



Nieuwsbrief 9 mei 2026

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

MOEDERDAG

Komende zondag is het weer Moederdag. Een dag voor alle moeders, een dag voor alle vrouwen, die hun leven, hun werken, voor anderen beleven, door te zorgen, door te troosten, door warmte te geven, liefde en genegenheid: een moeder voor haar kinderen.....

Maar ook de juf, die al zoveel jaren bemoedert. Die dame die zo leuk op de kinderen past. Die verpleegster die aait over de bol van patiënten. Die buurvrouw die zo goed kan luisteren. Die vrouw die al zolang haar ouders verzorgt. Die religieuze werkend in de ontwikkelingslanden. Die.....en zo kun je wel doorgaan.

MOEDERDAG, een dag voor al deze vrouwen, al hebben ze, wat de natuur betreft, op deze naam geen recht, maar door hun leven hebben ze die erenaam “moeder” dubbel en dwars verdient.

Ligt aan Moederdag nu waarschijnlijk de commercie ten grondslag, de Meimaand als MARIA-maand kent een veel langere traditie. Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten soms, vind je Maria toch overal terug, in kerken, in huiskamers, oud of modern van vorm. En menig kaarsje wordt bij haar opgestoken. Waarom? Wellicht heeft Maria als moeder ons toch heel wat te zeggen.

Zij laat ons steeds weer opnieuw zien, hoe het moederschap beleefd mag worden, met aandacht en zorg voor haar eigen kind, met alle problemen die er bij kwamen, met zorg en liefde voor de medemens. Niet op de voorgrond, maar juist dienstbaar.

Tegelijkertijd mag dat voorbeeld van Maria, niet alleen



een oproep zijn voor alle moeders of alle vrouwen, nee, het mag ons allen inspireren om zo in het leven te staan.

COMMUNIE

Op Hemelvaartsdag 14 mei zal in Gronsveld de Communie zijn. De H. Mis is dan om 10.30 uur. De plaatsen in de kerk zijn gereserveerd voor de families van de Communicanten. Graag uw gebed gevraagd voor onze communicanten.



DANKVIERINGEN COMMUNIE

Dankbaar zijn, is een van de onderwerpen waar we met de Communicanten over praten. We mogen dankbaar zijn dat men de Communie mag doen. We hebben daarom heel speciaal voor hen ook dankvieringen. Deze zijn als volgt.

Oost-Maarland 23 mei om 19.15 uur.

Eijsden 24 mei om 10.00 uur

Gronsveld 31 mei om 11.00 uur.

HEMELVAARTSDAG

40 dagen na Pasen mogen we Hemelvaart vieren. Jezus kon niet voor eeuwig hier op aarde blijven, maar gedurende deze 40 dagen na Pasen heeft Hij zijn leerlingen kunnen instrueren, en laten zien dat er een verrijzenis bestaat, dat de deur naar de Hemel geopend is geworden. En dat laat Hij nogmaals duidelijk zien door Zijn eigen Hemelvaart. Ooit hopen wij onze eigen hemelvaart te kunnen hebben, daar mogen we al bij stilstaan bij dit Hoogfeest van Hemelvaart.



Vieringen met Hemelvaart

Woensdag 13 mei 19.00 uur Oost-Maarland en Eckelrade

Donderdag 14 mei 10.00 uur Eijsden 10.30 uur Communie

Gronsveld en 11.30 uur Mariadorp.

PASTOOR OP RETRAITE.

Van zondag 17 mei 's middags t/m vrijdag 22 is de jaarlijkse retraite van pastoor. Hij zal weer naar het klooster Stiepel in Bochum gaan.

Dit betekent dat de vieringen deels worden aangepast. De H. Mis op dinsdag 19 mei in Oost-Maarland komt te vervallen. Mocht u dringend een priester nodig hebben kunt u contact opnemen met kapelaan Boby Thomas 043-4081294/ 06-59710549



INSPIRATIE

Een aantal jaren geleden werd op Facebook de vraag gesteld, of mensen nog wisten wat Pinksteren betekenden en of het hen nog iets deed. Tussen de antwoorden stond ook de volgende tekst welke Huub van de Lubbe de zanger van de Dijk ooit had gezegd.

“Toch wel handig dat ik als scholier, ervaring opdeed als misdienaar. Dat was beter dan in de kerkbanken zitten. Op het altaar had je wat te doen. Het was toch een beetje theater.’

Hij gaat verder: ‘Met Pinksteren daalde de heilige Geest uit de hemel neer om het volk op aarde inspiratie te geven. Een vonk van boven voor kracht van binnen. Ongrijpbaar maar met effect.’ Bij het maken van een liedje werkt het net zo, legt hij uit: “Vraag me niet wat er gebeurt, maar opeens is er zo maar die ene zin waarin een wereld van gevoel schuilt gaat. Een poging om het onzegbare te zeggen.

En dan volgt uit het niets de muziek om de woorden aan te kleden. Als dat geheel zich meester van je maakt van je publiek heb je dezelfde magie als uit het pinksterverhaal.” Tot zover de zanger van de Dijk. En inderdaad mag de H. Geest ons steeds weer opnieuw inspireren.

Mag ons nieuwe energie geven. Het feest van Pinksteren wil mensen ook verbinden over alle talen heen. En vanuit dat perspectief is Pinksteren natuurlijk een schitterend feest. Maar ja, bij de mensen is tegenwoordig voor dit maar weinig enthousiasme te bespeuren. Geen groot feest, met massa bijeenkomsten in de kerk. Het is niet een gevoel van onderlinge verbondenheid dat over ons heen komt.



Terwijl juist Pinksteren het feest is van de beweging. Er waait wind, er zijn vlammen, de Apostelen worden in beweging gezet. De Heilige Geest brengt ons in beweging. We mogen geraakt door Gods Geest nu ook zelf in beweging gaan komen. We kunnen in de kerk blijven zitten, en denken toen met Pinksteren heeft God de kerk gesticht, laat het verder nu maar gebeuren.

Nee, terug naar de muziek. Als een artiest een lied heeft geschreven, zal het ook opgevoerd moeten gaan worden, en dat gebeurt niet op een plaats, het gebeurt overal.

Zo mogen we door Gods Geest in beweging worden gezet, om ons geloof, ons kerk zijn overal te gaan beleven, om Gods muziekstuk overal ten uitvoer te brengen.

Moeten we dan maar op de hoeken van de straten luidkeels Gods boodschap gaan verkondigen. Ik denk dat dit meestal niet het beste resultaat heeft. Nee, we moeten het laten zien in de manier van ons leven. Door Gods Geest geïnspireerd mogen we leven gaan brengen bij andere mensen, mogen bij hen blijdschap en troost gaan bieden. Want de H. Geest heeft veel gaven, geen gaven van directheid, maar van zachtheid, van het er zijn.

Laat mensen zo dus geraakt worden, door de warmte, door de liefde van God. En als we zo door Gods Geest zullen gaan handelen, dan laten we zien dat we samen een Kerk zijn, één geloof hebben, en dan zal iedereen ons kunnen verstaan, omdat we de taal van Gods liefde en handelen zullen spreken



Laat het zo weer Pinksteren worden.

VIERINGEN PINKSTEREN

De vieringen van Pinksterzaterdag en 1^e Pinksterdag zijn zoals normaal.

Op 2^e Pinksterdag is er om 10.00 uur de H. Mis in Eijsden en om 11.00 uur in Gronsveld.

GESPREK

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een gesprek willen of dat pastoor of kapelaan op bezoek komen. Neem gerust contact met ons op.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, Of kapelaan Bobby Thomas. 06-59710549

KINDERPAGINA

Deze keer een kleurplaat rondom Hemelvaart

