



Nieuwsbrief 9 juli 2024

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp,
OostMaarland, Rijckholt

VAKANTIETIJD

Tijd van ontspanning en herbronning.
Tijd van aandacht voor elkaar. Tijd misschien
ook voor aandacht voor waar we zo weinig
aan toekomen... Een moment van rustig
gebed in een dorpskerk waar we toevallig
langskomen. Een kaarsje voor degenen die
noodgedwongen niet op vakantie kunnen.
Vakantietijd: tijd voor elkaar en tijd voor God...
Gezegende vakantietijd!



VAKANTIE

Ieder mens heeft dat op zijn tijd nodig. Dit geldt
natuurlijk ook voor de priesters.
Pastoor zal van 16 t/m 22 juli op vakantie gaan
naar Drenthe om daar vooral wat te wandelen en bekenden te bezoeken.
Mocht u gedurende deze periode dringend een priester nodig hebben,



voor o.a. een ziekenzalving of sterfgeval kunt u een beroep doen op Kapelaan Thomas. 06-59710549

AANPASSING H. MISSEN IN OOST-MAARLAND

Op zondag 14 juli is het klein Bronkje in Oost-Maarland. Zij beginnen op zondag eerst met een H. Mis om 11.30 uur. Daardoor komt de avondmis op zaterdag 13 juli te vervallen.

PROCESSIE IN OOST-MAARLAND

Als ik dit schrijf is de Processie in Oost-Maarland weer goed verlopen. Dank natuurlijk aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Bijzonder altijd weer de Heilige Huisjes hoe ze hier vorm krijgen.



Maar het is nog niet klaar met de processie want we gaan op zondag 11 augustus weer verder met de

PROCESSIE MARIADORP

In Mariadorp is op zondag 11 augustus om 10.00 uur de openluchtmiss bij de Lourdesgrot opgeluisterd door Da Capo en aansluitend zal dan ook de processie trekken. Na afloop is er dan een gezellig samenzijn op het grasveld naast de kerk.

Wil je meedoen met deze processie het kan, we kunnen nog altijd hulp gebruiken. Meer informatie is altijd bij pastoor te verkrijgen. Samen maken we de processie.



DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2024 DEKENALE BEDEVAART NAAR BANNEUX

Op donderdag 29 augustus vindt weer onze jaarlijkse dekenale bedevaart naar Banneux plaats.

Het thema van dit jaar is: Veilig onder Maria's mantel

Men kan zich hiervoor aanmelden bij de verschillende contactpersonen of via de pastorie 043-4091267 of

parochiebreusteijdsden@ziggo.nl Prijs voor deelname: € 20,--, graag bij aanmelden betalen. Ook is er de mogelijkheid om in de Hospitaliteit van Banneux te lunchen: soep, hoofdgerecht, koffie en dessert.

Kosten hiervoor bedragen: € 17,-- te voldoen bij aanmelding.

Er is de mogelijkheid misintenties op te geven.

Dit kan bij aanmeldingen of in de bus, De kosten hiervoor zijn € 5,-- De intenties worden tijdens de H.Mis in Banneux voorgelezen. Vertrektijd naar Banneux is circa tussen 8:30 uur en 9:00 uur. Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen. let op! Als de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn. Begeleiders betalen de halve prijs!

VAKANTIE

Ik kwam pas 10 geboden voor een goede vakantie tegen, van de overleden Belgische Kardinaal Danneels. Met een half knipoog geschreven, maar zeker goed om af en toe even bij stil te staan in de vakantie tijd....

Het eerst gebod is en blijft:

Gij zult vakantie nemen.

En wel des te langer naarmate je denkt er geen tijd voor te hebben. Want precies dan zijt gij hard aan vakantie toe.

BEDEVAART naar
BANNEUX
DEKENAAT GULPEN

*Veilig onder
Maria's
mantel*

Donderdag 29 AUGUSTUS

Vertrek: ± 9,00 uur vanaf diverse opstapplaatsen
Kosten: € 20,00 te voldoen bij aanmelding.
Aanmelden: vóór 5 augustus 2024 bij

Eckelrade: Pastorie, Klompenstraat 16
telefoon: 043 - 4091267

Gronsveld /
Rijckholt: Mw. Toos Stoffelen
telefoon: 06 - 41937842

Eijsden: Pastorie, Kerkstraat 15, tel. 043 - 4091267

Het tweede gebod:

Gij zult echt vakantie nemen.

Helemaal dus, met heel uw lichaam en heel uw verstand. ***Het derde gebod:***

Vakantie is een weldaad voor uzelf en uw huisgenoten,

Gij zult uw vakantie dus niet gebruiken om burens of vrienden te overbluffen.

Het vierde gebod:

Niet iedereen heeft vakantie. Gij zult daarom de mensen die van dienst zijn om u een prettige tijd te bezorgen, met evenveel respect en dankbaarheid behandelen als gij zelf wilt ondervinden.

Het vijfde gebod:

In de zomer zoeken wij de zon liefst niet alleen en letterlijk.

Gij zult dus ook uw huisgenoten of vrienden in het zonnetje zetten.

Het zesde gebod:

Vakantie is vrije tijd.

Maar daartoe is een bevrijd hart nodig en dat kan alleen God ons schenken. Gij zult dus niet vergeten ook voor Hem wat van uw vrije tijd vrij te maken.

Het zevende gebod:

Fotograferen is een moderne vorm van jagen: je ‘schiet’ kiekjes voor later; Maar niet iedereen houdt ervan dat gij binnendringt in zijn privésfeer. Gij zult dus uw medemens niet ongevraagd voor fotowild aanzien.

Het achtste gebod:

God heeft veel kleuren op zijn palet. Bruin zult gij dus niet verabsoluteren. Het is niet de enige kleur die prettig is om naar te kijken.

Het negende gebod:

Lekker lang uitslapen is een van de verkwikkingen van de vakantie; Maar de mooiste dingen geeft God in de morgen. Minstens een paar keer per week zult gij daarom wat vroeger opstaan om God te danken voor al het moois dat Hij schenkt.

En het tiende gebod geldt voor de terugkeer:



Gij zult bij uw thuiskomst niet klagen dat het zoveel geregend heeft. Dat deed het voor wie thuisbleven ook. Laat hen liever meegenieten van de mooie dagen die gij wel gekregen hebt.

Voor iedereen die nog weg gaan of zij die gewoon lekker thuisblijven om van de zomer te genieten: een hele goede vakantie toegewenst!

KINDERPAGINA

Woordzoeker Vakantie

G	N	B	S	S	M	K	E	E	I	T	N	A	K	A	V	R	J	V	D
H	P	J	B	K	H	N	E	S	T	E	I	F	M	A	U	X	H		
B	S	T	S	S	A	T	S	I	E	R	S	S	K	F	I	M	S		
F	D	G	L	N	E	M	M	E	W	Z	K	E	L	C	F	G	E		
O	V	N	I	L	G	R	C	J	N	N	O	R	O	T	C	T	J		
N	B	E	P	T	A	O	N	E	E	R	N	E	S	N	N	H	T		
T	K	L	P	F	B	B	R	Z	B	G	V	L	A	E	E	N	E		
S	O	E	E	H	N	E	I	M	W	E	W	A	R	Z	N	E	L		
P	F	P	R	T	I	E	E	E	I	Y	X	X	A	E	N	K	L		
A	F	S	S	U	R	W	T	E	W	P	R	E	P	L	O	N	E		
N	E	G	L	P	Z	E	C	H	Y	Z	X	N	Q	L	Z	I	P		
N	R	I	J	J	N	F	R	R	K	I	O	N	M	Y	X	R	S		
E	F	H	Z	E	E	A	E	J	S	J	I	N	G	M	L	D	D		
N	K	A	P	D	A	B	E	T	V	P	L	E	Z	I	E	R	I		
N	G	Z	S	H	K	N	H	J	N	G	E	Z	E	L	L	I	G		
L	I	Y	T	O	T	O	O	B	S	E	D	W	O	J	T	I	D		
V	L	I	E	G	T	U	I	G	Y	Y	T	U	B	H	U	M	N		
D	N	A	R	T	S	T	O	S	W	A	N	D	E	L	E	N	F		

Zoek deze 30 woorden en streep ze af.

- **RADPAK**
- **BAL**
- **BOOT**
- **DRINKEN**
- **ETEN**
- **FIETSEN**
- **GEZELLIG**
- **IJSJE**
- **KOFFER**
- **LEZEN**
- **LUIEREN**
- **ONTSPANNEN**
- **PARASOL**
- **PLEZIER**
- **REISTAS**
- **REIZEN**
- **RELAXEN**
- **SLIPPERS**
- **SPELEN**
- **SPELETTJES**
- **STRAND**
- **TENT**
- **VAKANTIE**
- **VLEGTUIG**
- **WANDELEN**
- **ZEE**
- **ZON**
- **ZONNEN**
- **ZWEMBROEK**
- **ZWEMMEN**



©Oraa met Kids / De Knutseljur Ede

Vanwege de vakantie hierbij ook weer een speciaal zomerboek met daarin allerlei spellen en dingen die men kan doen.

Zomerdoeboek H. Christoffel:

<https://rkkids.nl/wpcontent/uploads/H.-Christoffel-Zomer-Doe-Boek.pdf>