



Nieuwsbrief 20 april 2024

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

VERBONDENHEID

We zeggen wel eens snoeien doet groeien. Aan de ene kant klopt dit wel, maar aan de andere kant klopt het niet. Want de takken die je gesnoeid hebt, zullen niet verder meer kunnen leven, zullen afsterven. Pas wanneer men verbonden blijft met de stam, met de struik kan men blijven leven. Jezus gebruikt komend weekend dit beeld bij een wijnstok. Hij vertelt ons dat de ranken alleen wanneer ze verbonden blijven met de wijnstok ze kunnen groeien. Die wijnstok mag natuurlijk een beeld zijn dat we alleen in ons leven kunnen groeien, als we verbonden blijven met God. Hij geeft ons leven kracht om te groeien als mens, Hij geeft ons het voedsel om te leven. Maar als we als ranken verbonden blijven aan de wijnstok, blijven we ook verbonden met de andere ranken, verbonden met elkaar. Alleen we zien in onze samenleving dat mensen heel vaak menen dat men wel zonder God en elkaar kan, dat men alles zelf wel kan regelen. Je zou dat kunnen vergelijken met een tak vol bloesem, je kunt het op water



zetten, dan zal het wel een tijdje goed blijven, maar na een tijdje zal het toch afsterven. Er zijn planten die vrij lang zonder water kunnen, die ook als ze afgesneden zijn, nog lang goed kunnen blijven, maar uiteindelijk houdt het toch een keer op. En op dor hout kan niets groeien.

Zo mag het voor ieder van ons ook gelden. We kunnen natuurlijk een hele tijd op eigen kracht verder leven, maar als we ons niet laten voeden dan zullen we toch een keer sterven van honger en dorst, zo is het dan ook met ons geestelijk leven. Juist door die verbondenheid met God, kunnen we onze dorst steeds weer opnieuw laten lessen, kunnen we ons laten voeden door de liefde van de Heer. Krijgen we de kracht om vruchten voort te brengen. Natuurlijk is die verbondenheid niet iets van even, het vraagt van ons om steeds weer opnieuw verbonden te blijven. Het is een voortdurende opgave voor ons, om te leven in die verbondenheid vanuit liefde. En dan mogen we merken dat het resultaat zal hebben.

Terug even naar de boom, of naar een wijnstok. We weten dat er soms gesnoeid moet worden om een beter resultaat, betere vruchten en dergelijke te krijgen. Maar dan is het toch goed om te kijken dat je alleen het wildgroei weghaalt of de juiste takken verwijdt, want anders ontstaan er problemen. Soms moeten we in ons leven ook de dingen weghalen die verkeerd zijn. Ons eigen ongeduld met de anderen, onze boosheid en frustraties, onze fouten en tekorten. Want dit put al onze energie weg van de goede dingen, van de vruchten die we willen voortbrengen. Durf dan te snoeien. Het is natuurlijk soms moeilijk, maar het resultaat wordt daardoor alleen maar beter.



En zo kunnen we verder gaan. Laten we zo steeds weer in verbondenheid met onze stam, met God, met Zijn liefde door het leven te gaan.

VERBONDENHEID 2

Oecumenische vespers, Zondag 28 april om 17.00 uur.

Op zondag 28 april willen we om 17.00 uur in de Christinakerk van Eijsden weer onze oecumenische vespers houden in samenwerking met de Protestantse Kerk van Eijsden. Deze keer met de nieuwe dominee. Het thema is deze keer: Verbondenheid. We mogen allemaal met elkaar verbonden zijn, maar ook verbonden met Christus en Zijn Kerk. Laten we juist in deze tijd waarin die verbondenheid zo vaak in gevaar is daar extra voor bidden.



Na afloop is er een gezellige nazit op de pastorie.

Van harte welkom

1E COMMUNIE

Op zondag 5 mei zullen 4 kinderen in Oost-Maarland om 9.00 uur hun eerste H.



Communie doen. Op dezelfde dag doen 31 kinderen uit Breust-Eijsden en Mariadorp in de kerk van Breust hun Communie. In Gronsveld zal op Hemelvaartsdag 9 mei de Communie zijn om 10.30 uur en dan hebben we 17 communicanten. Graag uw gebed voor onze communicanten.

AANPASSINGEN VIERINGEN IVM COMMUNIE EN HEMELVAART

Vanwege de Communievieringen zijn de H. Missen voor deze dagen aangepast. Tijdstippen Communievieringen zie hierboven.

Zaterdag 4 mei: 17.45 uur H. Mis in Mariadorp en 19.00 uur Rijckholt
De H. Missen in Breust en Oost-Maarland komen te vervallen.

Zondag 5 mei: 9.30 uur Eckelrade en 11.00 uur Gronsveld. De H. Missen in Eijsden en Mariadorp komen te vervallen.

Hemelvaart

Woensdag 8 mei 19.00 uur Eckelrade en Oost-Maarland. (de H. Mis van 9.00 uur in Eckelrade komt dan te vervallen).

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur gebedsdienst Rijckholt, 10.00 uur Eijsden, 11.30 uur Mariadorp.

VRIJHEID 4-5 MEI

Vrijheid deel je met elkaar.

De bovenstaande zin is het jaarthema van de stichting 4 en 5 mei van dit jaar.

Vanaf september staan we stil bij 80 jaar bevrijding van onze regio. Een goede reden om inderdaad terug te kijken naar het verleden zodat we onze ogen open hebben voor de toekomst. 10 jaar geleden werd er bij gelegenheid van 70 jaar bevrijding het van Limburg Requiem uitgevoerd van de Joodse musicus Hans Lachman, deels ook als eerbetoon aan pastoor Vullinghs, die had geholpen bij zijn onderduiken. Dit concert eindigde met het lied *Dona nobis pacem*. Heer, geef ons vrede.



Gedurende ruim 10 minuten werd deze zin herhaald in vele variaties.

De boodschap was echter zeer helder. Als we terugkijken naar toen, mag die oproep van vrede heel duidelijk doorklinken nu in onze tijd.

Want helaas, hier mogen we dan al weer bijna 80 jaar vrede hebben, op zoveel plaatsen is dat niet het geval. We moeten daarom allemaal meehelpen aan die vrede, ieder op onze eigen plaats, op onze eigen manier.

Als we deze dagen dan stilstaan bij de overledenen van de oorlog op 4 mei en onze vrijheid vieren op 5 mei, moeten we zelf eens kijken hoe we kunnen bijdragen aan die vrede. Vrede al in het klein, op onze eigen plaats, vanuit die vrede in het klein kunnen we gaan werken naar vrede in het groot. Want dat blijft ook in onze tijd wezenlijk.

Moge het voorbeeld van alle gevallen, van de verzetsstrijders en allen om hen heen, ons oproepen om ons te blijven inzetten voor vrede en vrijheid, voor de toekomst van velen.

Graag wil ik iedereen uitnodigen voor de Dodenherdenking op 4 mei op de Vroenhof in Eijsden en mocht u er niet bij kunnen zijn, toch de ruimte te nemen om 2 minuten stil te zijn.



DEKENALE BEDEVAART BANNEUX.

Alvast een vooraankondiging. De jaarlijkse dekenale bedevaart naar Banneux zal dit jaar op 29 augustus zijn. Houdt alvast deze datum vrij als u mee wilt gaan.

LOURDES

De bedevaarten naar Lourdes gaan binnenkort weer beginnen. Zelf zal ik de bedevaart van 26 september t/m 1 oktober begeleiden. Mocht u interesse hebben om mee te gaan, kijk dan op de website van www.huisvoordepelgrim.nl



KINDERPAGINA

Passend bij het verhaal over verbondenheid de puzzel.



DOORDENKERTJES

5^e zondag van Pasen

Johannes 15, 1-8

Jezus is de
wijnstok

Los deze code op.



Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.

1□ 2♥ 1♥ 2□ 1♥ 3□ 2□ 2♥ 3♥

4♥ 1♥ 4□ 5□ 5♥ 6♥ 6□ 1♥ 6♥ 5□ 9□ 2♥ 3♥ 7□ 3□

3♥ 7♥ 2♥ 9♥ 3□ 8♥ 5♥ 8□ 9□ 9♥ 2♥ 11□ 2♥ 6♥ 10□ 1♥ 2□

6□ 2♥ 1♥ 6□ 4□ 8□ 8□ 10♥ 3□ 4♥ 1♥ 1♥ 9□

4♥ 4□ 7♥ 11♥ 10□ 3□



Codekraker											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
□	w	m	t	r	b	d	f	a	l	h	k
♥	e	i	j	v	o	n	u	z	s	g	c