



## Nieuwsbrief 6 april 2024

### Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt**

#### LENTE

Als ik nu in deze periode door de verschillende parochies rij, zie ik overall de bloesem in de bomen. Het is mooi om te zien hoe nu het weer beter wordt alles begint uit te lopen. Het is lente geworden, een tijd van nieuw leven. Het is genieten. Eigenlijk mag je Gods liefde in de schepping steeds weer opnieuw ervaren, je moet het alleen willen zien.

Als je kijkt is er vaak heel veel moois te zien, in kleine dingen. En eigenlijk mag dat een uitnodiging voor ieder van ons zijn, om wat meer te gaan genieten van het vele mooie dat ons gegeven is. In deze Paastijd staan we stil bij dat Jezus de dood overwonnen heeft en verrezen is. Symbolisch zien we dat duidelijk in de natuur. Wat eerst dood leek, komt nu volop tot leven.

Soms zou je willen dat het zo ook lente zou worden in onze kerk, in onze parochies. Het lijkt hier soms dood te zijn, of op zijn minst op het einde te lopen. Als je dan de verhalen hoort van hoe het geloof wordt beleefd in andere landen en plaatsen, gun je dat de mensen hier ook. En toch, het aantal jongeren wat dit jaar met Pasen in ons land gedoopt is, is groter dan ooit. Als je goed kijkt zijn er lenteplekken in ons eigen land, plaatsen van nieuw leven van onze kerk.

Maar het opvallende is dat het vaak niet de priesters zijn die voor de lente, voor het nieuwe leven zorgen, maar juist de gelovigen zelf. Dat doen ze door zelf catechese te geven, door in kleine groepjes buiten de H. Mis om samen te komen, te bidden, te kijken naar hoe ze het geloof



in praktijk konden brengen. En juist binnen de groepjes heeft men echt aandacht voor ieders zorgen.

Ik bedacht me hoe mooi het zou zijn als er zulke lenteplekken zouden komen binnen onze dorpen, als we als gelovigen echte aandacht hebben voor elkaar en elkaar steunen.

Ik moest tegelijkertijd denken aan wat onze paus vaker zegt, dat wij blijde heiligen zouden moeten zijn. Dat wij op een blijde manier ons geloof mogen beleven, en het geloof op die manier handen en voeten geven.

Als we dat wat meer zouden doen, als blijde gelovigen, dat geloof zichtbaar maken, dan kan er lente ontstaan hier in onze parochies. Hoe mooi zou dat zijn als we dat zouden mogen gaan ervaren. Ik wens u allen zo een lente toe.

## **HARTELIJK DANK**

Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken voor het welslagen van het Paastriduüm, allen die zich hebben ingezet om al kerken netjes te krijgen, de muziek te verzorgen etc. Dank ook aan hen die gezorgd hebben dat we voldoende palmtakjes hadden voor onze parochies

## **ROEPINGENZONDAG: WAT VRAAGT GOD VAN JOU?**

Wat vraagt God van jou? Die vraag staat dit jaar centraal tijdens Roepingenzondag (21 april). God heeft met ieder mens een bedoeling. Maar welke? Het is niet zo eenvoudig om te ontdekken. Zeker voor jonge mensen niet. Er zijn tal van beroepskeuzemogelijkheden. Of roept God jou voor een specifieke taak in de Kerk als priester of religieus? Het is de moeite waard om daarover na te denken.

Tijdens Roepingenzondag is 's middags een bijeenkomst in het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waarop enkele mensen over hun eigen roeping vertellen. Ook is er een rondleiding door het eeuwenoude abdijcomplex en om 16.00 uur is er een



roepingensfeviering in de abdijkerk. Denk je er wel eens over om priester of religieuze te worden? Kom dan eens kennismaken en praat met leeftijdgenoten over hoe zij hun roeping ervaren.

Aanmelden via [rector@rolduc.nl](mailto:rector@rolduc.nl)

## **ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD**

Hieronder wat sfeerbeelden van activiteiten die we de afgelopen periode voor onze jeugd hebben gehad.

We hebben het vormsel mogen vieren in onze parochies. Op de zaterdag erna zijn alle vormelingen samen gekomen voor een gezellige afsluiting met spellen en frieten.

Ook zijn we bijeen geweest voor het maken van de Palmpasestokken in de kerk van Mariadorp. En we hebben hele mooie verhalen gehoord van mensen aan wie ze gegeven zijn.

Tenslotte hebben we nog Paaseieren met de kinderen gezocht in de tuin van de kapelanie.



## **DEKENALE BEDEVAART BANNEUX.**

Alvast een vooraankondiging. De jaarlijkse dekenale bedevaart naar Banneux zal dit jaar op 29 augustus zijn. Meer informatie binnenkort.



werkje PK757 blaadzijde 1 van



### Vlinder, vertel het aan de mensen

- Print op 160 grams lichtgekleurd of wit papier.
- Knip de vlinder uit langs de buitenste lijn.
- Kleur en versier hem op zijn allermooist!
- Maak van een strook papier of van pijpenragers twee voelsprietten.
- Beplak een wc-rolletje met papier of neem een rolletje stevig papier en lijm dit vast aan de vlinder.
- Bevestig de voelsprietten nu aan het 'lijfje' van de vlinder.
- Doe een lange draad door het rolletje zodat de vlinder echt vliegen kan

