



Nieuwsbrief 18 maart 2024

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

PALMZONDAG

Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de Vastentijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag herdenken we dat Jezus, een paar dagen vóór Zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt binnengehaald als hun nieuwe Koning. De Eucharistieviering van Palmzondag opent met het Evangelie van de intocht in Jeruzalem



en met de zegening van palmtakken. Daarop volgt een processie met gezangen die herinneren aan het volk dat “Hosanna” riep en Jezus met gejuich in de stad binnenhaalde. Dezelfde mensen die op zondag “Hosanna” riepen, zullen op vrijdag roepen “kruisig Hem”. Op Palmzondag horen we ook het hele lijdensverhaal van Jezus; dat zal nogmaals gebeuren in de viering van Goede Vrijdag. Na de viering worden de gezegende palmtakken thuis achter de kruisbeelden gestoken ter ere van Christus die de dood zal overwinnen.

In alle kerken zullen tijdens de vieringen op zaterdag en zondag de palmtakken worden gewijd. In Breust zullen tijdens de gezinsviering op de zaterdagavond de kinderen met hun palmpaasstokken in processie door de kerk gaan. In Oost-Maarland is dan de Voorstellingsmis van de Communicanten. In Gronsveld is op zaterdagavond om 18.00 uur een extra

Palmpasenviering in samenwerking met de st. Martinusgroep.

In Mariadorp zullen we bij goed weer starten bij de Lourdesgrot. U bent van harte welkom om het begin van de Goede Week samen met ons vieren!



Dringend op zoek: PALMTAKJES

Nog niet voor alle parochies zijn we rond met de palmtakjes. Moet u binnenkort uw buxushaagje/-struikje snoeien, zouden wij dan de iets langere takjes mogen komen ophalen? Liefst 15-20 cm. Ook wanneer u uw buxushaag eruit doet horen wij dit graag. U kunt bellen of mailen met pastoor of het secretariaat. 043-4091267 of ruud.verheggen@home.nl



WITTE DONDERDAG

Met Witte Donderdag staan we stil bij het Laatste Avondmaal van Jezus, zo heeft Hij zichzelf aan ons gegeven. Juist door het Laatste Avondmaal mogen wij gevoed en gesterkt worden door Jezus. Hij wil zo dicht bij ons zijn. We willen dat graag als gezamenlijk gaan herdenken.

Witte Donderdag om 19.00 uur in Gronsveld en Mariadorp voor beide clusters aansluitend moment van aanbidding



GOEDE VRIJDAG

Met Goede Vrijdag staan we natuurlijk stil bij Jezus sterven. We doen het 's middags met de kruisweg. We mogen meelopen en meedenken aan de weg die Jezus heeft afgelegd.

's Avonds is er dan de Kruishulde hierin willen we heel bijzonder stilstaan bij het feit dat zonder lijden er geen verlossing mogelijk is. Jezus geeft ons juist zo het leven.

Kruisweg om 15.00 uur in Breust, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland en Rijckholt.

Kruishulde op Goede Vrijdag om 19.00 uur in Oost-Maarland en Rijckholt voor de beide clusters.

PAASWAKE

De Paaswake is de belangrijkste viering van het kerkelijk jaar. Want juist daarin vieren we de verrijzenis, de overgang van dood naar leven, van donker naar licht.

Deze viering bestaat uit 4 elementen.

1) Het licht. Het nieuwe licht wordt ontstoken



en daaraan wordt ook de paaskaars en onze eigen kaarsjes ontstoken. Het geloof mag ook licht brengen in ons leven.

2) Gods Woord. We zullen meerdere Bijbelverhalen gaan horen, want juist in de Bijbel vinden we de grond van ons bestaan.

3) Het water. Het doopwater zal worden gezegend en daarmee zullen we ook zelf besprenkeld worden. Want ook bij de doop geldt die overgang van dood naar leven. Het water mag ons van alles reinigen zodat we kunnen leven als kinderen van God.

4) De eucharistie. We mogen blijven doen wat Jezus deed bij het Laatste Avondmaal.

Graag wil ik iedereen dan ook van harte uitnodigen om juist ook naar deze viering te komen.

De Paaswake is om 19.00 uur in de kerk van Breust en in de kerk van Gronsveld (in eerste instantie zou dit Eckelrade zijn, vanwege het concert van de harmonie is dit verplaatst moeten worden)

PASEN: DE DOOD HEEFT NIET HET LAATSTE WOORD

Pasen is eigenlijk niet tegeloven. Dat een mens na drie dagen dood te zijn geweest weer levend wordt is niet te vatten. Wie ooit bij een dode heeft gestaan, die weet hoe stil en onomkeerbaar de dood is. En toch vieren we met Pasen de Opstanding van Jezus. Maar...geen terugkeer naar de oude situatie. Na Pasen is alles anders. We horen dat Jezus leeft en dat Hij ons voorgaat. De dood heeft niet het laatste woord. Pasen is geen wisseltruc, maar een geloof, een zekerheid, een gedeelde ervaring: Jezus leeft! Opvallend is dat Zijn vrienden Jezus eerst niet herkennen; Maria Magdalena niet, de twaalf niet, de Emmaüsgangers niet. Er is angst, ongelof en aarzeling. Maar steeds horen ze: wees niet bang! Pasen overwint de angst. Pasen is de kern van ons geloof, want wij geloven dat wij delen in Jezus' opstanding. Dat betekent niet dat we vrolijk en onbekommerd door kunnen gaan met waar we gebleven waren. Pasen is geloven in een nieuwe schepping. Dat is geen zaak van het hoofd, maar van hart en handen. Pasen is geloven in het leven, hier en nu, en in Gods eeuwige liefde! Zalig Pasen.



De Vieringen met Pasen zijn als volgt:

1^e Paasdag: 9.00 uur Oost-Maarland, 9.30 uur Rijckholt, 10.15 uur Eijsden, 11.00 uur Eckelrade (let op tijdstip), 11.30 uur Mariadorp

2^e Paasdag: 9.30 uur Eckelrade, 10.30 uur Breust 11.00 uur Gronsveld

ZIEKENCOMMUNIE PASEN

Op Paaszaterdag 30 maart zullen we 's morgens bij de zieken thuis ook de Paascommunie brengen. Mocht u iemand weten die zo graag de Communie wil ontvangen geef dat dan door aan Pastoor Verheggen 043-4091267 of 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

VASTENACTIE

We weten allemaal hoe prettig het kan zijn als je een toilet in de buurt hebt, als je nodig moet. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen op de school in Babaso, Ghana. Men is druk bezig om ter plaatse verder te werken aan een school voor 400 kinderen, Nu mist men nog een goede toiletvoorziening daarbij. Men denkt voor het realiseren van de toiletvoorzieningen een bedrag van € 11.000 nodig te hebben. Hieraan willen wij dus gaan bijdragen met de vastenactie. Mocht u nog niet hebben bijgedragen, het kan nog steeds.

U kunt op de volgende manieren bijdragen: U kunt uw vastenzakje bij uw parochie inleveren. Of u kunt een bijdrage overmaken naar: Missie-secretariaat Bisdom Roermond, NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. "Babaso" en de naam van uw parochie. U kunt ook doneren via DigiCollect van het Missiebureau van het Bisdom Roermond. Scan de QR-code.



RELIEK HEILIGE BERNADETTE KOMT NAAR LIMBURG

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. In Lourdes is Maria 18x aan haar verschenen. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Ook de dag erna kan de reliek nog in Maastricht vereerd worden. Op 3 april is er een programma in de Munsterkerk in Roermond en op 4 april in Klein-Lourdes in Tienray. Daarna gaat de rondgang verder langs tal van kerken in de andere Nederlandse bisdommen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.





Paaseieren zoeken

in de pastoretuin van Gronsveld

Op de tweede paasdag (1 April) na
afloop van de H. Mis om 11:00 uur in de
kerk van Gronsveld
Aanmelden : bobythottakara@gmail.com
voor 25 maart

6247CM- Gronsvelder Kerkplein 4