



## **Nieuwsbrief 12 augustus 2023**

### **Samenwerkende parochies**

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt**

#### **NIEUWE KAPELAAN BOBY THOMAS**

Onze nieuwe kapelaan Bobby Thomas gaat dit weekend starten. We willen hem het beste wensen, dat hij zich hier snel zal gaan thuis voelen. Op zaterdag 16 september is hij hoofdcelebrant in Breust en in Oost-Maarland en op zondag 17 september in Rijckholt en Gronsveld.



In de weken erna komen de andere parochies aan de beurt.

Na afloop van de H. Mis is er de mogelijkheid om kort met hem kennis te maken. Dit zal voor in de kerk plaatsvinden.

**Hij is bereikbaar op telefoonnummer 043-4081294 of 06-59710549**

## **PROCESSIE KAPEL O.L.VROUW VAN TOEVLUCHT RIJCKHOLT 1 OKTOBER 14.30 UUR**

Op zondag 1 oktober willen we de Mariamaand weer goed openen. We zullen dan in processie trekken naar de kapel van O.L.Vrouw van Toevlucht, aan de Voerenweg. We zullen dit doen vanuit de kerk van Rijckholt en Gronsveld om 14.30 uur. Bij de Mariakapel zullen we dan om 15.00 uur een gezamenlijk gebedsmoment hebben. Deze keer voorgedaan door onze nieuwe kapelaan. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen om mee te gaan, of om samen te komen bij de kapel voor het gezamenlijk gebed. We willen daar bij Maria steun vragen voor onze parochies.



## **VERGEVEN: ZEVENTIGMAAL ZEVENMAAL !!!**

**Het volgende artikel kwam ik tegen in de  
nieuwsbrief van de parochiefederatie van  
Maasbracht.**

Een joodse legende vertelt van een rabbi die een politieke vluchteling had laten onderduiken in zijn huis. Toen hij het van angst gekwelde gezicht van de man zag, wist hij meteen wat hij moest doen. Maar enkele dagen later omsingelden soldaten de stad waar hij woonde en eisten dat de vluchteling zou worden uitgeleverd, anders zouden ze de hele stad met de grond gelijk maken. De rabbi wist niet wat hij moest doen. De hele nacht bestudeerde hij de heilige Schrift om daar een antwoord in te vinden. Na lang zoeken vond hij een uitweg. Ergens stond geschreven: "Het is beter dat één man sterft dan dat een heel volk te gronde gaat." Toen hij de vluchteling aan de soldaten had uitgeleverd, verscheen hem plots de profeet Elia, die hem terechtwees: "Waarom heb je niet gelezen wat in het hart van een rechtvaardige te lezen staat? Als je in de ogen van de vluchteling had gekeken, dan zou je geweten hebben wat God van je wilde." En de profeet ging weg zonder de rabbi nog te groeten. De rabbi legde zijn hoofd op de tafel en wist dat hij verkeerd gekozen had. De betekenis van dit oude verhaal is dat je heel voorzichtig moet zijn met wat je in de Bijbel leest. Het is meestal voor meerdere interpretaties vatbaar. En meestal kies je de



interpretatie die jou het beste uitkomt. Bij ons concrete handelen moeten we natuurlijk kijken naar wat de Bijbel zegt, maar we moeten ook kijken naar de schrift die in het hart van de mensen geschreven staat.

Bij Jezus gaat het altijd om de mens, de mens in nood, die recht heeft op barmhartigheid.

Petrus vraagt aan Jezus hoe dikwijls hij zijn broeder moet vergeven: zevenmaal?

Schriftgeleerden die zouden het wel weten. Die hadden hun antwoord altijd klaar: vergeven, dat moet je driemaal, vijfmaal, maximum zevenmaal. Maar het antwoord van Jezus doorbreekt alle berekeningen van de

Schriftgeleerden. Zeventigmaal zevenmaal, zegt Jezus. Dat wil zeggen: altijd en altijd weer, zonder enige begrenzing, boven elke menselijke maat uit. De enige maatstaf is de grenzeloze vergevingsgezindheid van God zelf. In de parabel (Matteüs 18, 21-35) van de gelijkenis van de onbarmhartige schuldenaar wil Jezus juist duidelijk maken dat wij moeten proberen zó barmhartig en vergevingsgezind te zijn als God, die in zijn goedheid en liefde ook al onze schulden kwijtscheldt en ons daardoor oproept om ook zelf barmhartigheid te beoefenen. Zolang wij blijven rekenen en tellen hoe vaak wij moeten vergeven, zolang wij een beperking stellen aan onze barmhartigheid, zullen wij nooit zover komen dat wij onze broeder van harte vergeven, zullen we nooit mensen zijn zoals God ons

bedoeld heeft. Een geslaagd leven bestaat niet eenvoudigweg daarin dat men gelukkig door het leven gaat, maar vooral daarin dat men oog heeft voor de ongelukkige, dat men goedheid, liefde en vergevingsgezindheid beoefent. Wat onze tijd nodig heeft is barmhartigheid. Als we in één woord zouden moeten samenvatten wat een christen moet kenmerken, dan zouden we dat het beste kunnen doen met het woord “barmhartigheid”, zoals Jezus gezegd heeft: "Wees barmhartig, zoals uw hemelse Vader barmhartig is." Klagen over het verkeerde in de wereld, over het boze en mensen aanklagen, dat kan iedereen, ook als hij een hart van steen heeft. Ook om mensen te oordelen of te veroordelen, heb je geen hart nodig, alleen maar een beetje verstand en



zelfgerechtigheid. Maar wie weet dat hij zelf niet beter is dan de anderen en precies zoals de anderen op Gods barmhartigheid aangewezen is, die zal zelf ook wel barmhartig zijn. Voor alle problemen in het leven is meestal een beetje barmhartigheid voldoende.  
Pastoor L. Creemers

## **VOORAANKONDIGING DIERENZEGENING**

Op zaterdag 7 oktober zal om 15.30 uur weer de dierenzegening plaatsvinden bij de kerk van Mariadorp. Van harte welkom hierbij. Zet het alvast in uw agenda.



## **PATER STORCKEN**

Afgelopen zomer is Pater Storcken weer even terug geweest in Eckelrade. Tijdens de zomer vakantie van de studenten daar in Togo, is hij weer hier geweest voor een medische check-up. Helaas is hij in de periode hier niet goed geworden, waardoor alles anders liep als gehoopt of verwacht. Maar gelukkig gaat het nu weer beter en heeft hij zijn ticket geboekt om op 6 oktober weer voor een schooljaar naar Togo te gaan om daar les te gaan geven aan de seminaristen van hun kloostergemeenschap. We wensen hem het allerbeste toe.

## PRESENTATIE WERELDJONGERENDAGEN

Kapelaan Robin is afgelopen zomer mee geweest met de WJD in Lissabon. Zo ook verschillende jongeren uit ons dekenaat. Op dinsdag 19 september a.s. om 19.30 uur zullen zij een presentatie houden over hun ervaringen over de Wereldjongerendagen in het parochiecentrum van Gulpen. Iedereen is er van harte voor uitgenodigd.



**UITNODIGING**  
**Presentatie WJD 2023**  
'Maria ging met spoed' (Lc 1,39)



We blikken samen met u graag terug op onze ervaringen tijdens de WJD 2023.  
Van harte welkom!

Wanneer: 19 september 19:30-20:30  
Waar: Parochiecentrum Gulpen  
(Kapelaan Pendersplein 10)

## NOG MEE NAAR LOURDES

**MET DE GEZINSBEDEVAART** Het zou natuurlijk mooi zijn als er ook gezinnen uit onze parochies mee gaan. Er schijnen nog een paar plaatsen vrij te zijn. Dus mocht u mee willen met de gezinsbedevaart naar Lourdes in de herfstvakantie neem dan contact op. Want via een bepaalde groep kunnen we de kinderen korting aanbieden zodat ze voor 200 euro all-in mee kunnen..

## KINDERPAGINA

Vergeving is als een rivier van Gods goedheid en liefde. Als wij elkaar vergeven dan kan die rivier blijven stromen. Als wij niet vergeven, als we Gods goedheid en liefde niet doorgeven, dan worden wij een soort doodlopende weg. Dus niet boos blijven op mensen; dit is ontzettend belangrijk!



© mshl design