



Nieuwsbrief 14 februari 2023

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

VASTELAOVENDJ SAMEN

Als ik dit stukje aan het schrijven ben, is het vlak voor de vastelaovendj. Op de tv en radio is volop al de muziek e.d. te horen. Maar als ik naar de activiteiten rondom de Vastelaovendj kijk, dan zie ik dat vaak massale gebeurtenissen zijn geworden. Dat is niet alleen bij de opening op de 11^e van de 11^e of de BoetegewoeneBoetezitting maar ook andere activiteiten worden massaal bezocht. Eigenlijk is dat wel heel mooi, want het laat zien dat we een gemeenschap mogen zijn. We zien dat we vaak in onze samenleving eenlingen zijn geworden. Veel te vaak is het ieder voor zich geworden. Juist carnaval laat zien dat we niet alleen hoeven te staan in het leven. Hoe gezellig is het niet als je dingen samen kunt beleven, samen kunt vieren. En dat is iets wat we natuurlijk met deze dagen mogen beleven. Het mag echt een samen gebeuren worden. Want als je carnaval in je eentje met gaan beleven, is dat natuurlijk niet het gezelligste. Natuurlijk kan een einzegänger in de optocht erg leuk zijn, toch is het een onderdeel van een groter geheel. Misschien mag carnaval dan voor ons allen een oproep zijn om te laten zien dat we ook in het gewone alledaagse leven het samen mogen doen. Dat we ook in het gewone leven een deel van een groter geheel zijn. Dat we samen van het leven een groot feest mogen maken. Natuurlijk zal het niet altijd lukken, soms zullen we allemaal wel onze moeilijkheden hebben, toch wanneer samen lief en leed samen dragen gaat het ons lukken.

Beste mensen ik wens u allen een hele mooie carnaval samen toe, laat niemand met die dagen alleen staan, maar neem elkaar mee in een hechte gemeenschap. Alaaf



VIERINGEN CARNAVAL EN ASWOENSDAG

Op **zaterdag 18 februari** zal er in **Eckelrade** om **17.30 uur!!!!** een Carnavalsmis zijn en op **zondag 19 februari** in **Rijckholt** een Carnavalsmis zijn. De Carnavalsmis in Rijckholt wordt verzorgd door pater Klinkenberg en begint om **10.30 uur**. Let dus even goed op. De overige Missen zijn zo als normaal. Alleen vervallen op maandag en dinsdag de H. Missen. En op Aswoensdag 's morgens in Eckelrade

ASWOENSDAG

En zoals Niels en Kay al zongen, komen we natuurlijk op Aswoensdag weer samen in de kerk voor het Askruisje.

Aswoensdag: 10.30 uur Breust (ook voor bewoners Bron), 19.00 uur Gronsveld en Oost-Maarland



START VEERTIGDAGENTIJD/VASTENTIJD.

Op Aswoensdag begint weer onze tocht naar Pasen toe. Het mag en voorbereiding zijn om heel bewust het Paasfeest te kunnen vieren. Het mag een tijd worden om Gods barmhartigheid te gaan ervaren. Toch is deze tijd van oudsher ook een vastentijd. Een tijd om eens bewust wat stiller te staan bij hoe we leven. Dat we niet alles zo nodig hebben, dat we een stukje soberder best kunnen leven. Even niet alles op jezelf gericht hebben, zodat er tijd en aandacht kan ontstaan voor de medemens en God. Graag wens ik u allen een hele goede Vastentijd.

VASTENACTIE 2023

Na afgelopen jaar voor een ziekenhuis in het thuisbisdom van onze kapelaan actief te zijn geweest bij de Vastenactie, gaan we dit jaar naar Indonesië, naar Gombong om precies te zijn op Java.

De klooster gemeenschap van mijn zus is daar actief.

Het project wat we willen steunen zal dus ook via hen verlopen. Zodat er ook goede controle is.

Om de sociale positie van vrouwen ter plaatse te verbeteren werd door de zusters in 1980 een

naaiatelier ingericht. Door naaicursussen aan te

bieden kregen vrouwen een kans op financiële zelfstandigheid. Nu wil het naaiatelier wil graag haar activiteiten uitbreiden maar heeft hiervoor onvoldoende naaimachines. Met meerdere naaimachines kunnen ze meer mensen helpen om zelfstandig te worden en in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Daarnaast ondersteunen ze het vlakbij gelegen ziekenhuis met maken van materialen en kleding voor hen.

De komende weken zult u hier nog meer informatie krijgen.

PATER STORCKEN

We krijgen regelmatig de vraag hoe het met pater Storcken gaat in Lomé in Togo. Nu hebben we afgelopen week foto's van hem gekregen. Het gaat hem goed en hij is graag daar. Dat blijkt ook wel uit de foto's.



GEDULD

Rustig wachten, in hoeverre kunnen we dat nog. Wachten bij een kassa, in de winkel in het verkeer of in de rij van een pretpark. Vaak zie je dat

mensen er moeite mee hebben. We zijn soms het wachten verleerd, alles moet steeds sneller. Door alle communicatiemedia lijkt de wereld steeds sneller te moeten. Men verwacht dat je op een mailtje of berichtje van vandaag, gisteren al gereageerd hebt.

Ook in andere zaken lijkt het soms of we geen geduld hebben, de winter is nog niet voorbij of wij willen al het weer lente of zomer hebben.

En door voorjaarsbloemen nu al in huis te halen menen we dat we zaken kunnen versnellen.

Maar niet alles kun je versnellen. Een plant gaat echt niet sneller groeien als je er aan gaat trekken. Je trekt het eerder stuk.

Zo moeten we soms wat meer geduld hebben.

Alleen dat geduld zouden we ook met anderen moeten hebben. Je zou soms willen dat mensen zaken sneller doen, afhandelen. Sneller veranderen. Maar dat werkt niet. Stel je eens voor dat God zou willen dat we heel snel alles goed zouden moeten doen, dat hadden we eigenlijk geen kans. Nee, God heeft juist geduld met ons. Hij geeft ons steeds weer opnieuw een kans, om ons leven te beteren, ons te richten op de weg die Hij ons voorhoudt. Zo moeten we dus ook geduld met een ander hebben.

Dat geduld vraagt wel van ons dat we af en toe wat rust nemen, tijd voor bezinning, niet blijven doorrennen, blijven doorgaan. Nee, juist die tijd voor bezinning, tijd om terug te keren bij jezelf, bij God, geeft je ruimte. Help je verder in het leven. Die tijd voor bezinning laat je geestelijke accu weer op, zodat je daarna weer beter door kunt gaan. Dat wachten in een rij kan je dus helpen om de rust te vinden, om het geduld te bewaren.

Die rust mogen we ieder weekend weer vinden in de liturgie, in de verschillende vieringen in onze parochies. En misschien moet u dan ook wel eens geduld hebben als de preek wat saai of langdradig is, maar de rust zal u goed doen. Graag wil ik u van harte uitnodigen en wees gerust u hoeft niet in de rij te wachten voordat u binnen mag. Er is plaats voor u al klaar.



KINDERPAGINA.

Deze keer een kleurplaat voor bij de Carnaval.

