



# Nieuwsbrief 31 januari 2023

## Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt**

### WONDER

Steeds weer als een kindje geboren wordt, is dat een wonder, hoe alles in elkaar zit, hoe alles werkt, hoe klein ook, samen vormen ze een nieuw leven.

Ook als we groeien, blijft dat wonder van ons leven. Als we naar onszelf kijken, uit hoeveel verschillende onderdelen we bestaan, allemaal in zekere zin verschillend, maar het vult elkaar aan.

Naar dat wonderlijke verwijst Paulus in de brief aan de Korintiërs. En hij trekt dat door naar de samenleving en de kerk.

Het is goed dat we in zekere zin allemaal verschillend zijn, zoals het oog en de voet ook totaal verschillend zijn. Maar tegelijkertijd mogen we zien dat men niet zonder elkaar kan. We hebben aan de ene kant de voeten nog om ergens te komen en de ogen om te zorgen dat we op de weg ernaar toe niet vallen of overal tegenaan lopen. Pas als je dingen niet meer kunt, dan pas ga je veel meer waarderen hoe mooi ons lichaam is. Los van elkaar kunnen de verschillende onderdelen weinig. Als we alleen maar oog waren, konden we nergens heen gaan bijvoorbeeld.

Zo geldt het ook voor de kerk, ieder van ons hoeft niet gelijk te zijn, maar hebben wel elkaar nodig om samen die kerk, die gemeenschap te zijn.

Terug naar het lichaam, als we kijken hoe alles samenwerkt, is het dus dat het verbonden blijft en gevoed wordt door onze bloedstroom. Als



we dan kijken naar Paulus zien we dat hij verder gaat in zijn brief met de bekende tekst over de liefde.

Juist die liefde mag ons als mensen in die kerk met elkaar verbinden. Die liefde die we hebben voor God en via God voor elkaar. Maar die liefde is niet alleen van de zoete praatjes, van de liefdesliedjes. Vanuit liefde wil je het beste voor de ander, dan heb je oprecht zorg voor elkaar, en dan zul je vanuit die bezorgdheid soms ook anderen moeten sturen of corrigeren, zoals ouders dat doen richting hun kinderen. Als gelovigen mogen we meewerken aan het wonder van Gods liefde, aan het wonder van het leven. Dat kan alleen als we zelf steeds weer opnieuw verbonden blijven met de andere leden van de kerk, en bovenal verbonden met God, het hart van ons leven, degene die zorg ervoor zorgt dat de bloedstroom van de liefde gaande blijft. Laten we zo meebouwen aan een liefdevolle kerk waar ruimte is voor ieder en die gaande blijft met Gods liefde.



## **PRESENTATIEMIS COMMUNIE Breust**

**Zaterdag 4 februari om 18.00 uur**

De kinderen die dit jaar in Breust-Eijsden en Mariadorp de Communie gaan doen zullen zich op zaterdag 4 februari tijdens de Presentatiemis om 18.00 uur al gaan voorstellen. Graag uw gebed voor de kinderen die hun Communie zullen doen.

## **KOMEND WEEKEND BLASIUSZEGEN**

In veel katholieke kerken wordt jaarlijks op 3 februari de Blasiuszegen gegeven. Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen. De Blasiuszegen is vernoemd naar de H. Blasius. Over deze heilige is maar heel weinig bekend. Hij moet ergens in de 4e eeuw geleefd hebben als arts, die later tot bisschop werd benoemd van Sebaste, een stad in Armenië. Vanwege zijn geloof zou hij na vele martelingen zijn onthoofd. Het is aannemelijk dat kruisvaarders destijds zijn verering hebben meegebracht naar West-



Europa.

Het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een kind genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken, heeft waarschijnlijk ten grondslag gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen kruislings onder de kin van de gelovigen. Dat kaarsen een rol spelen bij de Blasiuszegen, zou teruggaan op de legende van een vrome vrouw, die de gevangengenomen bisschop van Sebaste dagelijks in de kerker opzocht, hem te eten gaf en van een kaars voorzag. Blasius zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven schenken.

**De Blasiuszegen wordt komend weekend na alle H. Missen gehouden.**

## **ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES**

11 februari is de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 11 februari 1858 verscheen namelijk Maria voor het eerst aan Bernadette in de grot van Lourdes.

Voor veel mensen is Lourdes een plaats van steun en troost, een plaats van geloof. Nu kunnen we natuurlijk niet altijd naar Lourdes toe. Maar binnen onze parochies hebben we natuurlijk meerdere Lourdesgrotten waar we kunnen bidden. In de H. Mis van die dag zullen we er bijzonder bij blijven stilstaan.



## **NAAR LOURDES**

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe. In deze periode vinden verschillende vakantiebeurzen plaats. De vraag luidt steeds weer, waar gaan we naar toe. Maar heeft u ook al eens gedacht om naar Lourdes te gaan. Een reis met meer. En daarmee bedoel ik dat het niet zomaar een vakantiereis is. Zo'n bedevaart geeft je meer in het leven. Als er ergens eens plaats is waar mensen uit de hele wereld elkaar ontmoeten in geloof, dan is het in Lourdes. Wie Lourdes ook wil ervaren en Maria in de grot wil ontmoeten, kan met mee met de bedevaarten die dit jaar weer worden georganiseerd. Naast de verschillende vieringen is er natuurlijk de ontmoeting en samen beleven van geloof en leven. Steeds weer opnieuw gedragen ook door goede zorg. De reis er naartoe vindt

plaats per bus of vliegtuig. Het bijzondere van Lourdes is dat u ook aan de bedevaart kunt deelnemen als u mindervalide bent of zorg nodig heeft. Tientallen vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim staan de hele week voor u klaar. Bent u verzekerd bij CZ, dan zijn er onder bepaalde voorwaarden bijzondere kortingsmogelijkheden.



**Zelf zal ik dit jaar weer de Gezinsbedevaart in de Herfstvakantie begeleiden.** En daarnaast misschien nog de laatste van mei, definitief weet ik dit pas over een paar weken. Ligt er aan waar de nood het grootste is aan pastorale begeleiding.  
**Folders zijn te vinden in de kerken.**

### **De data voor dit jaar zijn:**

29 april t/m 4 mei (Aartsbisdom Utrecht), 4 t/m 9 mei, 9 t/m 14 mei  
11 t/m 16 september, 16 t/m 21 september, 21 t/m 26 september  
en de gezinsbedevaart 14 t/m 21 oktober (deze zal ik begeleiden)

Meer informatie of folders via 043 – 3215715 of mail naar [info@huisvoordepelgrim.nl](mailto:info@huisvoordepelgrim.nl). Verder op de website [www.huisvoordepelgrim.nl](http://www.huisvoordepelgrim.nl) kunt u veel meer informatie en ook de prijzen vinden. Natuurlijk kunt u ook bij mij meer informatie verkrijgen.

### **VIERINGEN CARNAVAL EN ASWOENSDAG**

Komende keer meer over Carnaval en Aswoensdag. Maar hierbij al het programma van deze dagen.

Zaterdag 18 februari. 18.00 uur Breust, 19.00 uur Eckelrade (normaal gesproken Carnavalsmis) 19.15 uur Oost-Maarland.

Zondag 19 februari. 10.00 uur Eijsden, 10.30 uur Carnavalsmis Rijckholt, 11.00 uur Gronsveld en 11.30 uur Mariadorp

**Aswoensdag:** 10.30 uur Breust (ook voor bewoners Bron), 19.00 uur Gronsveld en Oost-Maarland



# KINDERPAGINA.

Deze keer rondom Lourdes

