



Nieuwsbrief 2 januari 2023

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

ZALIG NIEUWJAAR

Voor zover ik u nog niet gezien heb, wil ik ieder van u nog een Zalig Nieuwjaar toewensen. Dat het een jaar mag worden waarin er weer werkelijk aandacht is voor iedere mens.

DANK

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om overal de kerken kerstklaar te maken, alle kerststallen hebben opgezet. Alle vrijwilligers voor het poetsen en versieren, de kosters, lectoren en acolieten. De mensen van de muziek. Zonder ieders inzet kunnen we niet.



EEN NIEUW JAAR.

Zo rond Nieuwjaar worden door veel mensen toespraken gehouden, om terug te kijken maar ook te vertellen hoe het zal gaan worden. We kunnen wel nu aan een nieuwe kalender zijn begonnen, het betekent niet dat we het verleden achter ons kunnen laten, we nemen het oude jaar deels natuurlijk weer mee naar het nieuwe toe. We kunnen van fouten leren, om het komende jaar weer beter te maken. Toch zullen we moeten gaan kijken met een bril van naastenliefde. Een blik van oprechte aandacht naar onze medemensen. Een blik ook van vergeving, van fouten niet blijven nadragen.

Hoe het komend jaar precies zal gaan worden weten we natuurlijk niet. We hebben geen glazen bol om van allerlei voorspellingen te gaan doen. Toch kunnen we wel wat vooruit kijken naar het komend jaar voor onze kerken. De eerste Doopsels staan al weer gepland, net zoals de data voor de 1^e H. Communie en het Vormsel. De verschillende Bronken/Processies natuurlijk. Daarnaast zullen we iedere week weer blijven samenkomen als gemeenschap in de verschillende H. Missen. Natuurlijk zullen we ook dit jaar weer afscheid moeten gaan nemen van dierbaren. En juist dan is het ook belangrijk dat we als kerkgemeenschap elkaar oprecht ondersteunen bij het verdriet, bij de pijn.

Tot nu toe allemaal heel gewone dingen. Gebeurt er dan niets bijzonders het komende jaar. De vraag is natuurlijk wat is bijzonder. Er zullen altijd wel bijzondere vieringen blijven bestaan. Maar misschien het belangrijkste zal zijn dat we verder groeien naar eenheid binnen onze samenwerkende parochies. Daarnaast moeten we op onze eigen plaats laten zien dat we midden in de gemeenschap staan en er zijn voor iedereen. Dat we samen die kerk vormen.



een nieuw jaar starten
met een goede gids aan je zij
de ster van Jezus
die veilige wegen aanwijst
ons hart vult met zijn genade
beste wensen voor het nieuwe jaar

www.gedichten-wensen.nl

DRIE KONINGEN

6 januari vieren we natuurlijk het feest van drie koningen of de wijzen zoals ze in de Bijbel vermeld staan. Deze 3 koningen zijn in menige kerststal verschillend. Verschillend van huidskleur en leeftijd. Van jong naar oud, van wit naar bruin. Eigenlijk is dat heel bewust gedaan. Namelijk die verschillen maken duidelijk dat iedereen welkom is bij Jezus, maar ook dat hij koning mag zijn voor de gehele wereld.



Wij mogen net als de wijzen op weg gaan naar die stal. De wijzen volgen een ster om zo uit te komen bij de nieuw geboren koning. Ook wij mogen die ster volgen. Nu hebben we tegenwoordig allemaal van die navigatiesystemen om ergens uit te komen, zodat we de ster niet meer zien.

Misschien is het dan goed om eens extra te bidden tot Gods geest dat hij die ster voor u duidelijk mag maken. Dat Gods Geest voor u het navigatiesysteem mag zijn op uw weg door heen het leven. Een weg met God als onze koning. Niet een koning met macht, maar een koning als een klein kind, een koning met liefde.

Graag wil ik u uitnodigen om dit feest met ons mee te vieren. Hoewel natuurlijk 6 januari de eigenlijke dag is, vieren we het kerkelijk gezien in het weekend van 7 en 8 januari.

Dus het zou ook heel mooi zijn als u uw kerststal ook pas daarna zou afbreken. Om zo te laten zien dat ook de drie koningen bij uw welkom mogen zijn, als ook dat u op weg bent naar het Kerstkind.

BIDWEEK VOOR DE EENHEID 2023 *DOE GOED ZOEK RECHT*

‘Doe goed zoek recht.’ Dat is dit jaar het thema van de Week van Gebed, die van 15 tot en met 22 januari wordt gehouden. De gebedsweek vraagt aandacht voor de eenheid tussen christen, waar regelmatig verdeeldheid heerst. Die verdeeldheid wordt vaak veroorzaakt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.



De slogan voor de Week van Gebed 2023 is ontleend aan de Bijbeltekst Jesaja 1 vers 17: 'Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij'. Voor dit thema is gekozen naar aanleiding van de gruwelijke dood van George Floyd in Amerika in 2020 door het handelen van een politieagent. Dit leidde over de hele wereld tot grote protesten.

Tijdens de Week van Gebed willen we stilstaan bij verdeeldheid, racisme en ongelijkheid. Gezamenlijk gebed kan helpen om deze verdeeldheid te overwinnen. Miljoenen christenen over de hele wereld bidden mee tijdens de gebedsweek voor eenheid mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar.

Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen, door de problemen van de samenleving in onze gebeden een plek te geven.



OECUMENISCHE VESPERS zondag 15 januari om 17.00 uur

In het kader van de bidweek willen we samen met de Protestantse kerk in Eijsden weer onze gezamenlijke vesperviering houden. Door de Corona is het een tijdje niet door kunnen gaan. Nu willen we het weer oppakken. Graag willen we iedereen van harte uitnodigen om met ons mee te bidden.

Dit jaar is het zondag 15 januari om 17.00 uur in de Protestantse kerk, Wilhelminastraat Eijsden. Aansluitend is er nog een gezellig samenzijn in het zaaltje naast de kerk.

OVERLIJDEN EMERITUS PAUS BENEDICTUS XVI

Na de berichten over de verslechtering van zijn gezondheid, kwam het bericht over zijn overlijden op Oudejaarsdag niet geheel onverwacht. Hij mag nu zelf ook van Oud naar Nieuw zijn gegaan, van het aardse leven naar het nieuwe leven bij God, waar hij zo in geloofde en op vertrouwde. Iedereen zal zo wel zijn of haar eigen herinneringen aan hem hebben. Deels gekleurd door onze media. De volgende tekst



kwam ik echter tegen op de website van de parochie Veldhoven-Meerhoven.

Met zijn overlijden verliest de Kerk een geniale leraar, die ruim zes decennia vooral als leraar de Kerk door een bijzonder tijdvak loodste. Zijn indrukwekkende bibliografie maakt nog eens duidelijk dat hij in staat was om steeds centrale thema's van christenzijn en onlosmakelijk daaraan verbonden kerk-zijn in de contouren van de actualiteit te benaderen met een dikwijls bijzonder diepe theologische argumentatie en motivatie. Hij was teruggetrokken en mild, geen man van het grote podium. Als paus heeft hij naast enkele indrukwekkende encyclieken ook drie Jezusboeken geschreven en - hoe eigentijds - gaf hij deze boeken uit als theoloog en vroeg hij op basis van deze publicaties om theologisch debat. In een buitengewoon complexe tijd was hij dienaar van de eenheid op de Stoel van Petrus. Hij kende zijn charisma en ook zijn grenzen. Het kennen en erkennen van die grenzen gaf ook de doorslag voor zijn aftreden.

Wij bidden dat de ene Herder van Wie alle echte herderschap uitgaat, paus emeritus Benedictus XVI mag opnemen in zijn hemelse Vaderhuis!

KINDERPAGINA. Deze keer een puzzel rondom Drie Koningen.



DOORDENKERTJES

Openbaring des Heren (Driekoningen)

Matteüs 2, 1-12

Een ster wijst
de weg

Welke drie geschenken boden de
wijzen Jezus aan?

Ontcijfer de geheime code om te
weten hoe de wijzen zich voelden toen
ze bijna bij Jezus waren aangekomen
(lees elk woord achterstevoren).



"neoT ez ed rets negaz, neraw ez lov pahcsdijlb... ez neleiv po
nuh nēeink roov suzeJ reen ne nethcarb meH nuh edluh."

