



Nieuwsbrief 17 december 2022

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

KERSTGEDACHTE

Maria, lieve moeder,
mag ik uw kindje zien?
Ik zal heel rustig wezen
of slaapt Hij al misschien?

Oh nee, Hij is nog wakker,
het lijkt wel of Hij lacht.
Maar ach, wat is dat jammer,
ik heb niets meegebracht.

Toch wil ik Hem iets geven.
Wat heeft het kindje graag?
Maria denkt eens even na
en glimlacht bij die vraag.

Geef Hem je hele leven,
geef Hem je hart, mijn kind.
Ik weet heel zeker dat mijn Jezus
dat wel het mooiste vindt.



Zalig Kerstfeest en Gods Zegen voor het nieuwe jaar.

Graag willen wij u van harte uitnodigen bij een van de verschillende kerstvieringen in onze parochies.

VIERINGEN KERSTMIS

Kerstavond:

16.30 uur Peuter/kleuterviering Mariadorp,

17:30 uur Gezinsmis Breust,

18.30 uur Gezinsmis Rijckholt,

19:00 uur Gezinsmis Oost-Maarland.

20.00 uur H. Mis Gronsveld

21:00 uur H. Mis Mariadorp

22.00 uur H. Mis Eckelrade

23.00 uur H. Mis Breust

1e Kerstdag

9.30 uur H. Mis Rijckholt,

10:00 uur H. Mis Eijdsen,

11.00 uur H. Mis Gronsveld

11.30 uur H. Mis Oost-Maarland



2e Kerstdag:

9.30 uur H. Mis Eckelrade

11.00 uur H. Mis Gronsveld

11:30 uur H. Mis Mariadorp

GEZINMISSEN KERSTMIS

U ziet in het rooster dat we op verschillende plaatsen, peuter/kleuterviering of Gezinsmissen willen houden met Kerstmis. Maar dat kan natuurlijk alleen als er kinderen zijn die willen meespelen, meezezen, meehelpen, als natuurlijk ook ouders die bereid zijn om wat hand en spandiensten te verzorgen. Er is nog plaats om aan te mee te doen. Wel graag aanmelden.

Oefenen

Oost-Maarland 20 december om 15.30 uur

Mariadorp 21 december om 15.30 uur

Breust 22 december om 15.00 uur

Rijckholt 22 december om 15.30 uur.



ZIEKENCOMMUNIE KERSTMIS

Op 24 december 's morgens brengen we weer de Communie bij de

zieken thuis. U kunt zich daar nu al voor aanmelden, mocht u normaal gesproken nog niet de Communie krijgen.

KRIBKESTOCHT EIJSDEN

Ook dit jaar is er weer de Kribkestocht in Eijsden. In vele winkels staan in de etalages verschillende kerstgroepen, maar ook op andere plaatsen zult u kerstgroepen zien. Voor de kinderen is er ook een speurtocht aan verbonden met een prijsje. Route beschrijvingen liggen in de kerk, als ook bij de verschillende winkeliers.

Het zou natuurlijk mooi zijn als steeds meer mensen een kerstgroep voor hun eigen raam of buiten zouden plaatsen, zodat mensen er van mogen genieten. En niet alleen in Eijsden, maar in al onze dorpen. Zodat er overal een kribkestocht gehouden kan gaan worden.



VIERINGEN OUDJAAR EN NIEUWJAAR

Het is een goed gebruik om het jaar op een goede manier af te sluiten en om zegen te vragen bij de start van het nieuwe jaar.

De vieringen op Oudjaar zijn om 18.00uur in Breust en 19.15 uur in Oost-Maarland.

De vieringen op Nieuwjaarsdag zijn om 11.00 uur in Gronsveld en om 11.30 uur in Mariadorp.

Na afloop is er de gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen. In Mariadorp is de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie in het zaaltje bij de kerk. Graag willen wij u van harte uitnodigen. Om zo te laten zien dat we een zijn als kerk.

Zoals u ziet is er niet in iedere parochie met oud op nieuw een H. Mis. Durf ook eens buiten je eigen parochie te kijken en kom eens



kerken in een van de andere kerken van onze samenwerkende parochies. Dat geeft nog meer aan dat we een moeten zijn.

BLANCO

Ieder jaar begint weer met een blaadje omslaan op de kalender. Een kalender die natuurlijk nog blanco is, echter aan de andere kant, is het wel ingekleurd door al wat we van het afgelopen jaar meenemen. Onze geschiedenis, onze herinneringen maar ook onze voornemens. Het is dus aan ieder van ons hoe die kalender er op het einde van het jaar zal uit zien.

We hopen dat het komende jaar ook mooi ingekleurd kan en mag worden. Dat er vele mooie dingen in komen te staan.

Natuurlijk weten we dat de communies en vormsels weer zullen zijn. Er zijn de huwelijken en jubilea's. De processies en bronken. Maar helaas ook de uitvaarten, het gemis. Daarnaast hopen we dat we de kerk ook verder kunnen opbouwen als een echte en hechte gemeenschap in ons eigen dorp, maar ook binnen onze samenwerkende parochies, in ons cluster.

We willen duidelijk laten zien dat we midden in de tijd en de maatschappij staan.

En zo zult u allemaal denk ik ook al zaken op de kalender hebben ingevuld, zodat ze minder blanco wordt.

Ik hoop en wens u toe dat er vele mooie zaken mogen gebeuren voor u allen in dit komende jaar. Dat de kalender er op het eind van 2023 uit mag zien als een mooi en zeer geslaagd jaar.



GESPREK Als priesters willen we graag bij u op bezoek komen, om te luisteren naar uw verhaal. Neem dus gerust contact met ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

KINDERPAGINA Deze keer twee pagina's. Een mooie kleurplaat voor Kerstmis en een puzzel voor Drie Koningen.



De koningen zijn de ster kwijt.
Help jij hen de weg naar
de kribbe te vinden?



De koningen reisden via een
andere weg weer terug naar
huis. Weet jij waarom?
Het antwoord vind je in Mat. 2:1-12.

