



Nieuwsbrief 20 oktober 2022

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Officieel is 1 november Allerheiligen en 2 november Allerzielen. Toch willen we er in het weekend van tevoren in de vieringen al bijzonder bij blijven stil staan. We mogen denken aan hen die ons in de dood zijn voorgedaan. Hen die we vaak nog zo node missen. Toch mogen we ook dankbaar zijn zoals het gedicht zegt omdat we elkaar mochten hebben.

Allerzielen en Allerheiligen horen echt bij elkaar. We mogen namelijk denken aan hen die reeds in de hemel zijn en voor ons voorsprekers kunnen zijn en aan hen die op weg nog zijn naar die hemel. En juist daar mogen we elkaar weer opnieuw tegenkomen. Dat geloof in het eeuwig leven bij God moge ons juist ook kracht geven bij al het verdriet. De dood is overwonnen door Jezus op het kruis. Laten we daarom vooral uit dankbaarheid voor hen die ons zijn voorgedaan in de dood samenkomen dit weekend om hen dan ook te herdenken.



DANKBAARHEID ONDANKS VERDRIET

Ook nu, of misschien juist nu wij verdrietig zijn, juist nu we elkaars warmte en genegenheid zo missen, willen wij ruimte maken om te danken.

We zijn dankbaar,
denkend aan wat we ontvangen hebben:
die gewone dingen die ons vertrouwen schonken,

die kleine attenties die ons dagen kleur gaven,
die gesprekken over koetjes en kalfjes
die we nu zo missen.

We zijn dankbaar,
denkend aan waar we
samen gewoond hebben,
aan de liefde en de zorg,
de saamhorigheid
die ons huis tot een echt
thuis maakten,
voor onszelf en anderen.

We zijn dankbaar,
denkend aan de lentes
van ons leven,
toen we dachten alles te
kunnen,
aan de zomers van ons leven
met zijn lange dagen van hard werken,
aan de herfst met zijn prachtige schaduwen
maar ook met zijn prachtige kleuren.

We zijn dankbaar,
denkend aan alles dat we samen beleefd hebben,
alle goed waar we van genoten hebben,
alle pijn die we samen deelden.
Mogen onze dankbaarheid
de last van ons verdriet verlichten.

VIERINGEN ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN.

De Vieringen zijn als volgt op zondag 30 oktober

Allerheiligen: 9.30 uur Eckelrade 10.00 uur Eijsden en 11.00 uur
Gronsveld

Allerzielen met aansluitend gravenzegening: 9.30 uur Rijckholt
11.30 uur Mariadorp 14.00 uur Gronsveld, 15.00 uur Breust en
Eckelrade 17.00 uur Oost-Maarland



Dinsdag 1 november 19.00 uur Oost/Maerland en Gronsveld
Woensdag 2 November+ 9.00 uur Eckelrade

PATER STORCKEN

De roeping van pater Storcken was om als missionaris te werken in Afrika. Na een tijd gewerkt te hebben in o.a. Marokko kreeg hij al snel andere benoemingen vanuit zijn gemeenschap hier in Nederland als overste en later als vicaris voor Missiezaken in ons bisdom, met



daarnaast de zorg voor onze parochies. Maar zijn hart bleef ernaar uitgaan om terug te keren naar Afrika. Hij krijgt nu de kans om dit toch te gaan realiseren. Op maandag 7 november zal hij het vliegtuig pakken naar Togo om daar les te gaan geven op het seminarie van zijn congregatie. Voorlopig zal dit tot de zomervakantie 2023 zijn, maar als het van beide kanten goed bevalt, wil hij er graag blijven.

Voor onze parochies zal het een groot gemis gaan worden. Want hij was, ondanks dat hij met emeritaat was gegaan, nog een grote hulp.

In het weekend van 5 en 6 november willen we dan als parochies afscheid van hem gaan nemen en hem heel veel succes toewensen bij deze nieuwe uitdaging. We zullen dit doen in de H. Missen, waarbij u na afloop hem een hand kunt komen geven. 5 november 19.00 uur Rijckholt, 6 november 9.30 uur Eckelrade en 11.00 uur Gronsveld.

VERANDERING TIJDEN H. MISSEN.

Het vertrek van pater Storcken betekent wel dat verschillende zaken anders geregeld moeten gaan worden. We zijn als bestuur druk aan het kijken hoe we dit vorm kunnen geven en geregeld krijgen. Een van de meest in het oog springende zaken zijn de H. Missen. Want door zijn vertrek komen we in de problemen met het huidige rooster.

Daarom is als gezamenlijke parochies het volgende besloten:

- De H. Mis van zaterdagavond in Gronsveld komt te vervallen en is er alleen op zondag een H. Mis om 11.00 uur. De H.

Missen op dinsdagavond 19.00 uur en donderdagmorgen om 9.00 uur blijven vooralsnog gehandhaafd.

- In Eckelrade zal op de oneven weken de H. Mis op zaterdagavond zijn om 19.00 uur en op de even weken op zondagmorgen om 9.30 uur. De H. Mis op woensdag zal voorlopig ook blijven
- In Rijckholt is het dan precies andersom. Op de even weken zal de H. Mis zijn op zaterdagavond om 19.00 uur en op de oneven weken op zondagmorgen om 9.30 uur.

We zullen met dit rooster gaan beginnen vanaf het weekend van 5 en 6 november.

We willen dit een tijdje aankijken of het zo gaat. Mocht het uiteindelijk toch niet blijken te werken, zullen we verder moeten gaan kijken.

Hopelijk heeft u begrip voor dit besluit. Het gaat helaas niet anders.

Met hartelijke groet en zegenbede, het bestuur van de parochies

St. Martinus Gronsveld, H. Bartholomeus Eckelrade, O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Rijckholt

DE GERARDUSKALENDER

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'.

De kalender is nu ook te koop op de pastorie in Eijsden, tijdens openingstijden Kantoor, of tijdens spreekuur in Oost-Maarland. U kunt ze ook bestellen via parochiebreusteijdsen@ziggo.nl

De kalender is nu ook te koop bij Groente- en fruitwinkel 't Breusjterhökke Boomkensstraat 46

De kosten bedragen 9.00 euro.



KINDERPAGINA

Deze Keer een puzzel rondom Allerheiligen.

Allerheiligen

Matteüs 5,1-16

De vette woorden zijn andersom geschreven.
Zet de vetgedrukte woorden omgekeerd in goede volgorde.

PUZZEL



Bij het zien van deze menigte ging **suzeJ** de berg op, en toen Hij was gaan zitten,

kwamen zijn **negnilreel** bij Hem.

Jezus nam het woord en **etthcirredno** hen met deze **kaarpseot**:

Gelukkig die **mra** van **tseeg** zijn,

want hun behoort het **kjirkninok** der **nelemh**.

Gelukkig die **teirdrev** hebben,

want zij zullen **tsoorteg** worden.

Gelukkig die **gideomthcaz** zijn,

want zij zullen het land **nevre**.

Gelukkig die **neregnoh** en **netsrod** naar de **dieghithcereg**,

want zij zullen **dgidazrev** worden.

Gelukkig die **gitrahmrab** zijn,

want zij zullen **diehgitrahmrab** ondervinden.

Gelukkig die **reviuz** van **trah** zijn,

want zij zullen God **neiz**.

Gelukkig die **ederv** brengen,

want zij zullen **nerednik** van **doG** genoemd worden.

Gelukkig die **dglovrev** worden vanwege de **dieghithcereg**,

want hun behoort het **kjirkninok** der **nelemh**.

Gelukkig zijn jullie, als ze jullie **nedlehcstiu**

en **neglovrev** en je van allerlei **daawk nethciteb** vanwege Mij.

Wees **jilb** en **hciuj**, want in de **lemeh** wacht jullie een **ekjir gniroleb**.

Zo hebben ze immers de **neteforp** vóór jullie vervolgd.

Samuel Advies voor geloofsgroei



www.samueladvies.nl