



Nieuwsbrief 5 oktober 2022

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

ALLES HEEFT ZIJN TIJD

Bij een uitvaart wordt er vaker de tekst gelezen uit het boek Prediker, alles heeft zijn tijd. Er is een tijd van blij zijn en verdriet, een tijd van zaaien en oogsten en vul verder maar in. Alles heeft zijn tijd gekregen. Alles heeft namelijk zijn tijd, er is steeds weer opnieuw een golfbeweging door heen de geschiedenis.

We zitten nu midden in de herfst, en de bladeren van de bomen beginnen steeds verder te kleuren en vallen van de bomen af en kleuren de grond. Maar met het vallen van de bladeren lijkt ook alles af te sterven. Een pessimist ziet dus alleen maar het afsterven, toch als je verder gaat kijken dan weten we ook dat er een nieuwe lente komt. Dat er dan weer nieuwe bladeren aan de bomen zullen verschijnen.

Maar wat zo geldt voor de natuur, mag ook voor onze kerk gaan gelden. Een pessimist ziet inderdaad alleen maar dat de kerken leeg lopen, toch als je verder kijkt en naar de wereld kijkt, zul je mogen zien dat mensen van nature allemaal op zoek zijn, allemaal spiritueel zijn en dat de kerken op velerlei plaatsen bloeiend zijn. Ook in onze streken hebben we tijden gekend dat het geloof heel erg laag was, bijna dood, maar daarna kwam er weer een golfbeweging dat het flink opbloeide. We zitten nu inderdaad weer in een tijd van teruggang, in een herfstfase, maar wie weet over een tijd komt er weer een kentering, komt er weer een nieuwe lente. Alles heeft zijn tijd en misschien is het ook goed dat



we nu in een herfstfase zitten, dan kunnen we als kerk ook weer eens goed kijken naar wat wezenlijk is voor ons geloof. Hoe wij ons geloof ook handen en voeten kunnen geven midden in de samenleving. Misschien is het ook wel zo in deze tijd in de samenleving. We worden soms steeds verder de crisis ingeprikt. En de pessimist zal inderdaad alleen dit zien. Echter ook hier geldt dat doorheen de geschiedenis er altijd momenten zijn geweest van moeilijkheden, maar ook dat het weer beter ging worden. Soms waren deze tijden ook nuttig om terug te keren naar het meest wezenlijke. Het zou dan denk ik goed zijn om deze tijd dan ook zo te beschouwen.

We zitten nu ook in de tijd voor Allerheiligen en Allerzielen. We staan stil bij hen die ons de dood zijn voorgegaan. Ook hier geldt natuurlijk dat alles zijn tijd heeft. We hebben niet een eeuwig leven hier op aarde. We weten dat voor ieder van ons een keer de dood wacht. Helaas soms voor de een te vroeg of voor de ander te laat. Maar toch mogen we ook hier verder kijken. Want alles heeft zijn tijd ook na dit aardse leven. We mogen vanuit de verrijzenis weten dat we verder mogen leven na de dood in Gods paradijs. Dat mag ons steeds weer opnieuw hoop geven. We hoeven niet als een pessimist neer te zitten, maar we mogen weten en geloven dat we door deze hele moeilijke periode heen, weer licht mogen zien. Weer elkaar terug mogen zien in de hemel.



ZONDAG 9 OKTOBER WORDT DE H. MIS VERPLAATST VAN DE KERK VAN EIJSDEN NAAR BREUST.

Let dus even op. Dit is vanwege het wielrennen weer.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN.

Er komen momenteel al regelmatig vragen binnen over Allerheiligen en Allerzielen. De Vieringen zijn als volgt op zondag 30 oktober
Allerheiligen: 9.30 uur Eckelrade 10.00 uur Eijsden en 11.00 uur Gronsveld

Allerzielen met aansluitend gravenzegening: 9.30 uur Rijckholt 11.30 uur Mariadorp 14.00 uur Gronsveld, 15.00 uur Breust en Eckelrade 17.00 uur Oost-Maarland

DIERENZEGENING MARIADORP

We mogen terugkijken op een geslaagde dierenzegening. Een woordje van dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.



DE GERARDUSKALENDER

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’.

De kalender is nu ook te koop op de pastorie in Eijsden, tijdens openingstijden Kantoor, of tijdens spreekuur in Oost-Maarland. U kunt ze ook bestellen via parochiebreusteijsden@ziggo.nl



De kosten bedragen 9.00 euro.

HET KRUIS VAN DE WERELDJONGERENDAGEN KOMT NAAR LIMBURG

Op zaterdag 29 oktober, zondag 30 oktober en maandag 31 oktober is het kruis van de internationale Wereldjongerendagen in Limburg. Het kruis komt naar Venlo, Roermond en Maastricht, waar op deze dagen een programma voor jongeren en andere belangstellenden is. De activiteiten met het WJD-kruis in Limburg zijn onderdeel van een pelgrimstocht die het vier meter hoge kruis vanaf 14 oktober door alle Nederlandse bisdommen maakt. De tocht van het kruis is bedoeld als voorbereiding op de eerstvolgende Wereldjongerendagen die in augustus volgend jaar in Lissabon in Portugal worden gehouden. Vlak voor de eerste editie van de WJD in 1983 schonk paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren. Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Nederland.

Programma WJD-kruis in Limburg

Zaterdag 29 oktober Venlo/Blerick

Zondag 30 oktober Roermond. Kathedraal en Roermond Oost

Maandag 31 oktober Maastricht

10.00 uur: Verwelcoming van het kruis in de Sint-Servaasbasiliek

10.00-15.00 uur: Aanwezigheid van het kruis op het Keizer Kareplein

15.00 uur: Rozenkrans van Barmhartigheid

15.30 uur: voettocht met het kruis vanaf Sint-Servaasbasiliek naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

16.15 uur: Muziek, getuigenis en gebed op het Onze-Lieve-Vrouweplein

17.15 uur: Vervolg programma in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

19.00 uur: Eucharistieviering in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

20.00 uur: Aanbedding, lofprijzing, muziek en gebed in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

Dit kruis heeft een duidelijke rol ook gespeeld in mijn eigen roepingsverhaal. Van harte aanbevolen om die dag even naar Maastricht te gaan.

GA MEE NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN IN PORTUGAL

De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Elke twee á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij elkaar om samen hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is altijd de viering met de paus.

De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023 in Lissabon in Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een groep jongeren naartoe. Naast het officiële programma in Lissabon bezoeken ze ook andere bijzonder plaatsen onderweg. De WJD-reis vertrekt op 22 juli en komt terug op 9 augustus. Interesse? Houd dan de website in de gaten: www.bisdome-roermond.nl/wjd



KINDERPAGINA

Deze keer passend bij het evangelie van komende zondag over dankbaarheid

28^o zondag door het Jaar C Lucas 17, 11-19

God schenkt ons vele gaven en ook van onze ouders ontvangen wij veel.
Het is belangrijk dat wij onze dankbaarheid tonen en uitspreken.

toon je dankbaarheid



Lieve God,

dank U wel voor



28^e zondag door het Jaar C Lucas 17, 11-19

De kinderen krijgen een vlinder. En een kleurplaat met "Lieve God, dank U wel voor ..."
waar ze de vlinder op de stippellijn kunnen plakken.

De vleugels blijven los en zij worden niet vastgeplakt.

Op de vlinder kunnen de kinderen schrijven of tekenen waar ze God voor willen bedanken.

