



Nieuwsbrief 2 augustus 2022

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

PROCESSIE IN MARIADORP ZONDAG 14 AUGUSTUS

Op de zondag dichtbij Maria Tenhemelopneming vindt in Mariadorp altijd de Processie plaats, ook dit jaar weer. Het is de laatste processie dit jaar in onze gemeenschap.

Graag willen we u dan ook van harte uitnodigen om hier aan mee te doen.

We zullen starten met de H. Mis om 10.00 uur, opgeluisterd door Da Capo, aansluitend trekt dan de processie, waarbij natuurlijk naast het Allerheiligste aandacht is voor Maria, op haar feestdag. Aansluitend willen we nog een gezellig samenzijn hebben op het grasveld naast de kerk.

Mocht u nog willen meehelpen, ook dat kan. Neem daarvoor contact op met Cindy Huyveneers: tel: 06-40822693 e-mail:

cindy.huyveneers@gmail.com



ZEGENEN KROETWÛSJ

In alle vieringen van 13, 14 en 15 augustus zullen we op het einde van de H. Mis de kroetwûsj gaan zegenen. U kunt deze zelf samenstellen meebrengen naar de kerk. Het zou natuurlijk mooi zijn als we dit met zoveel mogelijk mensen zullen doen. Als teken van ons geloof en verbondenheid met onze traditie.



VAKANTIE

Ik wens je wat velen niet hebben: tijd.

Ik wens je tijd
om verheugd te zijn, en te lachen,
en wanneer het je past,
daar iets mee te doen.

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen
maar ook om te geven en uit te stralen.

Ik wens je tijd,
niet tot haasten en lopen
maar voor rust in je gemoed.

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven
als tijd voor verwondering
voor vertrouwen
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.

Ik wens je tijd
om naar de schepping te kijken,
en tijd om te groeien...

Ik wens je tijd
om opnieuw te hopen en te beminnen,
want uitstel van die tijd heeft geen zin.

Ik wens je tijd
om weer jezelf te vinden,
en elke dag, elk uur
als een geschenk te ervaren.

Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende
en zinrijke vakantie van te maken!



door: Ellen Vanduynslager uit: Kerk en Leven, bisdom Hasselt

3 TENTEN

Op 6 augustus viert de kerk het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Boven op de berg Thabor laat hij al een stukje van de toekomstige heerlijkheid zien aan een aantal van Zijn leerlingen. Deze willen al 3 tenten gaan bouwen, om er te kunnen blijven. Ze willen het mooie vasthouden.

Ik moest daar aan denken tijdens het wandelen in mijn vakantie. Regelmatig was ik boven op een berg met schitterend uitzicht. Het is net een Thaborervaring. Vaak bleef je daar even zitten en kijken, even je gedachten ordenen, even uitrusten. Je zag daar Gods grootheid. En in die grootheid besef je in de ene kant je eigen kleinheid en zwakte, maar je ervaarde daar ook dat God zo iets moois kan maken en kan doen. Dat Hij ons wil ondersteunen. Graag had je, in zeker zin net als de leerlingen daar boven willen blijven, willen blijven genieten van het mooie. Maar je wist je kunt er niet blijven, hoe graag je misschien zou willen, zo was het ook bij Zijn leerlingen, ze moesten terug naar de harde werkelijkheid. Maar de ervaring namen ze mee. Terug naar het gewone leven, het leven van elke dag.

Maar die momenten die de leerlingen daar hadden meegemaakt, gaf hun kracht om de moeilijkere momenten die er zeker kwamen, aan te kunnen. En zo mogen we allemaal onze eigen Thabormomenten ervaren. Momenten van het mooie van Gods schepping. Van Gods nabijheid, van zijn ondersteuning. En dat hoeft niet boven op de berg plaats te vinden, het kan overal zijn. Toch die momenten mogen ons ondersteunen, wanneer het een keer moeilijker wordt in ons leven. We mogen dan weten het mooie dat God ons wil geven. Dat Hij werkelijk een God met ons is. Graag wens ik u dit soort momenten toe. Dat ze u kracht geven wanneer de harde werkelijkheid ons soms weer overvalt. En weet Hij is er voor je.



VACATURES

Naar aanleiding van de vele vacatures die er momenteel zijn, kwam ik de volgende tekst tegen.

De dienst voor arbeidsbemiddeling deelt mee dat er voor de opbouw van het Rijk van God nog vele vacatures (m/v) moeten ingevuld worden. Daarom worden dringend gevraagd:

- Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine foutjes.
- Leerkrachten wiskunde, die alles eerlijk verdelen.
- Mijnwerkers, die mensen uit de put halen.
- Duivenmelkers, die vredesduiven kweken.
- Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun gezin.
- Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in beslag nemen.
- Muzikanten, die fatsoenlijke muziek brengen.
- Opticiens, die blindheid wegnemen.
- Kleermakers, die de wereld in een nieuw kleed steken.
- Badmeesters, die mensen boven water halen.
- Wegenbouwers, die eenzamen met eenzamen verbinden.
- Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op wiel'tjes loopt.
- Tolken, die ons vreemdelingen leren verstaan.
- Slopers, die hinderlijke muren afbreken.
- Studenten, die zich bekwamen om iets te betekenen in onze samenleving.
- Portiers, die openheid bewerken.
- Installateurs, die meer warmte mogelijk maken.
- Metselaars, die woningen bouwen voor daklozen.
- Priesters en kloosterlingen, die de Blijde Boodschap niet voor zichzelf houden.
- Soldaten, die de vrede van de ene kant naar de andere kant schieten.
- Verpleegkundigen, die niemand alleen laten sterven.
- Jongeren, die ouderen vertrouwen schenken.
- Christenen, die daadwerkelijk bewijzen dat Christus niet dood is, maar leeft.



KINDERPAGINA

Via de volgende website <https://rkkids.nl/vakantiedoeboek> kunt u een vakantieboek downloaden voor de jeugd.



Wij zijn de Kerk

Ook jij hoort er bij*



*teken je ook jezelf er bij?



De Kerk is een
netwerk van liefde

