



## **Nieuwsbrief 6 juli 2022**

### **Samenwerkende parochies Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt**

#### **BRONKEN IN ECKELRADE EN OOSTMAARLAND**

Ondertussen zijn ook de processies in Eckelrade en Oost-Maarland geweest. Het is mooi om te zien de onderlinge saamhorigheid om alles mooi te maken. Graag wil ik dan ook dank uit spreken voor ieders inzet en zorg voor de processies. Het zag er heel mooi en goed verzorgd uit.

Jammer was natuurlijk in Eckelrade dat we halverwege slechter weer kregen waardoor we het hebben moeten afbreken. Het doet me dan ook pijn dat we niet overal naar toe zijn kunnen komen, want mensen hadden echt zorg eraan besteed. Gelukkig was het in Oost-Maarland wel zonnig en droog.

Ik kijk zelf met een heel goed gevoel terug op de processies en ben dan ook heel erg dankbaar voor ieders steun en inzet. Want zonder dat zou het niet mogelijk zijn geweest.



## **PROCESSIE IN MARIADORP ZONDAG 14 AUGUSTUS**

Vanuit de parochie Mariadorp het volgende bericht.

Aangezien wij uit ervaring weten dat de aanmeldingen voor deelname aan onze processie vaak vrij laat zijn, doen wij een dringende oproep voor aanmelding voordat u op vakantie gaat. Er zijn veel taken (in onderling overleg en rekening houdend met specifieke wensen) te verdelen. Ook jongeren vanaf achttien jaar en volwassenen zijn nodig voor het dragen van processievaandels en flambouwen. Hemeldragers en collectanten; iedereen is welkom.

Meldt u dus aan of kom op een van de navolgende data binnenlopen:

19 juli (19.00 – 20.00 uur); 9 augustus (19.00 – 20.00 uur) in de

ontmoetingsruimte van onze kerk (de koffie staat klaar!). We rekenen op u! Bent u verhinderd op onderstaande data dan maken wij graag een vervangende afspraak. Aanmelden kan per mail/telefoon via Cindy Huyveneers: tel: 06-40822693 e-mail: [cindy.huyveneers@gmail.com](mailto:cindy.huyveneers@gmail.com)



## **575 JAAR HEILIGDOMSVAART IN SUSTEREN**

Als u denkt, die processies zijn wel erg mooi, ik zou nog meer willen zien dat kan. Dit jaar is weer de Heiligdomsvaart in Susteren. Van 26 augustus tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering van de relieken van heiligen die in Susteren hebben geleefd en wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd.

Dit jaar is het precies 575 jaar geleden dat voor de eerste keer sprake was van een Heiligdomsvaart in Susteren. In 1447 wordt in schriftelijke bronnen vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. Net als 575 jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer: op zondag 4 september. Er trekt dan een historische stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren met de relieken van onder andere Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia. Het weekend ervoor gaat het openluchtspel 'Weerlicht der eeuwen' in première: een kleurrijk schouwspel met ruim 150 acteurs tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek. Bekijk het hele programma van de Heiligdomsvaart Susteren op [www.heiligdomsvaart.nl](http://www.heiligdomsvaart.nl)



## CONCERTEN IN DE KERKEN

De orgelstichting Eijsden-Margraten organiseert de komende maand juli verschillende orgelconcerten o.a. in onze parochiekerken. Graag willen we daar u van harte voor uitnodigen.

**Vrijdag 8 juli** zal het eerste concert plaatsvinden in de St. Martinuskerk van **Breust om 20.00 uur**. Dit concert wordt verzorgd door Tjeu Zeijen i.s.m. het koor Cantori La Vera.

**Zondag 10 juli** zal er een concert zijn in de St. Bartholomeuskerk in **Eckelrade om 20.00 uur**. Dit concert wordt verzorgd door Tjeu Zeijen

**Zaterdag 16 juli** zal een concert plaatsvinden in de Sst. Martinuskerk van **Gronsveld om 20.00 uur**. Dit concert wordt verzorgd door Leon Berben.



De kosten voor deze concerten zijn een vrijwillige bijdrage. U hoeft zich niet aan te melden, het is vrij om te komen luisteren. Wij hopen u graag op een of meerdere van onze concerten te mogen begroeten.

## HEILIGE ANTONIUS

Als ik dit neerschrijf denkt u meestal meteen aan die van de verloren voorwerpen en aan het lied van Rowen Heze. Sommige anderen zullen misschien aan Antonius met het varken denken. Maar toch gaat het daar niet over. Er zijn nog meer Antoniussen die heilig zijn. Een van hen wordt komende zaterdag 9 juli herdacht, 450 jaar na zijn marteldood. Deze Antonius komt trouwens gewoon uit Limburg en is voor mij wel van belang.

Waarom zult u zich misschien afvragen en wie is dan deze Antonius ? Deze heilige is een franciscaan en een van de Martelaren van Gorcum, die in de reformatietijd in Brielle zijn vermoord vanwege hun geloof en trouw blijven aan de katholieke kerk.

Maar waarom is hij dan van belang voor mij. Deze heilige komt uit mijn geboortedorp en de basisschool (toen nog lagere school) was naar deze heilige vernoemd. Later echter toen ik naar de middelbare school fietste, kwam ik, afhankelijk van welke route ik nam, langs de kapel die gebouwd was op de plaats waar hij geboren was. Helaas is tegenwoordig deze kapel verplaatst voor een industriegebied en is het zelfs Weert geworden. Gelukkig heeft de schutterij van Nederweert het oude kapelletje opnieuw opgebouwd in het dorp.

Nu kunt u zich voorstellen dat het als jonge jongen niet altijd gemakkelijk is om te vertellen dat je priester wilde worden. Je werd regelmatig, ook door leerkrachten, voor gek gezet. En juist op de momenten dat ik het moeilijk had, fietste ik even langs de kapel om

steun te vragen bij Antonius. Want ja hij had het zeker niet gemakkelijk gehad, toen hij gemarteld werd voor zijn geloof.

Dat gebed gaf mij steun in mijn leven om door te gaan, om me niet gek te laten maken door wat anderen vonden, maar juist de weg van God te gaan, een weg waar mijn hart lag.

Nu zult u het allemaal denk ik wel eens af en toe moeilijk hebben in uw leven. We zullen het allemaal wel eens niet zien zitten. Weet dan dat je steun kunt vinden bij o.a. deze heilige, maar ook bij andere heiligen. Zij geven je rust en kracht om door te gaan, en tevens helpen ze je bij het



namenken om de juiste weg in het leven te vinden. Hoe die weg ook zal lopen. We hoeven niet bang te zijn, God wil ons ondersteunen in het leven en daarvoor geeft Hij ons helpers. Tegelijkertijd worden we door deze helpers uitgedaagd om zelf ook een helper voor anderen te worden en de juiste weg te nemen in het leven, zelfs als dat soms erg moeilijk zal zijn.

## **DEKENALE BEDEVAART NAAR BANNEUX: KOM, MARIA ROEPT JE!**

Graag wil ik u van harte uitnodigen om mee te gaan met onze bedevaart naar Banneux, vanuit het dekenaat. Het zal plaatsvinden op **donderdag 25 augustus 2022**.

Opgeven kan tot 19 juli op de pastorie 043-4091267 (tijdens openingsuren parochiekantoor) of bij de contactpersonen. De kosten bedragen 18 euro. Te voldoen bij aanmelding.

Het zou natuurlijk mooi zijn als we weer met velen ook uit onze parochies mee kunnen gaan.

## **VAKANTIE**

Langzaam aan komt de vakantie periode dichterbij voor veel mensen. De scholen gaan binnenkort weer voor 6 weken dicht. De koren en muziekgezelschappen hebben vaak ook repetitie pauze. En ook de sportclubs stoppen vaker met de trainingen.

Voor velen tijd vrij dus, maar hoe je je deze tijd invullen. Ga je ze helemaal vol plannen met alles wat je wilt doen of wat je allemaal wilt zien.

Als we zoveel hooi op onze vork nemen, dan zullen we niet kunnen genieten van de vakantie. Het risico bestaat dat we dan nog meer gestrest terugkeren dan we vertrokken.

De Bijbel zegt ons dat we onbevangen op tocht moeten gaan, open voor het nieuwe, het verrassende. De moderne lifestyle heeft daar een nieuw woord voor gevonden: “onthaasting”, niet meer zo druk van het ene naar het andere rennen, niet meer per se zoveel ervaringen willen meemaken.

Beste parochianen wellicht is dat een goede raadgeving voor de komende vakantie. Laten we er naar streven om op een onbevangen manier de komende weken op ons af te laten komen, dan kunnen we misschien God zelf bespeuren in een onverwachte ontmoeting, of kunnen we Gods hand herkennen in de schoonheid van de natuur.

Graag wil ik iedereen dan een goede vakantie willen toewensen, wat u ook gaat doen.



### **PASTOOR OP VAKANTIE 11-22 juli**

Ook pastoor gaat er even tussenuit. Even de eigen accu opladen. Het zal veel wandelen gaan worden in een groot natuurgebied en daarnaast wat bekijken in die regio. **Vervanging afwezigheid pastoor** Zoals u hierboven al kon lezen ben ik deze dagen dus afwezig. Kapelaan is echter gewoon aanwezig en zal waarnemen. **Mocht u dringend een priester nodig hebben, kunt u dus contact met hem opnemen. Kapelaan Robin 06-59706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)**

**Alle vieringen gaan tijdens deze afwezigheid gewoon door.** Alleen op zondag 17 juli is er een gebedsdienst in Eijsden **KINDERPAGINA** Via de volgende website <https://rkkids.nl/vakantiedoeboek> kunt u een vakantieboek downloaden voor de jeugd. Komende keren, zal ik hier wel wat uithalen om hier te plaatsen. Deze keer nog even passend bij de Bronken.



# FILIPPINE PUZZEL EUCCHARISTIE



Stuur de oplossing  
naar info@rkkids.nl en  
maak kans op  
een prijsje!

1. Op dit feest dat we vieren in juni staat de Eucharistie centraal.
2. In deze kelk worden de geconsacreerde hosties bewaard.
3. Deze heilige uit Cornillon (bij Luik (BE)) was de aanleiding dat de feestdag beddoeld in vraag 1 werd ingesteld.
4. Een kerkelijke 'optocht' heet een ...
5. Na de H. Mis wordt de kelk beddoeld in vraag 2 hierin bewaard.
6. Op deze dag stelde Jezus de Eucharistie in.
7. De rode lamp in de kerk die brand wanneer de kelk (beddoeld in vraag 2.) in het antwoord op vraag 5 wordt bewaard.
8. Verering van het H. Sacrament noemen we ook wel ...
9. Deze jonge zalige had een bijzondere toewijding aan de Eucharistie.