



Nieuwsbrief 24 juni 2022

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt



BRONKEN IN ECKELRADE EN OOST- MAARLAND

Na de Bronk in Breust-Eijsden en Gronsveld zijn nu de Bronkprocessies in Eckelrade en Oost-Maarland aan de beurt.

Opnieuw mogen we weer heel bewust stilstaan bij het feit dat Jezus werkelijk bij ons wil zijn, ons en onze gemeenschap wil zegenen.

We zullen weer met het Allerheiligste door de dorpen heen trekken, om dit te tonen.

Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen om de Bronkdagen de vlag uit te steken om het zo feestelijk te maken in onze dorpen. Daarnaast is het een goed gebruik, om een heiligenbeeld voor de deur of het raam te zetten. Hopelijk maken we er samen een feest van door mee te lopen, te versieren, mee te bidden, door uw huis aan te kleden. Laten we er echt samen een mooi geheel van maken. Waar we met heel veel plezier aan kunnen terugdenken.

DE PROCESSIE TREKT WEER

Zondag 26 juni in Eckelrade en zondag 3 juli in Oost-Maarland.

De processie in Eckelrade begint met de H. Mis om 9.00 uur en zal aansluitend door het gehele dorp te trekken om te eindigen weer terug bij de kerk.

De processie in Oost-Maarland begint om 8.30 uur met de H. Mis in de kerk met aansluitend de processie. Dit jaar eerst naar Maarland en aansluitend naar Oost. De afsluiting zal in de kerk plaatsvinden.

Jonkheidsmissen

Op maandag 4 juli zullen de Jonkheidsmissen plaatsvinden in Oost-Maarland. Om 8.45 uur voor het Jonkheid van Oost en om 10.15 uur voor het Jonkheid van Maarland. Aansluitend zullen we naar het kerkhof gaan om daar de bloemen bij het monument te leggen.

Vervolgens zal op het kerkplein het eer brengen zijn.

DANK

Voor kapelaan en mij was het natuurlijk de eerste ervaringen met de Grote Bronk in Gronsveld en de volledige Bronk in Eijsden. Natuurlijk had je er al heel wat over gehoord, maar het beleven is echt weer anders. Het was zoals kapelaan het omschreef, een van de mooiste dagen van zijn leven, waarbij hij verder schreef dat de processie echt indrukwekkend was en devotieel. Graag willen we daarom woorden van dank spreken. Dank voor iedereen die het mogelijk heeft gemaakt, iedereen die heeft meegelopen, die alles heeft voorbereid. Heel bijzonder wil ik dan dank uitspreken aan alle vrijwilligers, van kerk en processiecomité, de schutterijen en de jonkheden, aan de harmonieën, de koren, de vertegenwoordigers van alle verenigingen die hebben meegedaan, de scholen. Dank aan onze collega's. Zonder ieders inzet was het zeker niet mogelijk geweest. We mogen nu terugkijken op weer een heugelijke dag.

Natuurlijk ook dank aan alle mensen voor het versieren van de straten, het leggen van de bloemtapijten en het plaatsen van de heilige huisjes. Moge er werkelijk zegen komen over onze gemeenschap. En mogen de saamhorigheid die we hier hebben ervaren, dan ook vrucht blijven dragen de rest van het jaar.



AANPASSINGEN VIERINGEN KOMENDE WEKEN

Vanwege de processies is er weer een kleine aanpassing aan het programma van de H. Missen.

Zondag 26 juni. H. Mis Eckelrade om 9.00 uur ipv 9.30 uur.

Zaterdag 2 juli H. Mis Oost-Maarland vervalt.

Zondag 3 juli 8.30 uur H. Mis Oost-Maarland

9.30 uur gebedsdienst Rijckholt door diaken Houben.

CONCERTEN IN DE KERKEN

De orgelstichting Eijsden-Margraten organiseert de komende maand juli verschillende orgelconcerten o.a. in onze parochiekerken. Graag willen we u daarvoor van harte uitnodigen.

Vrijdag 8 juli zal het eerste concert plaatsvinden in de St. Martinuskerk in **Breust om 20.00 uur**.

Dit concert wordt verzorgd door Tjeu Zeijen i.s.m. het koor Cantori La Vera.

Zondag 10 juli zal er een concert zijn in de St. Bartholomeuskerk in **Eckelrade om 20.00 uur**.

Dit concert wordt verzorgd door Tjeu Zeijen.

Zaterdag 16 juli zal een concert plaatsvinden in de St. Martinuskerk in **Gronsveld om 20.00 uur**

Dit concert wordt verzorgd door Leon Berben.

De kosten voor deze concerten zijn een vrijwillige bijdrage. U hoeft zich niet aan te melden, het is vrij om te komen luisteren.

Wij hopen u graag op een of meerdere van onze concerten te mogen begroeten.



GEDULD

Via Facebook kreeg ik deze herinnering gedeeld, een bericht wat ik in 2017 geschreven had. Maar het bericht mag natuurlijk ook nog voor nu gelden. Want van dezelfde kweker staan er ook nu weer hier in Eijsden rozen bij de pastorie.

In het voorjaar kreeg ik van een rozenkweker een aantal stamrozen voor bij de pastorie. Net nadat ik ze geplant had kwam er nog stevige nachtvorst, de twee bij de deur bleken daar geen last van te hebben gehad, maar de andere bleken in eerste instantie niet aan te slaan, leken toch vorstschade te hebben. Na een tijdje bleek er een wel



aan de gang te gaan, maar de laatste niet. Sommige mensen hadden al zoiets, deze rozenstruik is dood, kun je beter weghalen, daar komt geen leven meer in. Maar ik heb het toch laten staan en blijven water geven en wat schetst mijn verbazing, terwijl de eerste al bloeien is nu ook de laatste aan het uitlopen, komt er toch leven in.

Ik moest toen denken aan een Bijbeltekst, waar een vijgenboom geen vrucht draagt, de eigenaar wil hem al gaan omhakken, maar de tuinman zegt: Heb nog even geduld, ik ga hem dit jaar nog eens extra goed mest geven en verzorgen, wie weet gaat hij toch vrucht geven en anders kan het nog altijd weggehaald worden.



Geduld hebben en vrucht voortbrengen, mag dit niet ook voor mensen gelden? Maar hoever hebben wij geduld met mensen. We menen vaak dat alles en iedereen meteen maar alles moet kunnen, goed moet doen en vul maar in. Terwijl niet iedereen misschien even snel is. Ook

in de weg van het geloof, hebben mensen soms een langere weg nodig om te komen tot een persoonlijke relatie met God.

En dan mogen we weten dat God inderdaad geduld met ons wil hebben. Hij geeft ons de tijd en de ruimte om te groeien in ons mens zijn. In onze relaties met de medemensen, met God.

En wie weet komt de laatste rozenstruik wel tot de mooiste bloei, en kan dat net zo zijn met mensen. Laten we elkaar niet meteen afschrijven als het niet meteen zo gaat als wij willen, maar gun ieder de tijd die men nodig heeft om te komen tot het beste resultaat en wie weet staan we dan versteld wat er allemaal aan vruchten kan komen.

DEKENALE BEDEVAART NAAR BANNEUX:

KOM, MARIA ROEPT JE!

Op donderdag 25 augustus 2022 vindt weer de jaarlijkse dekenale bedevaart naar Banneux plaats.

BEDEVAART naar
BANNEUX
DEKENAAT GULPEN

thema

*Kom,
Maria roept je!*



Donderdag 25 AUGUSTUS

Vertrek ± 9.00 uur vanaf diverse opstapplaatsen.

Kosten € 18,00 te voldoen bij aanmelding.

Eijsden Breust: Dhr. J. Tossings, Bellefleur 8
telefoon: 06 - 10726053

Oost - Maarland: Parochiekantoor, Kerkstr. 15 Eijsden
Mariadorp: Parochiekantoor, Kerkstr. 15 Eijsden
Mesch: telefoon: 043 - 4091267

Het vertrek zal rond 9:00 uur zijn.

Programma in Banneux:

11:00 uur Plechtige
Hoogmis

14:00 uur Gebedsweg
van de Genadekapel naar de
Bron

15:00 uur Plechtig Lof
met ziekenzegening in de
grote kerk

16:30 uur thuisreis

Opgeven kan tot 19 juli op de pastorie 043-4091267 (tijdens openingsuren parochiekantoor) of bij de contactpersonen. De kosten bedragen 18 euro. Te voldoen bij aanmelding.

Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen. let op! Als de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn. Begeleiders betalen maar de halve prijs! Het zou natuurlijk mooi zijn als we weer met velen ook uit onze parochies mee kunnen gaan.

KINDERPAGINA

13^e zondag door het Jaar C Lucas 9, 51-62

Toen Jezus leefde, hadden ze nog geen computer. Maar dan had je beslist ook het evangelie door kunnen mailen. Als je elke vierde letter opschrijft, lees je de oplossing van de puzzel. Schrijf de oplossing in de computer.

START

pwXZidsyöpovwtcopwewlvlgqmodksieomsJivbecczomfuobwskctdpkcowlealwbrynfhoyjephmtpkteetvodalvfnkofglobehmilmukokdeffrkyveljivorleinerajimtomreongloktkvcckgrn

PUZZEL

oplossing:

.....

.....

.....