



Nieuwsbrief 25 mei 2022

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

VIERINGEN MET HEMELVAART

Woensdag 25 mei 19.00 uur H. Mis Oost-Maarland vooravond Hemelvaart.

Donderdag 26 mei 9.30 uur Eckelrade, 10.00 uur Eijsden, 10.30 uur Gronsveld 1^e H. Communie, 11.30 uur Mariadorp.



Allemaal hopelijk tot ziens in een van deze vieringen.

IN VUUR EN VLAM

Bij goed weer zie je op verschillende plaatsen weer de tuinovens en vuurkorven naar buiten komen. Het is op zich heel gezellig om zo buiten bij een vuurtje te zitten. Zien hoe het hout vlam vat. Volgende week spreken we ook over vlam vatten, vol vuur zijn. We vieren namelijk Pinksteren, het Hoogfeest van de komst van de H. Geest. In de Bijbel wordt dan ook gesproken over vlammen van vuur die op een ieder van hen neerdaalden en hoe ze vol vuur gingen getuigen van Gods Liefde voor een ieder van ons. Waar het



hart van vol is daar loopt de mond van over wordt er wel eens gezegd. Wanneer er iets gebeurd is in onze parochies wordt het al heel snel als een lopend vuurtje verder verteld. Men is daar zo vol van dat men het aan anderen verder wil vertellen. Men wil het niet alleen voor zichzelf houden, maar doorgeven. Ieder moet het weten. Zo vol vuur zitten ook de apostelen van de Liefde van God dat ze dit willen uitdragen. Daarbij krijgen ze dan door Gods Geest ook de gaven om dit te kunnen. Het resultaat van hun vurigheid is nog steeds te zien in hoeveel mensen van die liefde ook nu nog horen. Ook wij hebben van God die gaven gekregen. De ene die, en de andere weer andere. Er zijn in zekere zin ontelbaar velen gaven van God. De apostel Paulus vergelijkt dat wel eens met de vele verschillende delen van een lichaam. Je zou kunnen zeggen dat eigenlijk iedere menselijke bekwaamheid, zodra die vlam vat door de Heilige Geest, daardoor een charisma, een gave van God wordt. Je kunt ze eigenlijk onderverdelen in de gaven van verstand, van handelen en van het woord.

Een van die gaven die de meeste mensen hebben gekregen is de gave van onderscheid. Het onderscheid wat goed en slecht is (van normen en waarden), wat van God komt of wat niet. Helaas gebruikt niet iedereen deze gaven volop. Daarom is er ook zo vaak rotzooi in de wereld. Laten wij nu dit komend pinksterfeest eens extra bidden dat we opnieuw vol vuur komen door Gods Geest en juist deze gave van onderscheid weer beter gaan gebruiken.

De bron van al die gaven van Gods Geest vinden we in de Liefde van God. Daarom ook willen we goed kunnen onderscheiden van wat goed is en van God komt en wat niet, omdat we uit liefde voor de ander, nooit iemand kwaad willen doen.

Vol vuur, zo mag u zijn, dan zal ook onze parochiegemeenschap weer vol vuur zijn.

Graag wil ik u uitnodigen voor de vieringen met Pinksteren. Een van de grote Hoogfeesten van onze kerk. Laat de H. Geest ons werkelijk begeistere, opdat wij kunnen leven vanuit een goede Geest en dat er leven blijft in onze parochie.

Vieringen Pinksteren

Zaterdag 4 juni 18.00 uur Breust, 19.00 uur Gronsveld, 19.15 uur Oost-Maarland

Zondag 5 juni 9.30 uur Eckelrade en Rijckholt, 10.00 uur Eijsden, 11.00 uur Gronsveld, 11.30 uur Mariadorp

Maandag 6 juni 10.00 uur Eijsden voor het gehele cluster, 11.00 uur Gronsveld voor het gehele cluster.



U ziet dus op 2^e Pinksterdag dat er clustervieringen zijn. Graag wil ik u uitnodigen om zo werkelijk samen te komen als een geheel, als een samenwerkende parochie.

BEGEESTEREN

Wat een begeestering kom je tegen binnen onze parochie. Mensen die zich met hart en ziel inzetten binnen het verenigingsleven en binnen onze kerk. Mensen die vanuit hun menselijke 'geestverbondenheid' er voor anderen zijn.... zomaar gratis, helemaal voor niets! Ja, in dat soort mensen herleeft het pinksterfeest telkens opnieuw. Mensen die 'begeesterd' zijn... echt met 'spirit' in het leven van elke dag staan.

In de geest van de 'verrezen' mens Christus, mogen wij - mensen van nu- Zijn opstaan telkens opnieuw waar proberen te maken in de wereld van nu.

Is dat niet de ultieme opdracht die wij in ons hart meedragen en dienen uit te dragen? Immers:

Christus leeft.... als wij begaan zijn met elkanders vreugde en verdriet.
Christus leeft.... als wij oog hebben voor de behoefte aan troost en zorg van een zieke.

Christus leeft.... als wij een voorbeeld van liefde en saamhorigheid zijn voor kinderen.

Christus leeft.... als wij respectvol met elkaar omgaan ongeacht afkomst, geloof of geaardheid.



Christus leeft... als wij de diepe waarde van vriendschap en gastvrijheid blijven uitdragen.

Christus leeft... als wij de kunst van 'het vreugdevol in het leven staan' doorgeven.

Christus leeft... als wij tegen de stroom in, blijven geloven in de boodschap van liefde!

Vol begeestering en levenskracht in het leven staan.

En als je de levenskracht eens even kwijt bent.... gewoon omdat de dip net iets te groot is. Dan is het toch ook super fijn om te weten dat er mensen zijn die vanuit hun begeestering je terzijde willen staan, een helpende hand willen bieden, een luisterend oor willen zijn. Ja, zo ondervinden we allemaal op z'n tijd wel eens: het medeleven van je medemens kan je echt tot kracht en steun zijn....je weer vernieuwde 'geestkracht' schenken. Is dat niet wat bedoeld is met het feest van Pinksteren. Leven vanuit 'een goede geest' om elkaar daarmee te 'begeesteren'. In die Geest mogen we samen bouwen aan de toekomst van onze parochie!

KERK RIJCKHOLT

De kerk van Rijckholt komt steeds verder klaar. De schilder is met de laatste loodjes bezig, nog een paar deuren en een band. Verder is het beeld van de H. Vincentius opgeknapt en teruggeplaatst. De komende tijd zal begonnen worden met de herinrichting, zodat we binnenkort weer onze vieringen kunnen houden in onze kerk.



GESPREK



Neem gerust contact met ons op, voor een gesprek.
Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,
ruud.verheggen@home.nl Of kapelaan Robin Thomas.
06-59706745, robinthanni@gmail.com

Woordzoeker Hemelvaart en Pinksteren

(de overgebleven letters vormen de oplossing)

T	T	R	O	O	S	T	E	R	G	O	D	N	I	W
R	S	G	P	A	A	V	L	A	M	M	E	N	T	D
A	E	E	G	F	P	E	E	S					O	S
A	E	L	E	S	O	R	E	R					E	G
V	G	U	S	C	S	S	D	E					S	N
L	N	I	T	H	T	C	N	G					P	E
E	I	D	A	E	E	H	A	N	R	V	W	N	R	L
M	T	Z	A	I	L	J	H	A	U	E	O	E	A	E
E	R	E	N	D	E	N	R	G	U	R	L	N	A	P
H	O	G	F	P	N	I	E	S	V	V	K	I	K	I
E	T	I	E	E	D	N	T	U	N	U	E	E	E	C
M	S	L	E	T	O	G	H	A	E	L	N	M	E	S
E	T	I	S	R	O	S	C	M	L	D	T	O	H	I
L	I	E	T	U	J	E	E	M	A	L	P	R	T	D
M	U	H	J	S	N	E	R	E	T	S	K	N	I	P

DEEL
GELUID
TALEN
FEEST
VUUR
ZEG
WIND

VERVULD
HEMELVAART
PINKSTEREN
UITSTORTING
TOESPRAAK
APOSTELN
AFSCHEID

ROMEINEN
GEEST
HEILIGE
HEMEL
RECHTERHAND
WOLKEN
JOOD

OPGESTAAN
DISCIPELEN
EMMAUSGANGERS
VERSCHIJNING
VLAMMEN
TROOSTER
PETRUS

Woordzoeker bij Pinksteren Handelingen 2:1-13

H F L E Z H C I Z E A N E E J I B K
E I E I G E N L B A G N E T I U B M
M T D M H A M D N E R E D N A S A R
E T F S E J N B K I O E I O C N Z A
L W R R A L R E L D I E E G E A N O W
A L L E M A A L D I E E G E E N O K
T N P D K S B Z G A O S A N T D H T N
N F N E D O J R U O D S E G L R S E
E H U I S N O T R E R P S G A E W G
N E D N O S T R E V E H E L E I I N
N G N I L E S T O L P J O V L R D D T
O J E E R N S N E K L O V L R D D T
G C T T G N I R M D V R O M E E V P S
E O T G N I R E D N O W R E V L E E
B J O I G E L U I D E V V R L A W E
D B P N I B D H I I G V U R L A H G
H R S E L E D O G H N E D R E D G I K
I N E M A S D O G H N E D R E D G I K

- | | |
|-----------|--------------|
| AANBRAK | ONDER |
| ALLENMAAL | PINKSTERDAG |
| ANDEREN | PLOTSELING |
| BEGONNEN | SAMEN |
| BIJEN | SPOTTEND |
| BUITEN | SPREKEN |
| DADEN | TAAL |
| EIGEN | TEVEEL |
| GALLEEERS | TONGEN |
| GEEST | VERBAASD |
| GELUD | VERDEELDEN |
| GEWELDIGE | VERTOONDEN |
| GODS | VERTUULD |
| GROTE | VERWONDERING |
| HEILIGE | VOLKEN |
| HELE | VROME |
| HEMEL | VULDE |
| HUIS | VUUR |
| IEDER | WERDEN |
| JERUZALEM | WINDVLAAG |
| JODEN | WOONACHTIG |
| MANNEN | ZICHELZELF |
| MENIGTE | ZOETE |