



## Nieuwsbrief 14 april 2022

### Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-  
Maarland, Rijckholt

#### OPGESTAAN

Als U niet was opgestaan dan is ons geloof vergeefs biedt het ons  
geen leven aan omdat U niet leeft

als U niet was opgestaan laten wij dan eten,  
drinken want morgen zullen wij vergaan  
in duisternis verzinken

als U niet was opgestaan dan hebben wij geen  
hoop breekt geen nieuwe morgen aan  
zijn wij tot vergaan genoopt

Godzijdank, U bent wél opgestaan  
onder doden vinden wij U niet  
Uw leven brengt ons het leven aan  
met eeuwige vreugde in 't verschiet



*Jose Consemulder*

# **Beste Parochianen graag wil ik u ook namens de kerkbesturen en kapelaan een Zalig Paasfeest toewensen.**

## **VIERINGEN KOMENDE DAGEN**

**Witte Donderdag.** De H. Missen zijn om 19.00 uur in Breust en in Rijckholt. Beide H. Missen zijn voor de gehele clusters

**Goede Vrijdag** 15.00 uur Kruisweg in Breust, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp en Oost-Maarland

19.00 uur Kruishulde In Eckelrade en Mariadorp, beiden zijn voor het gehele cluster.

**Paaswake** om 19.00 uur in Gronsveld en Oost-Maarland voor het gehele cluster. Dit is de meeste belangrijke viering van het gehele kerkelijke jaar. Hopelijk mogen we u daar allen treffen.

## **1e Paasdag**

9.00 uur Oost-Maarland, 9.30 uur Eckelrade, 9.30 uur Rijckholt 10.15 uur Breust, 11.00 uur Gronsveld en 11.30 uur Mariadorp.

## **2e Paasdag**

9.30 uur Eckelrade, 10.30 uur H. Mis Eijsden voor gehele cluster Eijsden e.o. 11.00 uur Gronsveld.



## **BLOESEM**

Wanneer we door onze omgeving gaan zien we steeds meer bloesem in de bomen en struiken. Laten we hopen dat de vorst niet teveel schade heeft opgeleverd. Eigenlijk mag deze bloesem een heel mooi teken zijn van het nieuwe leven welke we met Pasen vieren. Laten we daar dan werkelijk van genieten.

## **BARMHARTIGHEID**

Van oudsher heette de zondag na Pasen, Beloken Pasen. Onder de vorige paus heeft deze zondag een nieuwe naam gekregen. De zondag van de Goddelijke barmhartigheid.

Maar wat betekent dat nu?

In de Bijbel kennen we het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een Samaritaan ziet iemand die slachtoffer is van overvallers, en hij helpt deze man, hoewel het een vijand is van zijn volk. Deze Samaritaan laat zijn hart spreken. Hij heeft een goed hart voor de ander.

Dat zelfde geldt ook voor Jezus. Juist door Zijn Kruisdood en Verrijzenis laat Jezus zien wat Hij voor ons wil betekenen. Hij heeft onze zonden op zich genomen, Hij heeft zijn hart laten doorboren om ons te redden. Jezus heeft letterlijk en figuurlijk Zijn hart voor ieder van ons geopend. Hij wil het beste voor ieder van ons. Hij heeft een hart voor ons. Dat mogen we deze dag bijzonder vieren.



Maar beide voorbeelden zijn een oproep voor ieder van ons om zelf ook een hart te hebben voor de ander. Om niet alleen voor ons zelf te leven. We kunnen kijken hoe we de ander kunnen ondersteunen, kunnen helpen. En dat kan door te luisteren, een hand te reiken, door niemand buiten te sluiten en vul verder maar in.

Laten wij dus werkelijk zelf ook barmhartig zijn in ons leven, naar ieder om ons heen.

## **KAPELAAN NAAR INDIA**

Van 2<sup>e</sup> Paasdag 's middags t/m zaterdag 7 mei is kapelaan Robin Thomas afwezig ivm de bruiloft van zijn broer en tevens voor zijn vakantie. Dit betekent dat het rooster van vieringen voor komende periode iets aangepast moet gaan worden.

**Pater Storcken afwezig.** Tegelijkertijd is pater Storcken van 22 t/m 25 april afwezig ivm een congres.

## **Aanpassingen Rooster voor de komende weken**

De donderdagavondmissen in de kerk van Eijsden komen te vervallen. Zondag 24 april is er een gebedsdienst met Communie in de kerk van Eijsden door diaken Houben.

Dan de grootste aanpassingen zijn in het weekend van 30 april en 1 mei. Dit ivm de Communievieringen in de parochies van Oost-Maarland en Breust-Eijsden. De H. Missen zijn dan als volgt:

**Zaterdag 30 april 18.00 uur Eijsden, 19.00 uur Gronsveld, 19.15 uur Mariadorp.**

**Zondag 1 mei 9.00 uur 1<sup>e</sup> H. Communie Oost-Maarland. 9.30 uur H. Missen in Eckelrade en Rijckholt, 11.00 uur H. Mis in Gronsveld en om 11.00 uur 1<sup>e</sup> H. Communie in Breust.**

**Graag vraag ik aandacht voor het volgende initiatief binnen onze gemeenschappen**

# Get the angels out

## **Wie zijn wij?**

Wij zijn 'Get the angels out'. Wij staan voor het in veiligheid brengen van kwetsbare mensen.

## **Hoe doen we dat?**

We zijn afgelopen maand twee keer naar Polen gereden, om daar kwetsbare mensen uit de Oekraïne op te halen en in Nederland, bij vooraf gescreende gastgezinnen, in veiligheid te brengen. Daarnaast hebben we samen met lokale mensen massaal goederen ingezameld. Deze goederen hebben we eveneens naar Polen gebracht. U kunt zich voorstellen, dat zonder de hulp van anderen, deze acties niet mogelijk zijn. Vanuit alle hoeken worden we als organisatie enorm gesteund. Om te kunnen blijven doen wat we doen, zijn er nog steeds de nodige middelen nodig.

## **Wilt u ons helpen?**

Elke vorm van hulp is enorm welkom. Op het moment zijn wij als organisatie afhankelijk van donaties. We hebben al veel mooie donaties ontvangen. Iedere cent helpt!



Help jij ons helpen? Scan hiernaast de QRcode naar onze betaallink of vul een door u gewenste donatie in via het betaalverzoek:

[https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=tKEFe5FqTFGwb_IYvrlKEw)

[k/?id=tKEFe5FqTFGwb\\_IYvrlKEw](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=tKEFe5FqTFGwb_IYvrlKEw)

### ‘Get the angels out’ winkel

Vanaf afgelopen zaterdag 9 april is de ‘Get the angels out’ winkel open! Dit snuffelwinkeltje heeft een open karakter, dat wil zeggen dat iedereen welkom is.



*Kom jij ook?*

Openingstijden: dinsdag, woensdag en zaterdag van 10:00 tot 12:00.

Het adres is Prins Hendrikstraat 21, 6245 ED Eijsden (Sociaal centrum Eijsden).

We zien jullie daar!

## VASTENACTIE

### VASTENACTIE

De vastentijd eindigt bijna, denkt u nog aan uw bijdrage voor de Vastenactie. U kunt uw bijdrage bij de parochie afleveren in een envelop (vastenactiezakje) in de brievenbus van de pastorie of bij de kerk. Of in de bus in de kerk deponeren. Of u kunt een bijdrage overmaken naar Missiesecretariaat Bisdom Roermond NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. MMT hospital India

### 1<sup>E</sup> COMMUNIE OOST-MAARLAND EN BREUST-ELJSDEN

Op zondag 1 mei zullen de kinderen van de St. Jozefschool in Oost-Maarland om 9.00 uur



hun eerste H. Communie doen. Op dezelfde dag om 11.00 uur de kinderen van de Cramignon en de Tangram in de Martinuskerk van Breust. Graag uw gebed voor onze communicanten.



### **GESPREK**

Neem gerust contact met ons op, voor een gesprek.  
Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,  
[ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)



# Kinderpagina

## Goede Vrijdag

Het is heel stil. Het is donker. Jezus sterft aan het kruis. Hij wordt begraven in een graf. Een graf met een grote zware steen ervoor. Er staan ook soldaten die het graf bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van Jezus. Jezus was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?



Kruisweg voor kinderen: Met korte overweging, gebed, en zang.



bit.ly/rkkids-kruisweg

## Jezus is gestorven en verzezen! Alleluia!

Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs 28, 1-10

Twee vrouwen gaan naar het graf van Jezus. Ze zijn vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Ze voelen een aardbeving. De grond gaat trillen. Er komt een engel uit de hemel. De engel rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn vrienden vertellen." O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten ze aan de vrienden gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: "Ik groet jullie." De vrouwen gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. "Jullie hoeven niet bang te zijn," zegt Jezus, "Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien."



De Heer is  
waarlijk verzezen,  
Zalig Pasen!  
Alleluia!

© mahl design

Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft!  
En ze hebben Hem zelf gezien.  
Al het verdriet van de laatste dagen  
is voorbij.

God is sterker dan de dood. Wat  
een geweldig feest.



Licht van Christus  
schijn in mijn leven,  
zodat ik u altijd navolg.

Vuur van Christus  
verwarm mijn hart  
zodat ik alle mensen liefheb.

Vlam van liefde  
geef mij kracht  
zodat ik steeds doe  
wat God van mij vraagt.

Amen

De steen is  
weg



<http://bit.ly/rkkids>  
2020-4

Tekst: Hagenpreken.nl/MaM | Illustraties: Crafty Little Blessings

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0009 8898 42 t.n.v. HAGO (ANSO) o.v.v. RK Kids.nl

