



Nieuwsbrief 25 februari 2022

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

VIEREN OF NIET

Die vraag speelt bij heel wat mensen nu door het hoofd, gaan we Vasteloavendj vieren of toch maar niet. Niet vieren vanwege de situatie in de Oekraïne of vanwege de angst nog voor de Corona. Terwijl anderen iets hebben, nee we doen het toch, om even ons hoofd op andere gedachten te brengen. Even laten zien dat we ons niet klein laten krijgen. Welke keuze men maakt is natuurlijk vrij. Maar laten we elkaar met respect in deze behandelen en ruimte geven.



CARNAVALSMISSEN.

Op zondag 27 februari zal er in de kerken van Eckelrade en Rijckholt een Carnavalsmis zijn. De Carnavalsmis in Rijckholt wordt verzorgd door pater Klinkenberg en begint om 10.30 uur. Let dus even goed op. In Eckelrade is het op het normale moment.

Graag willen we allen die gaan Carnaval vieren hele mooie en gezegende dagen toewensen.

ASWOENSDAG

Speciale dag van gebed voor vrede in de Oekraïne

Het askruisje is het symbool dat het niet altijd carnaval is. Juist door alles wat er in de wereld gebeurd is het ook goed om stil te staan bij de serieuze zaken van het leven.



Onze paus heeft ons gevraagd op deze dag extra te vasten en te bidden voor vrede in de wereld en dan in het bijzonder in de Oekraïne. We zullen daar in onze parochies ook extra aandacht aan besteden en willen u uitnodigen om mee te doen.

De vieringen zijn als volgt:

Aswoensdag 2 maart: 10.30 uur Breust, 19.00 uur Eckelrade, Gronsveld en Oost-Maarland. Hopelijk mogen we u met velen ontmoeten dan.

GEBED VOOR VREDE

Naar aanleiding van de oproep van onze paus en bisschoppen om te bidden voor de Oorlog in de Oekraïne, hierbij een gebed welke u kunt bidden.

God,

Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om vrede,
om vrede tussen Rusland en Oekraïne,
om vrede tussen mensen die elkaars burens zijn,
om vrede op het wereldtoneel,
om vrede, om uw vrede,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om wijsheid,
om wijsheid voor de leiders die oorlog in hun hart lijken te hebben,
dat zij tot inkeer komen.

Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen die de levens van
ontelbare mensen raken,
dat zij uw weg kiezen.

Om wijsheid voor mensen die direct geraakt worden,
dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen behouden.

Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of ver weg,
dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld,
het verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert.

Hoor ons, hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om kracht,
voor hen die nu leven waar het oorlog is,



dat zij voelen dat U bij hen blijft.
Voor hen die uit het dagelijkse leven moeten
stappen,
om veiligheid te vinden.
Voor hen die gewond raken,
voor hen die hun leven verliezen:
hou hen vast.
U die met ons bent begaan,
hoor ons.
God, Gij die met mensen zijt begaan,
hoor ons bidden,
hoor ons roepen,
hoor ons smeken aan.
Amen.



VASTENACTIE

“Ga dan en doet gij evenzo”

Als de mensen naar buiten gaan, in mijn thuisparochiekerk in India, zien ze een grote icoon hangen, achter de hoofdingang. In deze icoon zijn twee Bijbelse gebeurtenissen en een parabel geschilderd. De eerste gebeurtenis gaat over het bezoek van Maria aan Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper. De tweede gebeurtenis gaat over de geloofsbelijdenis van de ongelovige Thomas en de parabel vertelt over de goede Samaritaan. Alleen in het middenstuk zien we het beeld van Jezus en in de twee anderen niet. Het eerste deel is het symbool van de tijd voor Jezus. En het tweede is de tijd met Jezus. Het derde deel is verbonden met de huidige tijd. Waarom heeft de kunstenaar vergeten om de tijd van het begin van de Kerk uit te beelden? Toen ik daarover aan het denken was, zag ik een beroemd Bijbelvers, dat was geschreven in mijn moedertaal. In het Nederlands staat er: ‘Ga dan en doet gij evenzo’. Dit is een beroemde spreuk uit de parabel van de goede Samaritaan. Vanaf Aswoensdag begint wereldwijd de Vastentijd. Een tijd voor God en een tijd voor onze medemens. De afgelopen jaren hebben we allemaal door corona, beperkingen gekend, vaak binnen de vier muren.



We zaten in een tijd van angst en onzekerheid. Maar nu is de ‘Lente’ aangebroken, een tijd van ‘groei en bloei’.

Daarom nodig ik u, namens alle vastenactie parochies uit, om samen deze vastenperiode te omarmen.

Dit jaar is de opbrengst van ons Vastenactieproject voor mijn thuis bisdom Kanjirappally in India en wel voor de verpleegsteropleiding aldaar. Er is een structureel tekort aan leermiddelen en financiële ondersteuning is dan ook zeer welkom. Ik ben heel erg blij om dit samen met u te mogen doen. We organiseren verschillende acties binnen onze parochies. Door deelname aan deze acties, steunt u direct ons vastenactieproject.

Namens de Vastenactie commissie, wens ik u fijne carnavalsdagen.

Kapelaan Robin Thomas

VASTENACTIE MAALTIJD 2022

Een van de zaken die rondom de Vastenactie worden georganiseerd is een 3 gangen Indiase maaltijd. U kunt hiervoor maaltijd vouchers kopen t/m 15 maart in een van onze kerken na de viering of via onderstaand nummer bestellen.

De bestelde maaltijd kunt u dan op 20 maart tussen 15.30-17.30 uur afhalen bij het sociaal centrum Eijsden. (pr. Hendrikstraat 21 Eijsden)

Meer info; Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden, 043-4091267/ 0659706745, parochiebreusteijdsdenziggo.nl



INDIASE KRUIDENACTIE

Verder verkopen we ook Indiase kruiden. U kunt die kopen in een van onze kerken na de viering bestellen. Via 0659706745.

De verschillende kruiden zitten in een leuk potje. De kosten bedragen.

Één potje voor €3.5, Drie potjes voor €10. Natuurlijk met verschillende kruiden mogelijk.



Dit alles voor een **Goede gezondheidszorg in India**

VERSOEPELINGEN CORONAREGELS

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies. Verder vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Rekening houden met elkaar.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

ALPHA CURSUS IN ONZE PAROCHIES

Start op woensdag 9 maart.

Er zijn natuurlijk heel wat vragen over het leven, over geloof en Kerk zijn. Tijdens deze cursus willen daar bij stilstaan.

Vanaf 9 maart willen we daar in reeks van ongeveer 8 avonden van 18.30 u-21.30 u, bij stilstaan.

In een ongedwongen sfeer praten we over dit soort levensvragen, over samenleven en het geloof. Iedereen, is van harte welkom! **Aanmelden kan via parochiecentrum@kerkgrosveld.nl of parochiebreusteijsden@ziggo.nl** Daarnaast kan het ook bij pastoor of kapelaan zelf.



GESPREK

Neem gerust contact met ons op, voor een gesprek.
Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,
ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas
06-59706745, robinthanni@gmail.com



Veertigdagentijd

40 dagen groeien als kind van God

De Veertigdagentijd is de tijd waarin we samen op weg gaan naar het grote feest van Pasen. De Veertigdagentijd helpt ons om extra te groeien als kind van God. In de Kerk noemen we het een 'sterke' tijd; een gunstige tijd. We oefenen om naar God te luisteren en met Hem mee te doen. Dit is makkelijker wanneer we ons leven wat kaler, eenvoudiger, maken. Dingen die ècht belangrijk zijn proberen we meer te doen en dingen die niet zo belangrijk zijn minder. Je kan een oefenlijstje maken. We mogen:

Vasten

Extra ruimte maken voor God: dingen die niet zo belangrijk zijn doen we minder.

Bidden

Extra tijd bij God zijn, thuis en in de kerk, om te weten wat Hij van ons vraagt.

Naasteliefde geven

Extra tijd en geld besteden aan de naaste, aan andere mensen.

Wil je wel geloven dat het groeien gaat

<http://bibley/rkkids-mosterdzaadje>

Oefenlijstje van

Dit ga ik
meer doen



Dit ga ik
minder doen

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.



Samen op weg naar Pasen

