



Nieuwsbrief 15 februari

2022

Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade,
Gronsveld, Mariadorp, Oost-
Maarland, Rijckholt**



DE WERELD OP ZIJN KOP

Terwijl als ik dit schrijf nog strenge coronaregels zijn, lijkt het toch er op dat er weer versoepelingen gaan komen. Versoepelingen waardoor weer Carnaval/Vasteloavond voor een stuk gevierd mag gaan worden. Carnaval is natuurlijk voor veel mensen de wereld op zijn kop. Niet langer is de burgemeester, maar normaal gesproken de prins de baas. Er mag van alles gezegd worden, er mag met humor de zaak weer in de juiste proporties gezien worden. Voor veel mensen is het dan ook, zeker in deze moeilijke tijd, even gewoon weer gek doen, even alle zorgen weer opzij zetten. Want die zorgen komen daarna wel weer. Daarnaast is het een voorbereiding op de veertigdagentijd. Een tijd om ook weer eens wat meer stil te staan bij de werkelijk belangrijke dingen van het leven. We kunnen nu eenmaal niet gek blijven doen. Toch mogen we iets van het carnaval meenemen gedurende het hele jaar.

Wat me vaak opvalt tijdens deze carnavalsdagen is dat mensen socialer zijn, creatiever, meer open ook naar anderen. Vaak is dat de wereld op de kop tijdens de rest van het jaar.

Het zou echter goed zijn als we dan ook oog hebben voor elkaar, creatief meewerken aan de toekomst van onze gemeenschappen, van onze parochies en een open houding hebben richting iedereen in ons dorp. Misschien is het niet zo dat we met carnaval ons gek gedragen, maar de rest van het jaar als we ons anders voordoen dan we werkelijk van harte zijn.

Beste mensen, ik hoop dat u allen weer hele mooie carnavalsdagen mag beleven. Dagen waarop u met plezier mag terugkijken. Geniet ervan, maar weet ook daarna komt weer de veertigdagentijd. Gebruik beide tijden goed.

ASWOENSDAG

Het askruisje is het symbool dat het niet altijd carnaval is. Juist door alles wat er in de wereld gebeurt is het ook goed om stil te staan bij de serieuze zaken van het leven.



Ook is het goed om te leren dat het leven niet alleen om je zelf draait. Het is goed om ons klein te maken in het ontvangen van dat askruisje.

De vieringen zijn als volgt:

Aswoensdag 2 maart: 10.30 uur Breust, 19.00 uur Eckelrade, Gronsveld en Oost-Maarland. Hopelijk mogen we u dan met velen ontmoeten.

VASTENACTIE

Met Aswoensdag start dit jaar ook weer de Vastenactie van de parochies Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Mesch, Oost-Maarland en Rijckholt.

Dit jaar is de organisatie in handen van de parochie Breust–Eijsden.

We hebben gekozen voor het project ‘ Opleiden voor zorg’. Het bisdom



Kanjirapally beheert sinds 1965 het ziekenhuis Mundakayam Medical Trust Hospital, in de deelstaat Kerala in Zuid West India. Onze kapelaan Robin Thomas is afkomstig uit dit Bisdom. Hij kent het ziekenhuis wat we willen gaan steunen dan ook persoonlijk. Hij weet hoe waardevol dit ziekenhuis is voor het gebied van ruim twee miljoen bewoners. De coronapandemie, de recente overstromingen en aardverschuivingen hebben dat helaas pijnlijk duidelijk gemaakt. We willen hen helpen met de opleiding van nieuw zorgpersoneel. In de komende Nieuwsbrieven zullen we hier meer informatie over geven. Maar een actie wil ik nu al aandacht geven. Er zal eind maart een actie komen waar u een heerlijke Indiase 3 gangen maaltijd kunt afhalen, waarvan de opbrengst voor dit project is. Hiervoor kunt u binnenkort vouchers kopen. Een echte aanrader.



VERSOEPELINGEN CORONAREGELS?

Het lijkt erop dat onze overheid vanaf 25 februari veel zaken wil gaan versoepelen. Wat dit voor onze kerken betekent is nu nog niet helder, maar we zullen ons zoveel mogelijk aan de regels blijven houden, zodat u toch zo vertrouwd, maar ook zo veilig mogelijk naar de kerk kunt komen.

Ondertussen mogen wel de koren weer gaan zingen, sommigen zijn gelukkig al weer gaan oefenen. Hopelijk mogen we in de komende periode hun zang dan ook weer horen in de H. Missen.

ALPHA CURSUS IN ONZE PAROCHIES

Start op woensdag 9 maart.

Is er meer? Bestaat God? Wat is de zin van het leven? Waarom Jezus? Waar ga ik heen als ik dood ga? Waar gaat het heen met de wereld?

Er zijn natuurlijk heel wat vragen over het leven, over geloof en Kerk zijn. Tijdens deze cursus willen daar bij stilstaan.

Vanaf 9 maart willen we daar in een reeks van ongeveer 8 avonden van 18.30 u-21.30 u bij stilstaan.

In een ongedwongen sfeer praten we over dit soort levensvragen, over samenleven en het geloof. Eigen gedachten en ervaringen zijn welkom! Ontmoeten, vragen en ontdekken, dat is Alpha!

De avonden worden gehouden in de ontmoetingsruimte van Mariadorp.

De avond verloopt globaal als volgt: Aanvang 18.30 uur, ontvangst 18.45 uur, maaltijd of koffie/thee, 19.30 uur mededelingen en inleiding. 20.15 uur koffie/thee. 20.30 uur gesprekjes in groepjes. 21.30 uur einde.

Iedereen, is van harte welkom!

Aanmelden kan via parochiecentrum@kerkgrosveld.nl of parochiebreusteijdsden@ziggo.nl Daarnaast kan het ook bij pastoor of kapelaan zelf.

WACHT NIET.

Soms kom je bij collega's ook goede teksten tegen, zo las ik een tijdje geleden ook deze tekst. Nu dus hier.

Wacht niet op zorgeloze dagen om gelukkig te zijn want altijd zal een probleem je bekommernis geven.

Wacht niet op waardering van iedereen om gelukkig te zijn want altijd zal er iemand kritiek op je hebben.

Wacht niet op een dag zonder fouten om gelukkig te zijn want altijd maak je ergens een grote of een kleine blunder.

Wacht niet tot iedereen vriendelijk voor je is om gelukkig te zijn want altijd zal er iemand jaloers op je zijn.

Wacht niet tot ze je 'genoeg' betalen om gelukkig te zijn want altijd zal je minder verdienen dan je meent waard te zijn.



Wacht niet tot je bij iedereen gelijk haalt om gelukkig te zijn want altijd zal iemand denken intelligenter te zijn.



GESPREK

Neem gerust contact met ons op, voor een gesprek.
Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,
ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas
06-59706745, robinthanni@gmail.com

KINDERPAGINA.

Deze keer een opdracht over 2 pagina's verspreid. Over hoe we mensen kunnen helpen. Passend bij het evangelie van volgend week zondag.

brengt het goede

Een goed mens brengt
uit de schat van goedheid
in zijn hart het goede tevoorschijn

Verbind het plaatje aan de linkerkant,
aan het juiste plaatje aan de rechterkant.
Kan je over elk plaatje iets vertellen?

Hulp bieden



Hulp bieden



Hulp bieden



aan wie behoeftig is



aan wie honger heeft



aan wie dorst heeft



8^e zondag door het Jaar C

Lucas 6, 39-45

Hulp bieden



aan wie overleden is



Hulp bieden



aan vreemdelingen



Hulp bieden



aan wie gevangen zit



Hulp bieden



aan wie ziek is

