



Nieuwsbrief 18 januari 2022

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

HOUD ELKAAR VAST!

***Houd elkaar vast
Geef aan je kerk***

Kerk-zijn in verbondenheid. Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. Hopelijk komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast. De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk



uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen. Vandaar dat we u oproepen een extra bijdrage te doen. We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. Helpt u

mee? Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk. Namens de samenwerkende parochies, hartelijk dank. Steunt u uw parochie?

GEEN VERSOEPELINGEN CORONAREGELS

Helaas nog geen avondmissen.

Hoewel er verruiming zijn gekomen in de coronaregels, hebben de bisschoppen besloten om nu nog geen aanpassingen te doen. Ze wachten even de persconferentie van 25 januari weer af, om daarna hun besluiten te nemen. Dat betekent dat zeker ook nog volgende week de mistijden blijven zoals ze op dit moment zijn. Geeft u dit ook weer door aan alle andere mensen die u kent, zodat men op het juiste tijdstip bij de kerk staat i.p.v. voor een gesloten deur.

KERK RIJCKHOLT

De afgelopen weken is er weer druk gewerkt aan het nieuwe priesterkoor. Verder zijn de muren behandeld voor het vochtprobleem. Hopelijk zijn we daar dan vanaf. Steeds meer krijgen we te zien hoe mooi de kerk gaat worden.



GEZINSBEDEVAART LOURDES 2023

Tijdens de tv uitzendingen over typisch Eijsden heeft u allemaal kunnen zien dat ik met twee bussen vol gezinnen naar Lourdes ben geweest. U heeft kunnen zien hoe het bijzondere dagen waren en een mooi en gezellig feest. Nu hebben we afgelopen week de evaluatie gehad, als ook vooruit gekeken. Er is afgesproken dat we trachten om in de herfstvakantie 2023 weer zo'n gezinsbedevaart te organiseren. Nu waren het de afgelopen keer nog vooral mensen uit mijn vorige regio. Hoe mooi zou het zijn als er ook gezinnen hier uit onze eigen omgeving mee zouden gaan. Ik merk dat zo'n bedevaart natuurlijk erg verbindt en mensen steun geeft. Dus zet het alvast in uw agenda. Verder willen we kijken of we nog extra acties kunnen doen en geld kunnen krijgen zodat we de kinderen nog extra kunnen sponsoren zodat men voor een kleiner bedrag mee kan.

BEDEVAARTEN NAAR O.A. LOURDES.

Op bedevaart gaan, is een actieve manier om met je geloof bezig te zijn. Het is bezinnend, avontuurlijk en gezellig tegelijk. Je leert nieuwe plaatsen en nieuwe mensen kennen

en er is ook volop gelegenheid om bij Maria of een andere heilige stil te zijn en al je vragen of dankbaarheid neer te leggen.

Na een coronapauze van twee jaar biedt het Huis voor de Pelgrim dit jaar weer diverse bedevaarten aan. Naar Lourdes natuurlijk, maar ook naar Assisi en Rome, Banneux, Fátima, Ierland, Israël, Santiago en Pater Pio in Zuid-Italië. De bedevaarten naar Lourdes en Banneux zijn ook heel geschikt voor mensen die zorg nodig hebben. Tijdens alle bedevaarten is er deskundige begeleiding en wordt er een Nederlandstalig programma aangeboden. De bedevaarten vinden alleen plaats als dit coronaproof kan. Kijk voor het volledige bedevaartprogramma op www.huisvoordepelgrim.nl



IK BEN BIJ JE

Als pastoor heb je natuurlijk genoeg vragen en zorgen over de toekomst van onze parochies. Hoe gaat het verder, met de kerken? Hoe kunnen we ze open blijven houden? Hoe zorg je voor voldoende vrijwilligers? Hoe krijg je verjonging en meer mensen naar de kerk? Hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant blijven uitgaan? U kunt zich die vragen wel voorstellen. Je maakt je zorgen, je hebt je angsten. Nu denk ik dat u als ouders of als mensen gewoon ook hetzelfde kunt invullen. Hoe zal het verder gaan met de kinderen, met ons gezin? Hoe zorg ik ervoor dat ze een goede opvoeding krijgen? Hoe behoud ik mijn baan, hoe verder met het bedrijf na de grote schade door het weer van de laatste tijd? En vult u verder maar in. Ook van ouders hoor ik dus vaker de verhalen van angsten en zorgen om hun kinderen. De vraag is alleen wat doe je met die angsten, met die zorgen.

Ik kom eigenlijk al verschillende jaren in het klooster van Bochum-Stiepel. In de kerk van dat klooster hangt een Christusicoon, die mij erg aansprak. Niet omdat ze zo mooi was, ik ken wel mooiere, nee, juist vanwege de tekst die in het boek stond die Christus vast had. Ich bin bei Euch. Ik ben bij je. In het Nederlands kennen we deze tekst als Ik ben met je alle dagen. Maar juist omdat er niet met maar bij stond raakte het me veel meer. De zekerheid dat Christus bij je is, jou wil ondersteunen, je niet in de steek laat gaf mij veel rust. Ik hoef de zorgen, de angsten voor de parochie niet alleen te dragen. Nee Christus wil mij ondersteunen, mij helpen. Je mag je zorgen bij Hem neerleggen en Hij geeft er hoop voor terug.

En eigenlijk mag dit voor ons allemaal gelden. We hoeven onze zorgen niet alleen te dragen, ook wij mogen ze bij Jezus neerleggen en Hij wil ons erbij helpen, ons ondersteunen. En dat mag ons kracht en steun geven om verder te kunnen gaan.

Tegelijkertijd is deze tekst wel een opdracht, om niet alles zelf te willen doen. Juist wanneer je het samen mag doen, gaat het in het gewone leven al gemakkelijker, hoe meer nog in ons innerlijk leven, in onze gedachten en zorgen.

Durf het dus bij Christus neer te leggen i.p.v. alles zelf te willen doen.



Die zekerheid geeft mij een flink stuk rust en mag het dus ook u geven.
Dat wens ik u toe.



GESPREK

Als priesters willen we graag bij u op bezoek komen, om te luisteren naar uw verhaal, om u te leren kennen. Zo willen we graag mee leven met onze parochiegemeenschap. Alleen we weten niet meteen waar we welkom zijn, of wie graag een gesprek heeft.

Neem dus gerust contact met ons op, voor een gesprek. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,
ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745,
robinthanni@gmail.com

KINDERPAGINA

Bij het verhaal over “ik ben bij je” een kleurplaat, welke je ook kunt uitknippen en op je kamer kunt ophangen, zodat je weet dat je nooit alleen bent. Natuurlijk mag je het ook geven aan iemand die het moeilijk heeft.



Mattheus 28:20