



## Nieuwsbrief 3 januari 2022

### Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

#### EEN NIEUW JAAR

Wanneer ik dit schrijf is net weer een nieuw jaar begonnen. Daarom wil ik iedereen die ik nog niet gezien heb als nog een Zalig Nieuwjaar toewensen. Maar wat zal het komende jaar weer gaan brengen.

Voor velen is het nog een groot vraagteken. Natuurlijk staan er al verschillende zaken in de agenda of op de kalender geschreven. Maar hoe het uiteindelijk wordt dat weten we pas op het einde van het jaar.

Toch hebben we er zelf wel invloed op.

Wij zelf kunnen het jaar gaan inkleuren met mooie en heldere kleuren of met heel donkere kleuren. Dit laatste doen we door het een moeilijk jaar te maken voor ons zelf of voor onze medemensen, door ze bijvoorbeeld links te laten liggen of alleen maar negatief over hen te spreken en de fouten te zien. Of door alleen

*ik wens je*  
Geluk  
Liefde  
Vrede  
Zegen  
gezondheid  
*voor elke  
nieuwe dag!*

maar het negatieve en de moeilijkheden van de wereld te zien. Op die manier wordt het alleen maar een donker jaar.

Maar we kunnen bouwen aan een jaar met de andere mensen samen. We kunnen kijken naar elkaar en daarbij elkaar ondersteunen waar we kunnen. We kunnen meehelpen om onze eigen gemeenschap op te bouwen, opdat het een mooi jaar mag worden met de mooiste kleuren voor een ieder van ons.

Natuurlijk hebben we niet op alles invloed, donkere momenten kunnen er altijd komen, maar laat ons toch proberen om die donkere momenten niet de overhand te laten krijgen, omdat we samen er voor gaan dat het toch een goed en mooi jaar wordt waaraan we met plezier kunnen terugdenken.

Het zal ook voor onze parochies een jaar worden waarin we steeds meer zullen gaan samenwerken, om te komen tot een nieuwe eenheid. Een jaar waarin we ook weer samen kerk kunnen zijn in de vernieuwde kerk van Rijckholt. En hopelijk ook een jaar waarin we samen Bronk mogen vieren.

## **GELIEFD**

Dit komende weekend sluiten we de Kersttijd af met het feest van de Doop van de Heer. Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, zo mogen we dan in het evangelie horen. Jezus werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. En juist door dit doopsel van Jezus mogen onze gedachten ook terug gaan naar ons eigen doopsel.

De meesten van ons zullen er misschien niet zoveel meer van af weten omdat we als kleine kinderen gedoopt zijn. Maar aan de andere kant hebben we misschien weer doopsels meegemaakt van de kinderen of kleinkinderen of van mensen die u kent.

En eigenlijk wat God toen over Jezus zei: dit is mijn veelgeliefde zoon. Dat zegt God ook tegen iedere gedoopte.

Ieder van ons mag zich dan ook een kind weten van God. Mag weten dat God werkelijk van ons houdt, ongeacht onze achtergrond, onze geschiedenis. Dat we geliefd zijn. Als een echte Vader houdt hij van je, heeft hij zorg voor je, wie of hoe we ook zijn.



Ook al ga je zelf andere wegen dan God graag zou willen. God laat je niet vallen, ook als je verkeerde wegen bent gegaan. God blijft van ons houden als zijn Kind.

Maar als we allen God Vader mogen noemen door ons doopsel, wij allen zijn kinderen zijn, betekent het voor ons ook zorg te hebben voor alle andere kinderen Gods. Dus zorg te hebben voor al onze medemensen. Als God onze Vader is, dan zijn wij broer en zus, dan zijn wij familie van elkaar. Al is de wereld nog zo groot, wij delen met elkaar ons brood, want wij zijn familie van elkaar. Zo wordt er in een kinderlied gezongen.

Juist door ons doopsel worden we opgenomen in de grote familie van de Kerk. We worden dus niet alleen maar geboren binnen de geborgenheid van ons eigen gezin, maar eigenlijk ook binnen de geborgenheid van een parochiegemeenschap. Laten we dus weten dat God van mij houdt, maar dat Hij mij dus ook de opdracht mee geeft om er te zijn voor iedere medemens. Zodat we een grote gemeenschap mogen vormen.

## **KERK RIJCKHOLT**

Men is ondertussen begonnen aan het stucwerk in de zijbeuken en nieuwe dagkapel, als ook het nieuwe priesterkoor. Langzaam aan komt het einde toch in zicht.

Gelukkig kunnen we voorlopig nog terecht in de Dominicanenzaal.



*16 t/m 23 januari 2022*

## **GEBEDSWEEK VAN DE EENHEID**

‘Licht in de duisternis’. Hoewel Kerstmis net voorbij is, staat de ster van Bethlehem deze maand nog even centraal tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen, die van 16 tot en met 23 januari (oorspronkelijk 18 t/m 25 januari) wordt gehouden. De ster staat symbool voor het licht dat straalt in het duister en de weg wijst naar Jezus.

Kerken uit het Midden-Oosten hebben dit thema gekozen naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüsevangelie, waarin

het verhaal wordt verteld van de wijzen die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus, maar onze verdeeldheid maakt het moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Volgens de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, past het thema ook goed in onze tijd, omdat de wereld hunkert naar licht in de duisternis. “De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien, hebben dat eens te meer laten zien”. “De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.” [www.weekvangebed.nl](http://www.weekvangebed.nl)



## WANDELPASTORAAT

Laatst kreeg ik de vraag voor een gesprek, maar men wilde niet gewoon in de kamer zitten, omdat je dan elkaar zou moeten aankijken. De vraag kwam, of we niet een stuk konden wandelen zodat men zich vrijer voelde om te praten.

We hebben dit natuurlijk gewoon gedaan. Op een koude morgen ruim een uur gewandeld, en ondertussen zijn er vele zaken waar men tegen aanliep, de problemen waar men mee zat de revue gepasseerd. Het was voor beiden een verrijking. En onderweg nog mooie foto's van Gods schepping kunnen maken. Mocht u zo ook wel met een priester willen praten dat kan natuurlijk. We maken daar graag ook tijd voor, om zo mensen werkelijk nabij te kunnen zijn.



## **DANK**

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om overal de kerken kerst klaar te maken, alle kerststallen hebben opgezet. De kerken hebben versierd en gepoetst. Zonder uw inzet zouden we niet kunnen.



## **KINDERPAGINA**

**Deze keer weer een kleurplaat rondom de doop van Jezus.**

