



## Nieuwsbrief 30 november 2021

### Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt



#### TIJD

In onze wereld lijkt het alsof alles steeds sneller klaar en/of geregeld moet worden. Daardoor ontstaat vaak veel druk. Toch doen we die druk ons zelf soms aan. Het is belangrijk om af en toe eens tijd te maken voor jezelf. Om stil te staan bij waar sta ik, waar leef ik voor, welke kant wil ik uit met

mijn leven. Hoe is het met mijn relatie met de anderen, hoe is het met mijn relatie met God.

We zijn nu juist midden in de advent, een tijd van verwachting. Niet alleen de verwachting wat Sinterklaas wel niet allemaal zal gaan brengen. Maar ook de verwachting op de komst van het Kerstkind. Toch soms lijkt het alsof we niet meer echt in verwachting kunnen zijn. Een paar weken geleden werd er al op Facebook gesproken over wanneer je de kerstboom plaatst, en als je nu rondkijkt zie je ze al (veel te vroeg, mijns inziens) al op vele plaatsen staan. En met het eigenlijke feest is men het al weer moe. En het is niet alleen met Kerstmis dat het

al eerder moet worden gevierd. Het valt me op in de gehele maatschappij, dat we alles steeds verder naar voren moeten halen. In september zijn de kerstspullen al weer te koop. Meteen na Nieuwjaar kun je al de paaseieren en spullen krijgen. Hartje zomer vind je al de herfstchrysanthen te koop staan. Juist door deze ontwikkelingen maken we het ons zelf ook alleen maar drukker. We menen dat we alles steeds vroeger en sneller moeten doen en kijken niet meer naar wanneer het echt plaats vindt. Het geeft ons geen rust.

Laten we nu weer eens gewoon de tijd nemen om de zaken op hun moment te vieren, te beleven. Dat geeft ons veel meer de rust, niet alleen maar meedoen met de race door het leven van de commercie.

Hoe mooi zou het zijn als we weer zouden leven op de ademhaling van het leven zelf, als we weer rekening gingen houden met de seizoenen, met de tijden zoals ze ons gegeven zijn. Dan kunnen we weer met echte blijdschap in verwachting zijn naar de komst van iets, vol verwachting uitzien naar iets. En juist die weg ernaar toe geeft mensen veel voldoening als ook rust.

Je hoort vaak van mensen die te voet naar Santiago lopen, dat het aankomen niet het belangrijkste is, maar de tocht er naar toe, het vol verwachting geraken van je reis. Zo mag het ook voor ons zijn. Leer genieten van onze weg doorheen het leven. Neem de tijd nu eens om er echt bij stil te blijven staan. Neem ook eens tijd voor je relatie met God en je zult mogen merken dat Hij je steeds weer opnieuw wil begeleiden en zin geeft aan je leven.



## **KERK RIJCKHOLT**

8 december is het patroonsfeest van de kerk van Rijckholt. Natuurlijk zou het mooi zijn geweest om dat in de verbouwde kerk te kunnen vieren. Helaas zal dat voorlopig nog niet gaan. Er zitten af en toe wat hobbels op de weg waardoor de verbouwing wat minder voorspoedig gaat als gehoopt. Natuurlijk is men op verschillende



terreinen bezig, maar of we met Kerstmis al in de kerk kunnen zal een grote vraag zijn. Maar u kunt wel de parochie ondersteunen met het patroonsfeest, door het financieel te ondersteunen of door actief te zijn of te worden als vrijwilliger. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die nu druk bezig zijn met alles rondom de restauratie.

**#REDWEDNESDAY** Hierbij een paar foto's van de kerken.



## **VERLANGLIJSTJE**

Nu vroegen me kinderen laatst of ik ook een verlanglijstje had gemaakt. Zij kwamen aanzetten met wat er allemaal op hun lijstje stond. Voor sommige kinderen was dat heel veel, terwijl anderen er maar een paar dingen op hadden gezet. Nu had ik zelf geen verlanglijstje gemaakt, maar wat zou ik er dan op gaan zetten. Wat zou ik vragen aan Sinterklaas. Eigenlijk wil ik niets voor mezelf vragen, maar juist iets voor onze parochie. En eigenlijk is het maar één ding, en dat is een goede toekomst.

Maar ja dat is natuurlijk wel weer meteen groot en kan Sinterklaas misschien niet zelf alleen doen en heeft hij uw hulp daarbij nodig. Want ja, we willen toch allemaal dat onze parochiekerk overeind blijft, dat er over een aantal jaren nog een kerk staat die open is, waar men naar toe kan voor verschillende vieringen. Die er is voor mooie en moeilijke momenten en vul verder maar in. Nu wil de kerk er natuurlijk ook zijn voor iedereen, kerkelijk zowel als minder of niet kerkelijk. Maar om die toekomst voor de kerk open te houden zijn, even heel praktisch gezien, vrijwilligers nodig en helaas ook geld. En helaas blijft dat zeker door de Corona achter. We hebben verlies gedraaid en dat kunnen we natuurlijk niet lang blijven doen, want anders wordt het financieel niet meer haalbaar en zullen we moeten sluiten. Dat willen we natuurlijk niet. Daarom ons verzoek aan alle hulpsinterklazen denk ook eens aan de kerk en doe mee met de kerkbijdrage.



Daarnaast zou ik u willen vragen om mee te blijven werken als vrijwilliger, want zeker nu we een deel van een groter geheel vormen, kan ik het echt niet allemaal alleen doen. Zoals Sinterklaas niet zonder zijn pieten kan, zo kan ook ik niet zonder de vrijwilligers.

## **CORONAREGELS KERK**

In verband met de oplopende coronabesmettingen en de maatregel van de Regering om na 17.00 uur geen activiteiten meer te organiseren, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om voorlopig na 17.00 uur geen vieringen te houden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit alles gaat deze week al in.

Verder zal voor de vieringen met Kerstmis weer gereserveerd moeten gaan worden. Hoe dit zal gaan gebeuren leest u komende week in de Etalage. De anderhalve meter maatregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje blijft gehandhaafd, zo ook de regels voor het Communie uitreiken. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten. Zij wijzen in deze Adventstijd op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus' geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

### **Wat betekent dit voor onze parochies. Dit zijn de aanpassingen op het normale schema van de H. Missen.**

Zaterdag 19.00 uur Gronsveld komt te vervallen.

Dinsdag 09.00 uur Gronsveld i.p.v. 19.00 uur

**Op Kerstavond zal er voor onze gezamenlijke parochies een H. Mis zijn om 16.00 uur in de kerk van Gronsveld.**

**Op 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Kerstdag zullen de H. Missen zijn zoals op de normale zondagen.**



### **VIER KERSTMIS**

De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ondanks de maatregelen die gelden in verband met Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Is er geen plek, vier dan Kerstmis thuis, via een livestream, of voor televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. U vindt op de website [www.Vierkerstmis.nl](http://www.Vierkerstmis.nl) handige links en downloads die u helpen om Kerstmis ook thuis te kunnen vieren. Doe mee, Vier Kerstmis!



## **KINDERPAGINA**

Deze keer geen eigen pagina, maar een compleet werkboek voor de advent en Kerstmis. Dit wordt als een los bestand mee gestuurd. Veel plezier ermee.