



Nieuwsbrief 18

oktober 2021

Samenwerkende

parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade,
Gronsveld, Mariadorp, Oost-
Maarland, Rijckholt**

ALLERZIELEN

We gaan naar het graf met bloemen
herdenken samen door namen te noemen.

Oma, een vriend, je vader, je kind, man of vrouw, mensen die alles
betekenen voor jou.

Lang of kort geleden zijn ze gegaan, blijven een deel van ons
bestaan.

Steeds langer wordt de rij.



Mensen die ons ontvielen, Vandaag
heel dichtbij aller-allerzielen.

Als mensen sterven kan het heel donker worden. Toekomstplannen en verwachtingen scheuren van boven tot onder ineens door. Mensen raken ineens verweesd en eenzaam.

De dood is meestal een harde indringer die weinig overlaat van wat mensen met elkaar hebben opgebouwd. En het is niet waar dat de stervenspijn voor gelovige mensen anders zou zijn dan voor anderen. Het afscheid is niet minder hard. Ik denk alleen dat het een enorme weldaad is wanneer wij als gelovige mensen elkaar tot over de dood heen nog een teken van verbondenheid kunnen laten voelen. We kunnen als parochie elkaar nog een klein lichtje geven wanneer de duisternis totaal wordt. Als we naar de natuur kijken in deze herfst, dan zouden we moeten kunnen geloven dat de bladeren wel vallen maar dat de boom leeft. Als we naar Jezus kijken dan zouden we moeten kunnen



geloven dat Zijn dood en opstanding de grote waarborg zijn geworden voor onze verrijzenis. Deze woorden willen wij U graag ter overweging geven in de dagen Allerheiligen en Allerzielen; dagen waar mensen verwijlen op een kerkhof of bij de urnengraven. We staan stil bij de vele namen uit onze parochies; namen die geschreven staan in de palm van Gods hand; namen die we in herinnering houden. We wensen u een gelovige

dodengedachtenis.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELENVIERINGEN

De vieringen met Allerheiligen en Allerzielen zijn als volgt.

Zaterdag 30 oktober: Tijdens de Normale vieringen staan we stil bij Allerheiligen en Allerzielen. De H. Mis in Oost-Maarland vervalt.

Zondag 31 oktober:

Breust: 15.00 uur Allerzielenlof met aansluitend zegening graven rondom de kerk en kerkhof Groenstraat.

Eckelrade. 9.30 uur H. Mis Allerheiligen; 's middags **14.30 uur** Allerzielenlof in de kerk en aansluitend zegening graven op het kerkhof.

Eijsden 10.00 uur H. Mis Allerheiligen en aansluitend zegening graven kerkhof rond de kerk.

Gronsveld 11.00 uur H. Mis Allerheiligen. Aansluitend aan de H. Mis 's morgens zullen de graven bij de kerk worden gezegend. 's Middags zullen, aansluitend aan de Allerzielendienst, de graven op het kerkhof aan de Voerenweg worden gezegend.

Mariadorp 11.30 uur H. Mis met Allerzielenviering met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof aan de Hutweg.

Oost-Maarland 17.00 uur H. Mis met Allerzielenviering met aansluitend de zegening van de graven op het kerkhof.

Rijkholt 9.30 uur H. Mis met Allerzielenviering met aansluitend de zegening van de graven op het kerkhof langs de kerk.

Tijdens de Allerzielendienst zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar van de

parochie worden genoemd en voor hen een kaars worden ontstoken.



NAMEN OVERLEDENEN BIJ DE ALLERZIELENDIENST

Tijdens de Allerzielendiensten willen we heel graag de overledenen sinds Allerzielen vorig jaar uit onze gemeenschappen herdenken. Nu is niet van iedereen een kerkelijke uitvaart/avondwake geweest. Toch willen we ook hen herdenken. Mocht uw dierbare dus het afgelopen jaar zijn gestorven, maar geen viering hebben gehad in de kerk of dat wij als kerk erbij betrokken zijn geweest en u wilt dat ze toch herdacht worden bij de Allerzielendienst, geef het dan even door. Want we willen niemand uitsluiten.

Dit kan via de telefoon 043-4091267 of per mail

ruud.verheggen@home.nl . Wel graag erbij vermelden welke parochie het betreft.



INTENTIES LOURDES.

Pastoor zal van 23 t/m 30 oktober de gezinsbedevaart naar Lourdes begeleiden. Graag wil ik ook uw intenties meenemen naar de grot en daar bij Maria neerleggen. U kunt deze intenties doorgeven via email op ruud.verheggen@home.nl of telefonisch 043-4091267. Natuurlijk kunt u ze ook in de brievenbus van de pastorie stoppen.

Mocht u gedurende deze periode dringend een priester nodig hebben, kunt u contact opnemen met kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

HERFST

Ik las laatst het onderstaande gedicht. Heel mooi en passend zeker ook in deze tijd zo midden in de herfst.

Wanneer een blad van zijn tak valt, legde het al een lange weg af.
Van groene, frisse knop naar open, ontvankelijk blad.
Het gaf beschutting voor zon of regen,
zijn warme kleur ontroerde mensen.
En nog is zijn weg niet af. Het valt
van zijn tak om thuis te komen,
humus te worden, nu is het voedsel
voor de wortels van zijn eigen boom.



De natuur leert ons iets over de
diepere zin van het leven.

Wanneer ieder blad van een boom nuttig is,
hoe zinvol is het leven van elke mens dan niet.

Tegenwoordig wordt vaak door bepaalde groepen en partijen heel gemakkelijk met het leven om gegaan. Dat is jammer, want ieders leven is waardevol, ieders leven verdient respect en zorgzaamheid. En moet dus beschermd worden. Laten we ons dus als christen dan ook inzetten voor goede zorg. Tegelijkertijd mogen we ons inzetten dat iedereen met

waardigheid wordt opgevangen en ondersteund waar we kunnen. Dat we respectvol spreken over iedere mens en zo ernaar handelen.

GESPREK



Als priesters willen we graag bij u op bezoek komen, om te luisteren naar uw verhaal. Neem dus gerust contact met ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 0653515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

KINDERPAGINA

30^e zondag door het Jaar B Marcus 10, 46-52

⠠	⠡	⠢	⠣	⠤	⠥	⠦	⠧	⠨	⠩	⠪	⠫	⠬	⠭
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
⠞	⠟	⠠	⠡	⠢	⠣	⠤	⠥	⠦	⠧	⠨	⠩	⠪	⠫
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	

PUZZEL

Ontcijfer het braille schrift.
Wat kunnen wij van Bartimeüs leren?

⠠⠭⠠⠫⠠⠬⠠⠫⠠⠬⠠⠫⠠⠬⠠⠫⠠⠬⠠⠫

⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫

⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫

⠠⠫

⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫

⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫

⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫

⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫

⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫

⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫⠠⠫