



Nieuwsbrief 1 oktober 2021

Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld,
Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt**

PROCESSIE KAPEL O.L.VROUW VAN TOEVLUCHT RIJCKHOLT 3 OKTOBER 15.00 UUR

Normaal gesproken zou op de eerste zondag van oktober de processie trekken zowel vanuit Rijckholt als vanaf de kerk van Gronsveld naar de kapel van O.L. Vrouw van Toevlucht. Om daar samen een gebedsmoment te hebben bij deze Mariakapel.

Helaas kunnen we met de huidige situatie niet in processie trekken. Maar we willen het toch niet zomaar voorbij laten gaan.

Er zal op zondag 3 oktober om 15.00 uur toch een gebedsmoment zijn bij de kapel, om zo Maria's steun te vragen voor onze parochies. Graag willen we u natuurlijk hiervoor van harte uitnodigen om met ons te komen meebidden.





DIERENZEGENING 2 oktober 16.30 uur

Op zaterdag 2 oktober 16.30 uur zal voor de kerk van Mariadorp de jaarlijkse Dierenzegening gaan plaatsvinden. De kinderen die geen eigen huisdier hebben, mogen natuurlijk ook hun knuffeldier meebrengen.

Iedereen is van harte welkom

ROZENKRANS

De oktobermaand is natuurlijk een van de grote Mariamaanden, van oudsher ook de rozenkransmaand. Nu bidden we in Oost-Maarland op dinsdag en in Breust op de vrijdag voor de avondmis om 18.30 uur de Rozenkrans. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden.



Maar waarom de rozenkrans bidden. We leven tegenwoordig vaak in een jachtige tijd, een tijd van als maar meer en sneller. De rozenkrans nodigt ons echter uit om juist tot rust te komen, om te komen tot een stuk bezinning, tot een stuk nadenken over het leven. Je ziet in vele culturen zulke gebedssnoeren terugkeren. Het geeft namelijk ook een stuk rust en brengt je zo een stuk dichterbij God en bij jezelf. Het helpt je om na te denken ook over de betekenis van een aantal zaken rondom ons geloof.

Misschien zou het daarom ook nog goed zijn om dit gebed eens wat vaker te bidden, ook al lijkt het zo verouderd. Het is namelijk zeker nog van veel waarde.



NAMEN OVERLEDENEN BIJ DE ALLERZIELENDIENST

Tijdens de Allerzielendiensten willen we heel graag de overledenen sinds Allerzielen vorig jaar uit onze gemeenschappen herdenken. Heel bewust hen in herinnering nemen.

Nu is niet van iedereen een kerkelijke

uitvaart/avondwake geweest. Toch willen we ook hen herdenken. Mocht uw dierbare dus het afgelopen jaar zijn gestorven, maar geen viering hebben gehad in de kerk of dat wij als kerk erbij betrokken zijn geweest en u wilt dat ze toch herdacht worden bij de Allerzielendienst, geef het dan even door. Want we willen niemand buitensluiten. Dit kan via de telefoon 043-4091267 of per mail ruud.verheggen@home.nl . Wel graag erbij vermelden welke parochie het betreft.

HET NIEUWE NORMAAL

(deze tekst kwam ik tegen en vond ik zeer passend)

De lockdown is voorbij, zeggen ze.

We kunnen langzaam terug naar het oude normaal, zeggen ze.

Maar vragen ‘ze’ zich ook af of we dat wel willen?

Zo ideaal was dat oude ook niet.

Wat als we nu eens allemaal zouden veranderen? Als we nu eens tegen iedereen zouden zeggen dat we ruime afstand houden van negatieve zaken?

dat we onze monden niet achter maskers verbergen, maar ze gebruiken om positieve dingen te zeggen?

dat we onze handen niet alleen desinfecteren, maar ze ook uit de mouwen steken om anderen te helpen?

dat we vaker quarantainementjes in ons leven inbouwen om in stilte te bidden?

Wat als we nu eens met z’n allen het positiviteitsvirus zouden verspreiden?

Zouden ‘ze’ daar dan wat van zeggen?



Of kunnen we dan eindelijk met z'n allen bouwen aan een nieuw normaal?

STEUN DE VERBOUWING KERK RIJCKHOLT

Graag extra steun voor de verbouwing van de kerk van Rijckholt. Het kan o.a. door een gift te geven (aangezien de kerk de ANBI status heeft is het zelfs aftrekbaar van de belastingen). Bankrekening: IBAN NL 26 RABO 0117 5955 00 t.n.v. Kerkbestuur O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Rijckholt. Alvast hartelijk dank.

MAAND VAN DE PELGRIM

Het Huis voor de Pelgrim en Klooster Wittem hebben oktober uitgeroepen tot 'Maand van de Pelgrim'. Dit is een nieuw initiatief om bedevaarten en pelgrimstochten onder de aandacht te brengen. Gedurende de hele maand zijn er diverse initiatieven. Zo zijn er wandelpelgrimages langs bedevaartoornden en inspirerende plekken in Limburg, een symposium over bedevaarten in de 21e eeuw, de viering van de feesten Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee in Maastricht (10 oktober) en Sint-Gerardus in Wittem (16 oktober), een mini-pelgrimage naar Sint-Gerardus en een Dag van de pelgrim. De maand wordt afgesloten met een oecumenische ontmoeting in het kader van Hervormingsdag (30 oktober) en een gezinsbedevaart naar Lourdes. Voor het Huis voor de Pelgrim staat deze maand ook in het teken van het 100-jarig jubileum.

Kijk voor het uitgebreide programma op www.kloosterwittem.nl/maandvandepelgrim of op www.huisvoordepelgrim.nl.



INTENTIES LOURDES.

Pastoor zal van 23 t/m 30 oktober de gezinsbedevaart naar Lourdes begeleiden. Graag wil ik ook uw intenties meenemen naar de grot en daar bij Maria neerleggen. U kunt deze intenties

doorgeven via email op ruud.verheggen@home.nl of telefonisch 043-4091267. Natuurlijk kunt u ze ook in de brievenbus van de pastorie stoppen.

Ik heb begrepen dat er nog ongeveer 5 plaatsen vrij zijn, dan hebben we 2 bussen vol. Mocht u nog meewillen, neem dan gerust contact op met www.huisvoordepelgrim.nl of 043-3215715.

GESPREK



Als priesters willen we graag bij u op bezoek komen, om te luisteren naar uw verhaal. Neem dus gerust contact met ons op.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 0653515143,
ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

KINDERPAGINA

Deze keer een puzzel passend bij deze Mariamaand



zet de juiste letters in de juiste kaarsen:

W s g gr t M r ,
v l v n g n d .

D H r s m t U .

G j z jt d g z g nd

nd r d vr u w n

n g z g nd i s J z s

d vr cht v n w sch .

H l l g M r ,

M d r v n G d,

b d v r ns z nd rs,

n n i n h t

r v n nz d d

A m n