



# Nieuwsbrief 20 september 2021

## Samenwerkende parochies Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt



### VLINDERS.

Momenteel zijn er tientallen vlinders in mijn tuin te vinden, en dan vooral Atalanta's en Dagpauwogen, op de bloeiende klimop of op de sedum zie je ze vooral zitten en daar rondom heen in grote getallen rondfladderen. Mooie kleuren die stralen in het licht.

Het beeld van een vlinder is een bekend beeld ook in de kerk. Het wordt vaker gebruikt ook voor de verrijzenis. Want als je gaat kijken dan zie je dat zo'n vlinder begint als een rups, kruipend. Maar nadat het eerst een pop wordt, verandert het daarna tot een kleurrijke vlinder, die er driftig op los fladdert.

Zo mogen wij als mensen een zelfde soort verandering doorgaan, ook wij mogen vanuit het leven op deze wereld, via het graf veranderen tot een nieuw en eeuwig leven bij God. Hoe dat precies zal zijn, weet niemand. Maar een kind in de baarmoeder kan zich buiten die beschermde omgeving nog geen nieuw leven voorstellen. Toch gebeurt dat bij de geboorte. Zo mag het ook blijken bij onze wedergeboorte.



De kerk lijkt heden ten dage vaak zo'n kleurloze, schijnbaar waardeloze pop te zijn. Waar het eerst nog zichtbaar aanwezig was in onze wereld, waarin het nog een taak had in de verschillende geledingen, lijkt het nu vooral niet belangrijk meer. Aan de kant geschoven door onze maatschappij. Maar toch van binnen in die pop is de gedaanteverandering reeds begonnen. De kerk van morgen zal een kleurrijke vlinder zijn. Die nog steeds belangrijk zal zijn voor onze maatschappij, die een voorbeeld zal zijn voor anderen hoe we met mensen omgaan, hoe we vorm geven aan een oprechte samenleving. Maar ook een kleurrijke vlinder, want de gelovigen zijn niet alleen maar inwoners van hier, kijk maar naar onze kapelaan uit India, of zoals laatst in de krant stond de Eritrese of Armeense gemeenschap in Maastricht. Zo zullen gelovigen van over de gehele wereld weer hier kleur gaan geven aan onze kerk. Zal er nieuwe bloei en leven terugkomen. Mogen we weer een kerk zijn die er werkelijk toe doet. En in die kerk, in die gemeenschap, mag iedereen welkom zijn, welke achtergrond men ook heeft.

## DIERENZEGENING.



Op de feestdag van de H. Franciscus vieren we Werelddierendag. Juist vanwege zijn verbondenheid met de schepping. Op de zaterdagmiddag voorafgaand aan dit feest zal voor de kerk van Mariadorp de jaarlijkse Dierenzegening gaan plaatsvinden. Het is een mooi gebruik om Gods zegen over de dieren te vragen, heel bijzonder natuurlijk de eigen huisdieren, of de dieren die zeer dierbaar zijn. De kinderen die geen eigen huisdier hebben, mogen natuurlijk ook hun knuffeldier meebrengen.

Het zal plaatsvinden op het plein voor de kerk van Mariadorp op **zaterdag 2 oktober om 16.30 uur**. Iedereen is van harte welkom.



## **COMMUNIE'S GESLAAGD. |**

Ondertussen hebben we nu alle Communievieringen binnen onze parochies gehad. Graag wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de verschillende vieringen. Zonder de hulp van velen zou het niet kunnen. Maar in dit kader zoek ik ook mensen.

Voor Gronsveld, voor Breust-Eijsden en voor Mariadorp zoek ik iemand die contactpersoon wil zijn tussen de school, ouders en kerk. Die mee ervoor zorg draagt dat alles goed en tijdig verloopt. Hier voor zijn wel al draaiboeken klaar. Maar juist door dit soort personen kan het nog beter allemaal verlopen. Durf u dus te melden.

## **DATA VORMSEL EN COMMUNIE.**

Ondertussen zijn ook de data voor de Communie- en Vormselvieringen voor dit schooljaar weer vastgelegd:

### **Vormsel**

Breust-Eijsden en Mariadorp	11 maart 2022 om 19.00 uur
Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade	12 maart 2022 om 19.00 uur

### **Communie**

Oost-Maarland	1 mei 2022 om 9.00 uur
Breust-Eijsden en Mariadorp	1 mei 2022 om 11.00 uur
Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade	26 mei 2022 (tijdstop moet nog ingevuld worden)



### **INZEGENING KRUISBEELD.**

Op maandag 26 september zal in Oost-Maarland, op de hoek Kloppenbergweg en Kasteellaan, bij buitengoed de Moosjtum, een nieuw kruisbeeld worden ingezegend. Dit zou eigenlijk al in juli hebben plaatsgevonden maar vanwege de Corona is dat toen niet door kunnen gaan.

## **VERSOEPELINGEN.**

Door onze regering zijn er vanaf 25 september allerlei versoepelingen afgekondigd. Naar aanleiding daarvan hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de

viering voldoende geventileerd kan worden. Gelovigen worden wel uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen

coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen.

De communie kan behalve met pincet ook weer met de hand worden uitgereikt. Bij

de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm of mondkapje door de priester gehandhaafd.

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Helaas kunnen de wijwaterbakjes bij de ingangen niet gevuld worden. Ook de collecte blijft zoals nu gebruikelijk. We hopen dat deze aanpassingen ook eerstdaags kunnen verdwijnen.

## **STEUN DE VERBOUWING KERK RIJCKHOLT.**

Doordat de prijzen momenteel zo hoog zijn voor producten stijgen de bouwkosten enorm. Graag daarom uw extra steun voor de parochie.

Het kan natuurlijk door een gift te geven (aangezien de kerk de ANBI status heeft is het zelfs aftrekbaar van de belastingen). Bankrekening:

IBAN NL 26 RABO 0117 5955 00 t.n.v. Kerkbestuur O.L.V.

Onbevlekt Ontvangen Rijckholt. Alvast hartelijk dank.



## **INTENTIES LOURDES.**

Pastoor zal van 23 t/m 30 oktober 2021 de gezinsbedevaart naar Lourdes begeleiden. Graag wil ik ook uw intenties meenemen naar de grot en daar bij Maria neerleggen. U kunt deze intenties doorgeven via email op [ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl) of telefonisch 043/4091267. Natuurlijk kunt u ze ook in de brievenbus van de pastorie stoppen.

Mocht u nog meewillen, neem dan gerust contact op met [www.huisvoordepelgrim.nl](http://www.huisvoordepelgrim.nl) of 043-3215715.

## **KINDERPAGINA**

**Deze week een kleurplaat rondom Franciscus en Werelddierendag.**

