

h



Nieuwsbrief 24 augustus 2021

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

ONZE WERELD

Hoe gaan we om met onze wereld, het is een vraag die ons nadrukkelijk bezighoudt. Komt de overvloedige regen van dit jaar en de droogte en de hoge temperaturen in andere landen nu door de klimaatsveranderingen ? Alles moet duurzamer worden. Terecht wordt er regelmatig gevraagd om respectvol om te gaan met onze wereld, we hebben er maar 1.

Onze Paus Franciscus heeft in 2015 vastgelegd dat 1 september voortaan een gebedsdag voor het milieu wordt. Officieel heet het dan ‘Mondiale Dag van Gebed voor de Zorg van de Schepping’. Met deze gebedsdag sluit de Kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ die de Orthodoxe Kerk viert op 1 september en de ‘scheppingsperiode’ (1 september tot 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken in 1997 opriep.

De Wereldgebedsdag voor de schepping is een moment waarop de kerk ons vraagt het wonder te overwegen van de schepping en na te denken over hoe wij deze schepping, deze wereld zo goed mogelijk kunnen ‘beheren en bewaren’. In de encycliek *Laudato Si* die ook in 2015 uitkwam, gaat Paus Franciscus uitgebreid in op de klimaatverandering en andere ernstige milieuproblemen. Het gaat om verschijnselen die door onverantwoordelijk en egoïstisch gedrag veroorzaakt worden, aldus de Paus.



Gelovigen mogen daarop niet met onverschilligheid reageren. Wij zijn verbonden met de gehele schepping en ‘vormen met de andere wezens van het universum een waardevolle alomvattende gemeenschap’. Ook voor ons is het goed om hier bij te blijven stilstaan, want we zien inderdaad helaas in onze wereld, maar ook in ons land, de zaken als het misgaat. De les die we steeds weer moeten leren is dat de grenzen van de natuur niet overschreden kunnen worden zonder dat dit zware consequenties heeft.

In de vieringen van dit weekend willen we al extra stilstaan bij onze wereld. Graag nodig ik u uit om mee te bidden.

DANKBAARHEID

Het volgende stukje kwam ik tegen bij een collega.

Soms gebeurt het dat iemand je onverwacht voor iets bedankt. We zijn dan geneigd om te zeggen: “Je hoeft me niet te bedanken, het is graag gedaan!”

Maar intussen kan het wel goed doen; want we hebben allemaal op z’n tijd een bedankje nodig. Als een teken van waardering en als een steuntje in de rug om verder voor anderen te zorgen of te werken.

Dat weet de verpleegster in het ziekenhuis, die een doos bonbons krijgt van een dankbare patiënt. Dat weten de grootouders die een kindertekening krijgen met de woorden: “Jullie zijn de liefste opa en

*Wees dankbaar en
leef vanuit liefde*



oma van de hele wereld”. Dat weet ook de vrijwilliger die een speldje krijgt vanwege jarenlange inzet.

Ze doen het niet óm bedankt te worden; maar van tijd tot tijd is het wel nodig. Juist omdat het niet moet, doet het goed. Dat stukje waardering zegt dat je inzet niet vanzelfsprekend is ... maar bijzonder voor een ander.

Ook Jezus zegt dat voortdurend: “God zij dank!” Want na een dag van hard werken, trekt Hij zich terug om te bidden, om met zijn hart en gedachten dicht bij God te zijn ... bij zijn Vader en zijn levensbron. Dankbaarheid is een kracht die je niet moet onderschatten. Wanneer je dankbaar kunt zijn om je vrienden en familie, dan zie je het leven anders. Dan wordt vreugde vergroot en pijn verzacht, omdat je het kunt delen. Wanneer je dankbaar kunt zijn voor het goede in je leven, dan wegen lasten vaak minder zwaar. Dan ben je sterker tegen de verleiding van de reclame die zegt dat we altijd meer nodig hebben om gelukkig te zijn.



Dankbare mensen leven intenser, omdat ze tevreden zijn, omdat ze hun zegeningen tellen. Dankbaarheid kan dan ook een van de mooiste gebeden zijn. Jezus sloot zijn dag af door te bidden. Hij leert ons zo om alles bij God te brengen, wat dagelijks gebeurt. Al wat beter had gekund of wat je hebt nagelaten.

Maar zeker ook wat goed en mooi was ... De mensen die je bent tegengekomen; de woorden die tot jou gesproken zijn; de stilte die werd gedeeld; de glimlach van een voorbijganger die je zomaar werd geschonken.

Wie leert om te danken voor wat je gegeven werd in de loop van een dag, zal intenser genieten van het leven. Dan wordt alles minder vanzelfsprekend en ga je ontdekken hoe je zelf betekenis kunt geven aan het leven van een ander.

Dankbare mensen kunnen een Godsgeschenk worden aan deze wereld; ieder op zijn eigen wijze. Door woorden te spreken die anderen raken. Door iemand ongevraagd een plezier te doen. Of door van tijd tot tijd je zegeningen te tellen en te zeggen: “God zij dank!”

Graag wil ik mij hierbij aansluiten en heel veel dank uitspreken aan alle vrijwilligers van onze parochies. Zij zijn goud waard en zij bepalen het

gezicht van onze kerk ook naar de toekomst toe. Zet je zelf ook in voor de toekomst van die kerk.

OPENLUCHTMIS EN PROCESSIE IN MARIADORP GESLAAGD

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde en mooie Openluchtmis bij de Lourdesgrot en aansluitende processie onder een stralende zon. Graag willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd daarvoor heel hartelijk dank zeggen.



GELUIDSBOX

Met dank aan Stichting Oud Papier Eijsden hebben we een mobiele geluidsinstallatie kunnen aanschaffen voor onze gezamenlijke parochies. Met de H. Mis aan de grot hebben we er voor het eerst gebruik van kunnen maken. Heel veel dank voor hun sponsoring.

VERBOUWING KERK RIJCKHOLT

Na de bouwvakvakantie wordt er weer verder gegaan in de kerk van Rijckholt met de verbouwing. Een waar bouwcomité is druk bezig om alles te regelen. Het zal betekenen dat tegen die tijd ook de H. Missen weer in de Dominicanenzaal zullen gaan plaatsvinden. De afgelopen week is al het oude orgel verwijderd zodat er meer licht komt in de kerk en ruimte op het oksaal.

Steun de verbouwing

Zoals u overal al heeft kunnen horen, zijn de prijzen voor bouwmaterialen de laatste tijd enorm gestegen. Daarnaast is het moeilijk om alle materialen en personeel te krijgen. Toch gaan we ervoor, maar om het toch allemaal mogelijk te maken, zou het fijn zijn als u ons zou willen en kunnen steunen. Voor de inwoners van Rijckholt kan dat natuurlijk door mee te doen met de Kerkbijdrage of deze te verhogen. En voor iedereen kan het natuurlijk ook door een gift te geven (aangezien de kerk de ANBI status heeft is het zelfs aftrekbaar van de belastingen). Bankrekening: IBAN NL 26 RABO 0117 5955 00 t.n.v. Kerkbestuur O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Rijckholt. Alvast hartelijk dank.



GEZINSBEDEVAART SAMEN NAAR LOURDES 23 T/M 30 OKTOBER (HERFSTVAKANTIE) 2021

Graag maak ik nogmaals reclame voor deze bedevaart naar Lourdes, die ik zelf zal gaan begeleiden. Hoe mooi is het om samen als gezin op reis en op bedevaart te gaan. Het zullen dagen zijn met veel plezier, eigen ruimte en gebed in het mooie Lourdes. Tegelijkertijd zullen we de Pyreneeën in trekken. Meer informatie, neem gerust contact op.



Tom kan de weg naar de kerk
niet vinden door alle
kronkelstraatjes heen.

Kun jij hem helpen?

