



Nieuwsbrief 12 juli 2021

Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld,
Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt**



GEZONDHEID BISSCHOP

Beste mensen, u heeft via de media ondertussen allemaal wel vernomen dat het met de gezondheid van onze bisschop niet goed gaat. Uit onderzoek is gebleken dat hij een hersentumor heeft. Men is bezig geweest met onderzoek op welke wijze het beste de behandeling op gang gezet kon worden. In deze week wordt nu begonnen met chemo en bestraling e.d. Het is al duidelijk dat volledig herstel niet mogelijk meer zal zijn. Het is natuurlijk een hele klap voor hem zelf, zijn familie en vrienden, maar ook voor ons bisdom. Ook voor ons als klasgenoten is het hard binnengekomen. Het raakt ons. Voor mij persoonlijk heel zeker. We zijn in het noorden jarenlang burens geweest qua parochies en we kwamen daardoor zeer regelmatig bij elkaar. Daarbij was hij de priester waar ik mijn verhaal bij kwijt kon. Daardoor heb je een andere band op gebouwd. Dan is dit nieuws nog extra schrikken.



NOVEEENGEBED

Ons bisdom heeft daarom opgeroepen om extra te bidden voor onze bisschop. Men heeft daarvoor een speciaal noveengebed uitgegeven om te bidden om

kracht en zo mogelijk genezing. We willen dit in onze parochies ook bidden na iedere H. Mis. De blaadjes liggen in alle kerken. U kunt deze meenemen en deze thuis met ons meebidden. U kunt de tekst ook vinden op de website van het bisdom.

GEZAMENLIJKE AFSLUITING GEBED BISSCHOP

Als afsluiting van de noveen wordt op **zondag 18 juli om 16.00 uur in de kerk van “Maria Tenhemelopneming” (Mariadorp)** een speciale gebedsdienst gehouden. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen bidden. Met inachtneming van de coronaregels mogen ca. 90 personen in de kerk plaatsnemen.

BRONK OOST-MAARLAND

We mogen terugkijken op een mooie en waardige kleine processie door Oost-Maarland. Graag wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd daarvoor hartelijk danken.

Het dorp was mooi versierd, met vlaggen, poster, processiepaaltjes en verschillende mooi versierde rustaltaren.



INZEGENING KRUISBEELD

Op maandag 19 juli zal in Oost-Maarland, op de hoek Kloppenbergweg en Kasteellaan, bij buitengoed de Moosjtum, een nieuw kruisbeeld worden ingezegend.



VOOSTELLINGSMIS OOST-MAARLAND

Zaterdag 17 juli zal in de kerk van Oost-Maarland de voorstellingsmis zijn voor onze Communicanten van dit jaar. Ze willen zich presenteren aan onze gemeenschap en tegelijkertijd willen ze om steun vragen om hun weg naar de Communie toe. Graag uw gebed voor de kinderen die op 12 september hun Communie zullen doen.

1^E H. COMMUNIE GRONSVELD

Zondag 18 juli zal om 10.30 uur in Gronsveld de 1^e H. Communie zijn. De kinderen zijn blij dat deze dag nu eindelijk gekomen is en dat ze Jezus



als vriend mogen ontvangen. Ze zullen worden opgehaald bij de Blokhut, waarna ze onder begeleiding van de Harmonie naar de kerk komen voor de H. Mis. De H. Mis is een besloten viering, alleen bedoeld voor onze communicanten en hun familie. Dit i.v.m. de afstandsregels vanwege de Corona. Graag uw gebed voor onze Communicanten.



VAKANTIE

De vakantieperiode breekt langzaam weer aan voor heel veel mensen. Tijd om even wat tot rust te komen, Onze tijd is vaak al hectisch genoeg.

Herman van Veen zong vroeger al, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, want we hebben ongelofelijke haast. Als je dan terug gaat naar die tijd lijkt het voor onze ogen toen alles nog rustig te gaan. Tegenwoordig moet vaak alles maar steeds sneller, geduld is vaak ver te zoeken.

En misschien is dan juist een vakantieperiode heel geschikt om die rust weer te nemen. Rust om bij je zelf uit te komen, maar ook de rust om bij God uit te komen. Hij wil je helpen. Je ondersteunen bij moeilijkheden.

Neem de rust om eens bij Hem thuis te komen, tijd om bij Hem te verblijven en je zult merken dat Hij je rust geeft, ook als je gestrest bent.

Toen de zusters aan moeder Teresa vroegen om wat minder gebed omdat ze het werk anders niet afkregen, kregen ze er juist een uur stil gebed bij. En wat bleek, door de rust daar kreeg men de kracht om alles beter te kunnen doen. Misschien een idee voor ons om hier eens extra tijd voor te nemen.

PASTOOR OP VAKANTIE 26 juli- 2 augustus 's middags

Mits er geen gekke dingen gebeuren qua corona, ga ik binnenkort ook een week op vakantie. Een week rust nemen en hoofd leeg maken. Wees gerust, ik ga niet ver weg, zit slechts een 25 kilometer hier vandaan. En het zal vooral wandelen en rusten worden. Kapelaan is deze dagen gewoon aanwezig.



Mocht u dringend een priester nodig hebben, kunt u dus contact met hem opnemen. Kapelaan Robin 06-59706745, robinthanni@gmail.com
De weekendmissen gaan gewoon door. We zijn nog bezig met de weekmissen. Let dus even op.

GESPREKKEN MET MIJN ENGELBEWAARDER

Het volgende verhaaltje kwam ik tegen in een blad van de Vlaamse Minderbroeders.

Mijn engelbewaarder was verheugd dat het eindelijk grote vakantie was. Hij sprak er mijzelf over aan. Want in eerdere gesprekken had hij mij verteld dat engelbewaarders geen vakantie nemen. De zorg voor hun beschermelingen liet dat niet toe. Maar toen vertelde hij dat zijn vreugde mij betrof, eindelijk wat meer relax leven. De boog mag niet altijd gespannen staan, voegde hij er nog aan toe. Tijdens zijn openbaar leven heeft Jezus daar een sprekend voorbeeld van gegeven. Dat was toen Hij zijn leerlingen op missie had gezonden en ze doodmoe terugkwamen van hun tocht. Hij heeft ze toen meegenomen naar een eenzame plaats, waar ze gans alleen waren. Hij zei hun, “rust nu uit”. En mijn engelbewaarder voegde er nog aan toe: Zo heeft God de mens bedoeld op de eerste scheppingsdag: spelend voor zijn aanschijn. Dat is anders als mensen die slaaf geworden zijn van hun agenda. En denken dat het allemaal moet! Zelfs als God hen vraagt, wuiven ze met hun agenda en laten God wachten....

Ziet u waarom ik verheugd ben dat het grote vakantie is? Dat mensen zouden doen wat God aangenaam is en zich niet zouden verschuilen achter hun zelfgemaakte agenda....

Dat mijn engelbewaarder zich verheugde over de grote vakantie, betrof uitsluitend mij en had niets vandoen met hem. Hij zou mij zorgend nabij blijven en mij veilig door de tijd van zalig nietsdoen loodsen. Ik dankte hem voor de zorg die hij voor mij aan de dag legde en beloofde hem te doen wat God van mij verwachtte. Ik hoop het, zei hij kort en wenste me een deugddoende en zalige vakantie toe. Zoals God het wil.





GESPREK

Als priesters willen we graag bij u op bezoek komen, om te luisteren naar uw verhaal. Alleen we weten niet wie graag een gesprek heeft. Neem dus gerust contact met ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 0653515143, ruud.verheggen@home.nl
Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

16e zondag door het jaar B

(Marcus 6,30-34)

Op een keer zag Jezus een heleboel mensen, die Hem allemaal aan het zoeken waren.

Hij had medelijden met ze, want zonder Hem waren ze als schapen zonder herder.

En Hij begon de mensen veel te vertellen over God en zijn Koninkrijk.

Maak woorden van de letters die bij elkaar staan. En maak dan van de woorden een zin.



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □