



# **Nieuwsbrief 29 juni 2021**

## **Samenwerkende parochies**

### **Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost- Maarland, Rijckholt**



#### **BRONK OOST-MAARLAND**

Door de verdere versoepelingen van de regels kunnen we ondertussen weer wat meer, dit heeft ook invloed op de Bronk in Oost-Maarland, in het weekend van 3 en 4 juli. Maar een normale Bronk is natuurlijk nog niet mogelijk. Wel willen we na de H. Mis op zondag een rondgang met het Allerheiligste door het dorp maken.

De inwoners hebben hierover al een brief gekregen.

Er is een compleet programma, maar dit is bedoeld echt alleen voor de inwoners van Oost-Maarland. Als iedereen daar ook rekening mee kan houden. Hopelijk kunnen we het komend jaar weer alles normaal gaan vieren. De vieringen zijn ook alleen maar toegankelijk na aanmelden.

Hoe dit te doen, staat in de informatie die in het dorp verspreid zijn.

Graag wil ik alvast iedereen bedanken die een steentje hieraan bijdraagt.



## **INZEGENING MARIABEELD EN OPGEKNAPTE KAPEL MAARLAND**

Op maandagmorgen 5 juli na de jonkheidmis zal het nieuwe Mariabeeld in de kapel van Maarland worden ingezegend. Tevens is dan natuurlijk ook de zegening van de kapel zelf die door middel van vrijwilligers weer is opgeknapt. De kapel is een mooi rustplaatsje binnen onze parochies, waar veel mensen even komen bidden. Moge deze plaats nu ook voor

de toekomst verder behouden blijven.

## **VORMSEL BREUST-EIJSDEN, MARIADORP EN GRONSVELD**

Op vrijdag 2 juli zal om 19.00 uur de vormselviering zijn voor de vormelingen van Breust-Eijsden en Mariadorp in de St. Martinuskerk van Breust, op vrijdag 9 juli zal om 19.00 uur het vormsel zijn in de st. Martinuskerk van Gronsveld, voor de vormelingen aldaar.

Beiden vieringen zijn besloten vieringen, dwz. voor de vormelingen en hun familie.

Het vormsel is het sacrament van Gods Geest. We hopen dat deze kinderen geïnspireerd door de H. Geest goed in het leven kunnen staan. Graag wil ik u vragen om voor hen te bidden.



## **VOOSTELLINGSMIS OOST-MAARLAND**

Zaterdag 17 juli zal in de kerk van Oost-Maarland de voorstellingsmis zijn voor onze Communicanten van dit jaar. Ze willen zich presenteren aan onze gemeenschap, en tegelijkertijd willen ze om steun vragen om hun weg naar de Communie toe. Graag uw gebed voor de kinderen die op 12 september hun Communie zullen doen.

## **1<sup>E</sup> H. COMMUNIE GRONSVELD**

Zondag 18 juli zal om 10.30 uur in Gronsveld de 1<sup>e</sup> H. Communie zijn.



De kinderen zijn blij dat deze dag nu eindelijk gekomen is en dat ze Jezus als vriend mogen ontvangen. Ze zullen worden opgehaald bij de blokhut, waarna ze onder begeleiding van de Harmonie naar de kerk komen voor de H. Mis. De H. Mis is een besloten viering, alleen bedoeld voor onze communicanten en hun familie. Dit ivm de afstandsregels vanwege de Corona. Graag uw gebed voor onze Communicanten

## **GEZINSBEDEVAART LOURDES OKTOBER 2021**

Na het geweldige succes van 2018 staat er voor oktober 2021 weer een gezinsbedevaart naar Lourdes gepland. In de herfstvakantie van ZuidNederland gaan we met de bus naar Lourdes. Het hele gezin mag mee.

Samen met kinderen of kleinkinderen Lourdes beleven en hen laten ervaren wat die plaats zo bijzonder maakt, is zeer de moeite waard.

Tijdens deze reis volgen we een aangepast programma met leuke activiteiten voor kinderen.

Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar uit Frankrijk. Als ze op een dag langs een berggrivertje in de Pyreneeën loopt, hoort ze plotseling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Het meisje ziet alleen nog maar die jonge vrouw in het wit...



Zo begon ruim 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes. De jonge vrouw in het wit was Maria, de moeder van Jezus. Door die bijzondere ontmoeting van haar met Bernadette werd Lourdes een plek waar duizenden mensen uit de hele wereld samenkomen. Volwassenen, maar ook heel veel kinderen en jongeren. Tijdens deze week is er een speciaal op kinderen, tieners en jongeren afgestemd programma.



**Ik zelf zal als priester deze bedevaart gaan begeleiden. Dus voor u een bekend gezicht.**

**Wat gaan we doen?** We bezoeken de grot waar Maria verscheen. We gaan naar het huis waar Bernadette met haar gezin woonde. We gaan kijken bij de schaapskooi, waar ze op de dieren moest letten. We doen mee aan de lichtprocessie: iedereen een kaarsje in de hand. En natuurlijk gaan we naar de sneeuw die het hele jaar door op de toppen van de Pyreneeën ligt. Buiten het programma is er ook gelegenheid om zelf iets te ondernemen. In Lourdes ligt alles op loopafstand. Het wordt een herfstvakantie om nooit te vergeten!



**Hoe gaan we?** We reizen met de bus. Deelnemers kunnen kiezen uit een nachtbus die rechtstreeks naar Lourdes rijdt, of een dagbus. Data 8-daagse busreis (nachtbus) 23 t/m 30 oktober 2021 9 daagse busreis (dagbus) 22 t/m 30 oktober 2021

**Meer informatie**, ook over de kosten en mogelijkheden voor kortingen kunt u krijgen op de pastorie, ook kunt u zich daar aanmelden, als ook bij het huis voor de Pelgrim. [www.huisvoordepelgrim.nl](http://www.huisvoordepelgrim.nl)

**Corona** De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. U mag erop vertrouwen dat de reis alleen doorgaat als uw veiligheid kan worden gewaarborgd. Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is daarbij leidend. Indien wij ons genoodzaakt zien de reis te annuleren vanwege de coronapandemie, ontvangt u de eventueel reeds betaalde reissom volledig retour. Annuleert u zelf dan is onze annuleringsregeling van kracht.

## **VERSOEPELINGEN.**

Zoals overal zijn er ook voor de kerk weer versoepelingen gekomen. Men hoeft zich niet meer aan te melden voor de vieringen, uitgezonderd bij bijzondere vieringen. Dit wordt op tijd meegedeeld. Verder zijn ook de mondkapjes niet meer verplicht. Tenslotte mogen we nu ook weer het maximale aantal van mensen welke we op anderhalve meter kunnen plaatsen toelaten. Dit geeft wat meer ruimte, hoewel het voor verschillende kerken geen verruiming is. Ook mag er al meer op muziek gebied alleen volkszang kan nog niet helaas.

Wat blijft is de handgel, het communie uitreiken met pincet, het spatscherm.

Maar belangrijk is dat we zelf ook blijven opletten, want er zijn nu wel versoepelingen, toch ik wil niet graag terug naar wat we hadden, ik wil vooruit en dat kan alleen als we rekening met elkaar blijven houden en voldoende afstand nemen.



### **GESPREK**

Als priesters willen we graag bij u op bezoek komen, om te luisteren naar uw verhaal, om u te leren kennen. Zo willen we graag mee leven met onze parochiegemeenschap. Alleen we weten niet meteen waar we welkom zijn, of wie graag een gesprek heeft. Neem dus gerust contact met ons op, voor een

gesprek.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,

[ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)

Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)

**KINDERPAGINA**



### Sandaal

- Print de sandaal op stevig papier.
- Versieren met vakantiestickertjes of met stempelstiften.
- Uitknippen.
- Met een perforator gaatjes maken op de aangegeven plaatsen.
- Een rode dropveter door de gaatjes doen: dat is de riem van de sandaal.