

Nieuwsbrief 27 april 2021

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-
Maarland, Rijckholt

VOORSTELLINGSMIS COMMUNICANTEN

Breust-Eijsden

In het weekend van 1 en 2 mei zullen de voorstellingsmissen van onze Communicanten van Breust-Eijsden en Mariadorp zijn. Eigenlijk zou



die zondag al de 1e H. Communie zijn. Helaas kan dit vanwege alle coronaregels nog niet doorgaan. Maar de Communicanten gaan zich wel voorstellen. Vanwege de regels zal het echter in twee groepen gebeuren. Op zaterdag 1 mei zullen dit de kinderen van de Tangram zijn en op zondag 2 mei de kinderen van de Cramignon.

De Communie zelf vindt plaats op **zondag 12 september in de kerk van Mariadorp.**

DATUM VORMSELS

Ondertussen zijn ook de vormseldata definitief gepland. Voor Breust-Eijsden en Mariadorp is dit op vrijdag 2 juli om 19.00 uur in de kerk van Breust. Voor Gronsveld is dit op vrijdag 9 juli om 19.00 uur.



VERSOEPELINGEN CORONAREGELS

Op de laatste persconferentie zijn er versoepelingen aangegeven voor de uitvaarten. Daar mag men weer met maximaal 100 personen samen komen, waarbij men wel de afstandsregels in acht neemt. Dit betekent dat nergens binnen onze samenwerkende parochies 100 personen binnen kunnen, maar wel meer als wat nu was, dat geeft ook weer extra ruimte.

Helaas zijn voor de overige vieringen nog geen versoepelingen, dus het aanmelden blijft van kracht.

VERGEET MIJ NIETJE

De afgelopen week zag ik op een stuk braakliggende grond in een van mijn parochies een vergeet-mij-nietje staan. Toen ik ze zag moest ik denken, hoe mooi die naam eigenlijk is, maar dat we niet alleen de bloemen niet moeten vergeten,



maar zoveel andere mensen die we niet moeten vergeten. Mensen die om ons heen staan, maar heel zeker vergeet niet de mensen die in nood zijn, die het moeilijk hebben in het leven. Laat ze niet alleen staan. Zorg dat in onze maatschappij niemand wordt vergeten. Want helaas zien we dat soms wel gebeuren. Juist als gelovigen mogen we weten dat God niemand vergeet, dat Hij aandacht heeft voor iedere mens, ongeacht zijn achtergrond. En als gelovigen mogen we dat in onze tijd overnemen.

Vergeet mij niet, mag natuurlijk ook voor God gelden. Hoe mooi zou het zijn als wij als maatschappij God niet zouden vergeten. Hij is toch de grondslag van ons aller leven. Graag wil Hij ons uitnodigen om bij Hem rust te vinden in ons leven. Laat ons op die uitnodiging ingaan en Hem niet vergeten.



ONDERSCHIEDING

Graag wil ik iedereen uit onze parochies die een lintje hebben gekregen van harte daarmee feliciteren. Dankbaar voor hun grote inzet voor de gemeenschap. Heel bijzonder wil ik de vrijwilligers van onze parochies van Gronsveld (Gerard Segers) en Eijsden (Jef Henquet) die een lintje hebben gekregen, bedanken en feliciteren.

Hun voorbeeld mag anderen inspireren om zich ook in te zetten voor de gemeenschap.

NADENKER.

Ik kreeg deze tekst deze week toegestuurd. Het is een nadenker. Het is hoe je tegen zaken aankijkt. Lees je van boven naar beneden of lees je het van beneden naar boven. Het zal heel anders zijn het gevoel.

2020

Twintigtwintig heeft me niets gebracht

Mij hoor je nooit zeggen

Dat we samen meer kunnen dan alleen

Want als ik even verder kijk, ontdek ik

Spanning en onrust om mij heen

Elke week voel ik minder

Verbinding met mensen die me dierbaar zijn

Ik voelde

Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld

En zeg me vooral niet

“er zit iets moois in iedere dag”

Want hoe je het wendt of keert

Ik heb dit jaar stilgestaan

Je zult mij nooit horen zeggen:

Twintigtwintig bracht mij veel lichtpuntjes.

Lees het twee keer, een keer van boven naar beneden en dan van beneden naar boven.

VRIJHEID

4 en 5 mei staan we weer stil bij onze vrijheid. Maar wat is vrijheid. Door alles wat er dit jaar is gebeurd rondom de corona, met de verschillende lockdowns staan we daar natuurlijk veel meer bij stil. Is vrijheid alles zelf kunnen doen wat je wilt, of houdt vrijheid ook in dat je rekening kunt houden met elkaar. Voor mij is het laatste zeker belangrijk. Vrijheid vraagt daar ook respectvol mee omgaan, vraagt dat je bewust bent wat anderen ervoor over hebben. Daarom is het goed om daar rond Bevrijdingsdag heel bijzonder bij te blijven stil staan. Er is ook dit jaar weer geen officiële dodenherdenking op de Vroenhof, maar we kunnen wel thuis 2 minuten stil zijn, om zo te blijven denken aan allen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En mocht je in de buurt zijn, kom zelf overdag rustig even 2 minuten stil staan bij het monument. Op je eigen houtje, met voldoende afstand tot de ander, maar wel dat het niet vergeten wordt.



HEMELVAART



40 dagen zijn er als voorbereiding op Pasen. 40 dagen na Pasen blijft Jezus weer bij Zijn leerlingen na de Verrijzenis. 40 dagen lang wil Hij hen ondersteunen, opdat ze alleen verder kunnen. Na die 40 dagen gaat Hij naar Zijn Vader in de Hemel. We vieren dat met Hemelvaart. Tegelijkertijd mogen we natuurlijk op deze dag bijzonder stilstaan bij onze hemelvaart ooit. In de veertigdagentijd bereiden wij ons zelf voor op het

Paasfeest. Misschien is het goed om niet alleen 40 dagen, maar steeds in ons leven voor te bereiden op onze eigen hemelvaart. Dat wij dan ook mogen verrijzen tot eeuwig leven. Natuurlijk wil God ons daarbij ondersteunen.

Vieringen met Hemelvaart

Wo. 12 mei 19.00 uur H. Mis vooravond Hemelvaart Oost-Maarland

Do. 13 mei Hemelvaart 9.30 uur Eckelrade, 10.00 uur Eijsden, 11.00 uur Gronsveld, 11.30 uur Mariadorp

AANMELDEN HEILIGE MIS

Breust-Eijsden: op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor) **Eckelrade:** op

zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214

(pastorie en anders bij Jef Blom) **Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294. **Mariadorp:** tot uiterlijk

vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 06-52390674. **Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 06-51968042. **Rijckholt:**

op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842.

