



Nieuwsbrief 13 april 2021

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

VERBINDING OF IKKE, IKKE, IKKE

Beste mensen als ik de laatste tijd zo het nieuws bekijk op tv of in de krant, dan bekruipt me vaker het gevoel van dat sommige mensen het gevoel hebben alleen op de wereld te leven. Dat men meent geen rekening hoeft te houden met de anderen op de wereld. Men leeft alleen maar voor zichzelf, of voor de eigen groep. Alles moet beschermd worden, tegen een ander. Vroeger zouden we dan zeggen, ikke, ikke en de rest kan en vult u verder maar in. Zeker onze grote schreeuwers hebben daar last van.

Ik kwam de afgelopen week de volgende tekst tegen: Vroeger toen de meeste mensen nog naar de kerk gingen en er was onenigheid, startte men, zeker binnen de protestantse kerken, gewoon een nieuwe kerk, tegenwoordig start men gewoon een nieuwe politieke partij. Dit naar aanleiding van het zeer grote aantal van partijen die zich had aangemeld voor de verkiezingen van maart. Het gevolg is dat we een grote verdeeldheid krijgen, of dit gunstig is, mag nog maar de vraag zijn. Het lijkt er op dat ieder steeds meer op zijn of haar eigen



eilandje komt te leven. Maar maakt alleen maar op jezelf leven gelukkig? We zijn toch mensen die samen moeten leven, die verbindingen moeten leggen om geluk te vinden. Gelukkig word je meestal pas als je samen iets kunt doen, als je je opgenomen en geliefd voelt. In de Bijbel zien we dat Jezus juist verbindingen maakt.

Verbindingen tussen alle geledingen van de bevolking, maar ook mensen uit andere landen of culturen. Hij wil er zijn voor iedereen. Hij heeft aandacht voor alle bevolkingsgroepen. Juist in ieder mens ziet hij een broeder of zuster, voor wie je aandacht mag hebben. We zijn een grote familie.

In de werken van de barmhartigheid mogen we zien hoe we er voor elkaar kunnen zijn. Hoe mooi zou het zijn als we dit in praktijk zouden brengen. Als we verbinding leggen, ipv verdeeldheid, als we werken aan eenheid, zorg en aandacht voor de anderen, dan alleen maar om ons eigen hachie bekommerd te zijn. Ik denk dat we dan een betere wereld zouden krijgen.

Natuurlijk mag je fouten benoemen, signaleren. Maar de oplossing ligt niet in mensen afschrijven of buitensluiten, maar in de verbinding kun je elkaar corrigeren en helpen om de juiste weg te vinden.

Ik hoop en bid dat we als parochies verbinding weten te leggen om zo te komen tot een echte gemeenschap, ipv dat we alleen maar voor ons eigen ik leven.

VASTENACTIE.

Ondertussen zijn de meeste opbrengsten van de Vastenactie bekend. Graag wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Mocht u nog iets willen doen. U kunt een bijdrage overmaken naar Missiesecretariaat Bisdom Roermond NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. Nkwanta.

De opbrengsten afgerond zover ze nu bekend zijn:

Breust-Eijsden € 1300,- Gronsveld € 586,- Mariadorp € 407,- Oost-Maarland € 330,-.

Daarnaast zijn er mensen die het rechtstreeks hebben overgemaakt. De exacte bedragen daarvan weet ik nu niet, maar bedraagt ook minimaal enkele honderden euro's.

DANK AAN DE VRIJWILLIGERS

Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich de laatste tijd zo druk hebben ingezet voor het welslagen van alle vieringen met Pasen. Juist dan is de inzet van alle vrijwilligers hard nodig. En dan mag u denken aan de mensen die de kerken hebben gepoetst en weer hebben versierd. Degene die de kerkenwas hebben verzorgd. Heel bijzonder natuurlijk onze kosters die extra drukke dagen hebben met alle vieringen en alles weer extra weghalen en inrichten enz.

Natuurlijk de lectoren, misdienaars en acolieten, degenen die de muziek en zang hebben verzorgd.

Zonder al deze mensen kan ik niets.



Bijzonder dank

Heel bijzonder wil ik de mensen bedanken die zo ontzettend hard hebben gewerkt in Rijkholt zodat we de kerk met Pasen toch weer open hebben kunnen maken. Er moest daar nog erg veel gedaan worden, qua opruimen, poetsen, inrichten. En dat is gelukt dankzij de inzet van een aantal mensen. Heel veel dank daarvoor.



Paaskaars cadeau

Tijdens de H. Mis van Pasen kreeg in de kerk van Mariadorp dhr. Henri Lekner de Paaskaars van het afgelopen jaar cadeau vanwege zijn grote inzet als vrijwilliger voor de parochie. Vanwege de maximale leeftijd wat mag als kerkmeester is hij daarmee nu gestopt, maar hij blijft zich nog met hart en ziel inzetten als vrijwilliger. Daarvoor dank en weer een voorbeeld voor anderen.

EEN KWESTIE VAN CENTEN

Beste parochianen, volgende tekst kwam ik tegen bij een collega. Maar het is eigenlijk ook een tekst die voor onze parochies mag gelden.

Op een verjaardag werd ik aangesproken over “die rijke kerk”. Altijd een geliefd onderwerp. Ik zei dat hij wel een kerk kon overnemen voor een euro. Maar dan moest hij wel het dak laten repareren en de

verwarming en de goten vernieuwen en nog meer van dat soort zaken. Want daar is nu meestal geen geld voor. Verbaasde gezichten. Toen ik vertelde dat bijna alle parochies in Nederland ieder jaar in hun huishoudboekje rode cijfers schrijven, werd het stil. “Maar die collectes dan?”, vroeg een ander. Ik zei: “Kom die maar eens tellen. Dan ben je meestal snel klaar! Al was het met Kerstmis wel een prachtig gevulde schaal!” Een ander bekende: “Ik gooi nooit iets op de collecteschaal. Ik denk altijd: die hebben toch geld genoeg”. Nee dus. En ik ging verder: “Bij een weekendviering kunnen de onkosten van die Mis echt niet uit de collecte betaald worden! Alleen al de verwarming! Sommigen geven royaal, maar er zijn nog altijd mensen die denken dat ze met 5 of 10 eurocent een royale offergave op de schaal gooien! Je stuurt een kind nog niet met 10 cent weg voor een ijsje! Als iedereen een euro zou offeren, zou het geweldig zijn! Ik hoorde een deskundige laatst voorspellen dat het over een jaar of 10 waarschijnlijk al zover is dat sommige parochies hun priester geen loon meer kunnen geven!” Maar serieus: natuurlijk gaat het in iedere parochie om geloof, hoop en liefde, maar als het lekkende dak niet meer gemaakt kan worden, de verwarming niet meer gestookt, de organist/dirigent niet meer betaald enz., dan ziet het er slecht uit. Gelukkig is er de Aktie Kerkbalans. De opbrengt is helemaal bestemd voor de eigen parochie. Je hoeft geen kerk te kopen. Meedoen is voldoende!



Graag sluit ik me bij deze tekst aan.

Mocht u al meedoen met de kerkbijdrage zeg ik heel graag dank, mocht u nog niet meedoen of slechts minimaal, denk er dan eens over of u niet mee kunt gaan doen of het bedrag kunt verhogen. Alleen door uw bijdrage kunnen we onze kerken openhouden.

AANMELDEN HEILIGE MIS

Breust-Eijsden: op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor) **Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom) **Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294 **Mariadorp:** tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 06-52390674 **Oost-Maarland:** op

woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 06-51968042 **Rijckholt**: op
donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842.

GESPREK

Mocht u behoefte hebben aan contact of een gesprek, zeker in deze
soms moeilijke tijd. Neem dan gerust contact met ons op. Pastoor
R.Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl
Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com



Vlinder, vertel het aan de mensen

- Print op 160 grams lichtgekleurd of wit papier.
- Knip de vlinder uit langs de buitenste lijn.
- Kleur en versier hem op zijn allermooist!
- Maak van een strook papier of van pijpenragers twee voelsprietten.
- Beplak een wc-rolletje met papier of neem een rolletje stevig papier en lijm dit vast aan de vlinder.
- Bevestig de voelsprietten nu aan het 'lijfje' van de vlinder.
- Doe een lange draad door het rolletje zodat de vlinder echt vliegen kan