



Nieuwsbrief 30 maart 2021

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade,
Gronsveld, Mariadorp,
OostMaarland, Rijckholt

ZALIG PASEN

Ik zie een kruis, met een offerlam, Hij
hing daar voor mij, die de zonden op zich nam.

Ik zie een graf, afgesloten met een steen, hoe kan ik verder leven, ik
kan het niet alleen.

Ik zie een graf, de steen is weggedaan, Hij overwon de dood, Jezus is
opgestaan.

Graag wil ik u namens kapelaan en de kerkbesturen een Zalig Pasen
toewensen. Weet dat Jezus ook voor ieder van ons is verrezen.

Pastoor Ruud Verheggen



DE STEEN IS WEGGEROLD

Een jaar zijn we nu al weer bezig met deze Nieuwsbrief, toen nog in de verwachting dat we weer snel gewoon konden samenkomen als kerk. Helaas bleek het Coronavirus standvastiger en erger als we toen verwachten konden. Het gevolg is natuurlijk wel dat heel veel zaken niet zijn doorgegaan, veel zaken een stuk moeilijker zijn komen te liggen. Voor heel veel mensen is er het gevoel gekomen dat er een steen op het hart ligt. Een steen van verdriet. De vragen ook van hoe moet het verder. De steen die ons belemmert om verder te gaan. Het verdriet kan een grote invloed hebben ons leven. De steen van het gemis van een dierbare die is overleden, een steen door ziekte, de steen van het vastgelopen zijn in ons leven door onmacht of ontgoocheling, de steen van zoveel onrecht en geweld in de wereld en vul maar verder in. We blijven vaak maar die steen voelen en die steen verlamt veel van onze goede initiatieven en goede bedoelingen.

Ook in de Paasboodschap zien we dat bij de vrienden van Jezus een steen op hun hart ligt van het verdriet. Maar er ligt ook een letterlijke steen voor het graf en als de vrouwen Jezus lichaam willen gaan verzorgen, vragen ze zich dan ook af wie die steen zal weggrollen. En juist met Pasen mogen we dan ook het antwoord krijgen. Het antwoord van Gods grote liefde. De vrouwen vinden de steen weggerold en het graf leeg en dan horen ze de boodschap van de twee jongemannen in stralend wit gewaad en deze was duidelijk: "Gij zoekt Jezus. Hier is hij niet! Waarom zoekt Gij de Levende bij de doden. Ga naar Zijn leerlingen!"

Juist God kan die steen die op ons hart ligt weggrollen. Hij kan ons hart verlichten. Hij kan ons laten merken dat ons leven niet eindigt in de dood, maar dat Hij ons juist het leven wil geven. En juist dat is ook voor ons de boodschap van Pasen. Jezus geeft ons leven licht. Hij haalt de steen weg van ons hart, opdat wij mogen leven. En dan niet alleen leven hier op aarde, maar ook na dit leven het eeuwige leven bij de Heer. En dat mag ons werkelijk blij maken. Dat mag ons de vreugde van Pasen geven.



PAASWAKE in Breust-Eijsden en Gronsveld

De meest belangrijke viering van het kerkelijk jaar is de Paaswake op paaszaterdag 's avonds, juist in die viering staan we heel bijzonder stil bij de Verrijzenis van Jezus, maar ook bij onze verlossing en redding.

Jezus wil ook aan ons het eeuwige leven schenken.

Deze viering bestaat uit 4 elementen:

- 1 Het licht. Het nieuwe licht wordt ontstoken en daaraan wordt ook de paaskaars en onze eigen kaarsjes ontstoken. Het geloof mag ook licht brengen in ons leven.
- 2 Gods Woord. We zullen meerdere Bijbelverhalen gaan horen, want juist in de Bijbel vinden we de grond van ons bestaan.
- 3 Het water. Het doopwater zal worden gezegend en daarmee zullen we ook zelf besprenkeld worden. Want ook bij de doop geldt die overgang van dood naar leven. Het water mag ons van alles reinigen zodat we kunnen leven als kinderen van God.
- 4 De eucharistie. We mogen blijven doen wat Jezus deed bij het Laatste Avondmaal.



Graag wil ik iedereen uitnodigen voor deze prachtige viering die dit jaar plaats zal vinden in zowel Gronsveld als in Breust-Eijsden om 19.00 uur.

PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN

In deze week zullen verschillende vieringen gezamenlijk zijn in een kerk. Let dus even goed op. En het blijft gelden, aanmelden voor deze vieringen.



Witte Donderdag

19.00 uur in Mariadorp voor gehele cluster Eijsden e.o.

19.00 uur in Eckelrade voor gehele cluster Gronsveld e.o.



Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg in de kerken van Breust, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp en Oost-Maarland.

19.00 uur Kruishulde in Oost-Maarland voor gehele cluster Eijsden e.o.

19.00 uur Kruishulde in Gronsveld voor gehele cluster Gronsveld e.o.



Paaszaterdag

19.00 uur Paaswake Breust voor gehele cluster Eijsden e.o.

19.00 uur Paaswake in Gronsveld voor gehele cluster Gronsveld e.o.



1e Paasdag

9.00 uur Eijsden, 9.30 uur Eckelrade, 9.30 uur Rijkholt (in de kerk weer) 10.15 uur Oost-Maarland, 11.00 uur Gronsveld en 11.30 uur Mariadorp

2e Paasdag

9.30 uur Eckelrade, 10.30 uur H. Mis Breust voor gehele cluster Eijsden e.o. 11.00 uur Gronsveld

Let goed op de wisselende tijdstippen van de vieringen in de Goede Week. U ziet dat we niet in alle parochies alle vieringen hebben. Dat kan ook praktisch niet. Maar hoe mooi is het als we de verschillende dagen samen als clusters vieren. Het maakt de vieringen alleen nog maar bijzonderder.

VIER PASEN

Vier Pasen. Onder dat motto is door de Nederlandse bisdommen een campagne gestart om gelovigen te helpen Pasen bewust te beleven. De campagne Vier Pasen wil mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar in kleine kring stil te staan bij de betekenis ervan. Op de bijbehorende website kunt u allerlei tips, materialen, filmpjes etc. vinden, als ook verschillende live-streams.



VASTENACTIE

De vastentijd eindigt bijna, denkt u nog aan uw bijdrage voor de Vastenactie. U kunt uw bijdrage bij de parochie afleveren in een envelop (vastenactiezakje) in de brievenbus van de pastorie of bij de kerk. Of in de bus in de kerk deponeren. Of u kunt een bijdrage overmaken naar Missiesecretariaat Bisdom Roermond
NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. Nkwanta.

VERPLAATST

Vanwege alle coronaregels zijn de Communie- en Vormselvieringen verplaatst. De nieuwe datum van het Vormsel kan pas gepland worden als we weten wanneer we met meer mensen in de kerk mogen samenkomen. We hadden gehoopt dat we daar ondertussen meer duidelijkheid over hadden, maar helaas.

De Communievieringen zijn als volgt gepland. In Gronsveld op zondag 18 juli. In Oost-Maarland en Breust-Eijsden samen met Mariadorp op zondag 12 september.



ZIEKENCOMMUNIE MET PASEN

We willen op Paaszaterdag weer met de Communie naar de zieken thuis gaan. Zodat ook zij Pasen kunnen gaan vieren. Mocht u nog mensen weten die graag de Communie willen ontvangen en nu nog niet krijgen. Geef het dan even door, zodat we met hen een afspraak kunnen maken, hoe laat we komen.

AANMELDEN HEILIGE MIS, zeker ook bij de vieringen met Pasen.

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt het aanmelden voor de Heilige Missen. **Breust-Eijsden:** op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor) **Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom)

Gronsveld: op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294 **Mariadorp:** tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 06-52390674. **Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen

17.00-19.00 uur op 06-51968042 **Rijckholt**: op donderdagavond tussen

18.00-20.00 uur op nummer 0641937842

GESPREK

Mocht u behoefte hebben aan contact of een gesprek, zeker in deze soms moeilijke tijd ? Neem dan gerust contact met ons op. Pastoor R.

Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

