



## **Nieuwsbrief 17 maart 2021**

### **Samenwerkende parochies**

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp,  
OostMaarland, Rijckholt**

#### **SINT JOZEF**

Komende vrijdag vieren we St. Jozef. Ik heb vorige keer al geschreven dat de paus dit jaar tot een St. Jozefjaar heeft uitgeroepen. Maar wie is St. Jozef. Eigenlijk weten we niet zoveel over hem. In de evangeliën wordt er natuurlijk wel over hem geschreven als de verloofde van Maria. En wat dan in de verhalen opvalt is dat hij steeds in een droom door

God geleid wordt. En St. Jozef handelt dan vanuit zijn vertrouwen in God en zal zorg hebben voor Jezus.

Nergens staat hij eigenlijk op de voorgrond, maar is stil aanwezig om bij te staan. Eigenlijk is dat heel mooi ook voor onze tijd. We zien zoveel mensen die stil op de achtergrond de ander bij staan. Al die mantelzorgers, al die mensen die zich inzetten dat onze maatschappij door kan blijven gaan, al die mensen die er zijn waar nood is en zichzelf opzij zetten.

Met het feest van St. Jozef willen we hen ook een beetje in het zonnetje zetten.



In de H. Mis van 19.00 uur vrijdag 19 maart in Breust zullen we er dan bijzonder bij blijven stilstaan.

### **Patroonsfeest Oost-Maarland**

Voor de parochie van Oost-Maarland is het natuurlijk hun patroonsfeest van de kerk. Op zaterdag 20 maart zullen we dit om 19.15 uur in de kerk van Oost-Maarland bijzonder gaan vieren. Heel bijzonder willen we natuurlijk de parochianen hiervoor uitnodigen.

### **VASTENACTIE 2021**

De actie is dit jaar dus voor het St. Joseph Hospital in Nkwata, Ghana. Pastoor Pijpers van Bemelen is hier nauw bij betrokken geweest.

Het St. Joseph Hospital valt onder National Catholic Health Service (Bisdom Jasikan).

Het ziekenhuis werd gesticht in 1969 op initiatief van bisschop Mgr. Anton Konings SMA. Het werd geopend door pater John Mensink SMA in 1971 als een kliniek / bevallingscentrum.

Het werd in 2000 opgewaardeerd tot de ziekenhuisstatus en telt nu 110 bedden. Het ziekenhuis wordt nu gerund door de Congregatie "Zusters O.L. Vrouw der Apostelen".

Het ziekenhuis ontvangt patiënten uit de naburige Republiek Togo en de districten Nkwanta Zuid, Nkwanta Noord, Oost Krachi en Kedjebi. De patiënten zijn voornamelijk boeren en zijn over het algemeen arm. Om dus betere zorg daar te kunnen bieden, is het dus belangrijk om het medisch laboratorium te verbeteren en daar kunt u ook uw bijdrage aan doen.



Door het coronavirus vinden we het onverantwoord om nu in deze periode de zakjes van de vastenactie huis aan huis te komen ophalen. U kunt uw bijdrage bij de parochie afleveren in een envelop (vastenactiezakje) in de brievenbus van de pastorie of in de bus in de kerk deponeren. Of u kunt een bijdrage overmaken naar Missiesecretariaat Bisdom

Roermond NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. Nkwanta. Of het kan via de digitale collectebus, zie de QR code.

## **OP WEG NAAR PASEN**

We beginnen bijna weer aan de Goede Week, de laatste week van de vastentijd, de laatste week van voorbereiding op Pasen. Het is natuurlijk een hele bijzondere week. Een week met velerlei gezichten. Eigenlijk is het heel mooi om deze week ook samen mee te vieren. Het helpt je om Pasen nog beter te kunnen beleven.



### **Palm- en Passiezondag**

Hiermee begint de week. De kleur is dan rood. We staan stil bij het verhaal van de intocht in Jeruzalem, de vraag geldt dan, mag Hij ook onze Koning zijn. Dezelfde dag staan we namelijk ook al stil bij het

Lijden van Jezus. Hoe hij voor ons koning wordt op het kruis.

**Zegenen en uitreiken van de palmtakjes zal tijdens de vieringen gebeuren. U kunt ook zelf uw eigen takjes meenemen om te laten zegenen.**



### **Witte Donderdag**

De dag waarop Jezus het Laatste Avondmaal viert met zijn vrienden. We vieren deze dag de instelling van de H. Mis als ook van het diaconaat en het priesterschap. We mogen stilstaan bij het feit dat Jezus zichzelf aan

ons heeft gegeven. De kleur is dan wit.



### **Goede Vrijdag**

Een dag waarop we natuurlijk heel bijzonder stilstaan bij het sterven van Jezus zowel 's middags bij de kruisweg als 's avonds bij de kruishulde. De kleur is

paars. We mogen weten dat Jezus voor ons het kruis op zich heeft genomen. Want juist doordat Hij voor ons is gestorven mogen wij na onze dood verder leven in de hemel. Daarom ook Goede Vrijdag.



## **Stille Zaterdag**

De laatste dag van de veertigdagentijd. We staan stil bij het feit dat Jezus echt gestorven is, dat hij ook begraven is. Maar deze stille zaterdag (de klokken luiden namelijk niet) eindigt niet in droefenis maar met de Paaswake. Maar hierover volgende keer meer.

## **PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN**

In deze week zullen verschillende vieringen gezamenlijk zijn in een kerk. Let dus even goed op. En het blijft gelden aanmelden voor deze vieringen.

### **Palmzondag**

17.00 uur Zegenen van de Palmpasestokken van de kinderen in Breust. Verder zijn de vieringen dit weekend zoals normaal. Alleen in Mariadorp zal er een Palmpasprocessie zijn vanaf de Mariagrot.

### **Witte Donderdag**

19.00 uur in Mariadorp voor gehele cluster Eijsden e.o.  
19.00 uur in Eckelrade voor gehele cluster Gronsveld e.o.

### **Goede Vrijdag**

15.00 uur Kruisweg in alle parochies  
19.00 uur Kruishulde in Oost-Maarland voor gehele cluster Eijsden e.o.  
19.00 uur Kruishulde in Gronsveld voor gehele cluster Gronsveld e.o.

### **Paaszaterdag**

15.00 uur Goede week viering in het Zorgcentrum de Bron  
19.00 uur Paaswake in Breust voor gehele cluster Eijsden e.o.  
19.00 uur Paaswake in Gronsveld voor gehele cluster Gronsveld e.o.

### **1e Paasdag**

9.00 uur Eijsden, 9.30 uur Eckelrade, 9.30 uur Rijckholt (in de kerk weer) 10.15 uur Oost-Maarland, 11.00 uur Gronsveld en 11.30 uur Mariadorp

## 2e Paasdag

9.30 uur Eckelrade, 10.30 uur H. Mis Breust voor gehele cluster Eijsden e.o. 11.00 uur Gronsveld

### ZIEKENCOMMUNIE MET PASEN

We willen op Paaszaterdag weer met de Communie naar de zieken thuis gaan. Zodat ook zij Pasen kunnen gaan vieren. Mocht u nog mensen weten die graag de Communie willen ontvangen en nu nog niet krijgen. Geef het dan even door, zodat we met hen een afspraak kunnen maken, hoe laat we komen.

### PALMTAKKEN

Hartelijk dank voor de reacties. Voor de meeste parochies is het nu geregeld. Alleen voor de parochies Breust-Eijsden en Mariadorp ben ik nog op zoek; mocht u er nog hebben of weten, dan horen we het graag. U kunt bellen of mailen met pastoor of het secretariaat. 043-4091267 of

[ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)



### AANMELDEN HEILIGE MIS

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt het aanmelden voor de Heilige Missen. **Breust-Eijsden:** op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor) **Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom) **Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294 **Mariadorp:** tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 06-52390674 **Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 06-51968042 **Rijckholt:** op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842.



### GESPREK

Juist in deze tijd, waarin we zo moeilijk samen komen, merken we dat mensen sneller alleen komen te staan. Mensen mogen niet op bezoek komen, ieder probeert zoveel mogelijk thuis te werken. Mensen hebben het soms wat moeilijker. Maar we kunnen wel telefonisch contact hebben, telefonisch het gesprek

aangaan. En dat willen we als priesters ook graag doen. Neem dus gerust contact met ons op voor een gesprek. Pastoor R. Verheggen 0434091267, 06-53515143, [ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)  
Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)

## **KINDERPAGINA Palmpasestok maken**

Voor het maken van een Palmpasestok heb je nodig:

- stok of tak van 40 cm
- stok of tak van 60 cm
- verschillende kleuren crêpepapier
- een stuk touw of stevige plakband
- naald en draad
- pinda's, rozijnen en (gedroogd) fruit
- broodhaantje
- buxus takje of ander groen takje



### **Werkwijze:**

Bind de stokken met het touw of stevige plakband (of spijkertje) als een kruis aan elkaar. Omwind de stokken met kleurige stroken crêpepapier, totdat je de stok niet meer ziet. Hang een ketting van pinda's, rozijnen en ander gedroogd fruit aan de uiteinden van het kruis. Prik boven op de palmpasestok een broodhaantje en een takje groen.

De palmpasestok vertelt ons over de week die nu komen gaat: de laatste week vóór Pasen, de Goede Week. Meestal is de palmpasestok in de vorm van een kruis.

En dat kruis herinnert ons aan de kruisdood van Jezus, waaraan we aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, denken.

Als jullie goed kijken, dan zie je, dat boven op de stok een haantje zit.

Waarom.....?

Toen Jezus daags vóór Goede Vrijdag gevangen genomen was, liep Petrus heel bang in de stad Jeruzalem rond. Hij was bang, dat ze hem ook gevangen zouden nemen, omdat hij een vriend van Jezus was.

En toen verschillende mensen hem ook zo herkenden en dat tegen hem zeiden, toen heeft hij gedaan alsof hij Jezus niet kende. Hij heeft toen zijn beste vriend laten vallen. En toen Petrus dat had gedaan, moest hij er ineens aan denken, dat Jezus hem daarvoor had gewaarschuwd. Hij had gezegd: “Voordat een haan drie maal gekraaid zal hebben, heb jij gedaan alsof je mijn vriend niet bent!” Petrus vond het



verschrikkelijk dat hij dat gedaan had en hij heeft dan ook gehuild: tranen van spijt.

Zo heeft hij het toch weer goed gemaakt en zich heilig voorgenomen om er altijd voor uit te komen, dat hij een vriend van Jezus was. En dat haantje op die palmpasestok herinnert ons nu aan dit verhaal. Maar er is nóg iets met dat haantje.....

Het is meestal van brood. En dát doet ons denken aan aanstaande donderdag, Witte Donderdag. Dan herinneren we ons, hoe Jezus tijdens het afscheid van Zijn vrienden het brood in Zijn handen nam om het te zegenen en uit te delen als teken van Zijn blijvende aanwezigheid onder ons, ook na Zijn dood.

De palmpasestok is ook altijd mooi versierd. En bij versiering denk je aan een feest. Dát is het over 2 weken, dan vieren we het Paasfeest.

Vooraf de gekleurde paaseieren wijzen ernaar: het ei als begin van nieuw leven. Dat nieuwe leven vieren we met Pasen.





Palm, palm Pasen,  
ei, koerei.  
Over ene zondag,  
dan krijgen wij een ei.  
Eén ei is geen ei,  
Twee ei is een half ei,  
Drie is een paasei!