



Nieuwsbrief 4 maart 2021

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

DE PARTIJ VOOR JEZUS (PvJ)

We zitten ondertussen druk in het verkiezingscircus.

Op internet staan allerlei stemwijzers waarop je advies kunt krijgen. De lijsttrekkers proberen onze stemmen te winnen en gaan dan van alles beloven. Er wordt nu al gesproken over de te verwachten gevolgen mochten sommige partijen gaan winnen.

Welke partij of lijsttrekker er ook wint, hij of zij kan alleen iets bereiken als men samenwerkt met anderen en dan zul je altijd compromissen moeten sluiten.

Een aantal jaren geleden heb ik onder dezelfde titel ook een stukje geschreven toen net na de verkiezingen voor mijn vorige parochies. Daarin schreef ik het volgende:

Op de dag na de verkiezingen werd in de mis het evangelie van Lucas voorgelezen waarin Jezus zijn leerlingen oproept tot het volgende:

“Bemint uw vijanden en doet goed aan die u haten. Zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen! Leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. Weest barmhartig, oordeelt niet en veroordeelt niet. Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden. Geeft en

u zal gegeven worden. De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken”.

Het zou een partijprogramma kunnen zijn.

De Partij voor Jezus!

Dit programma reikt verder dan

economisch of sociaal belang. Hier wordt

de mens ten volle mens en als zodanig

gerespecteerd. Christenen zijn gelovigen die in hun hart en handelen

kieszen voor Jezus. Niet met een rode stip, niet met loze beloften maar

met hun hart.

En dat omzetten in daden richting hun medemensen. En zo leven ze

verbonden met God, midden in de maatschappij en zetten zich daarvoor

in. Moge dit programma ons allemaal inspireren om zelf op de juiste

wijze in het leven te staan.

En moet u straks met het rode potlood uw stem gaan uitbrengen, houd

dan deze boodschap van Christus in uw achterhoofd.



SINT JOZEF

De deze week begonnen maand maart is van oudsher in de katholieke

kerk toegewijd aan Sint Jozef. Dit jaar is er extra aandacht voor de

stiefvader van Jezus, omdat paus Franciscus 2021 heeft uitgeroepen tot

een internationaal Jaar van Sint Jozef. Het bisdom

geeft in dit kader gebedsprentjes uit met het beeld van

St. Jozef met een gebed. Deze zullen binnenkort in

onze kerken liggen om mee te nemen.

De aanleiding voor paus Franciscus om 2021 uit te

roepen tot internationaal Jaar van Sint Jozef is dat het

dit jaar 150 jaar geleden is dat Jozef werd uitgeroepen

tot patroonheilige van de hele Kerk. De paus verbindt

dit ook met de huidige coronacrisis, door Sint Jozef

als gids en rolmodel te zien voor alle vaders en

iedereen die op de achtergrond belangrijk werk doet

dat vaak niet opvalt, maar wel heel wezenlijk is,

zoals artsen, verpleegkundigen, winkeliers,

schoonmakers of transportwerkers. In de brief

waarmee de paus het themajaar aankondigt, schrijft

hij: “Te midden van de crisis hebben we ervaren

hoezeer onze levens worden samengeweven en



onderhouden door gewone mensen, mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Mensen die niet verschijnen in tijdschriften- en krantenkoppen, of in de laatste televisieshow, maar die wél, juist in deze dagen, vormgeven aan de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis.”

St. Jozef Oost-Maarland

De parochie van Oost-Maarland is toegewijd aan de H. Jozef. We zullen daar op zaterdag 20 maart in de H. Mis heel bijzonder stilstaan bij de patroonheilige.

VASTENACTIE 2021

Als parochies willen we dit jaar, zoals vorige keer al geschreven, weer gaan voor het St. Joseph Hospital in Nkwanta, Ghana. Het ziekenhuis heeft sterke behoefte aan apparatuur voor klinische analyse en diagnostiek. Men behandelt op dit



moment veel patiënten op basis van symptomen. Men wil de diagnoses verbeteren door het uitvoeren van klinische testen. Met dit doel wil men een empirisch diagnostisch laboratorium opzetten. Men heeft met de gelden van de Vastenactie 2020 een chemie analyzer kunnen aanschaffen. Om hun doelstelling verder te kunnen realiseren heeft men geld nodig voor een gespecialiseerde microscoop en een opleidingsbudget voor de medewerkers van het ziekenhuis om met de nieuwe werkwijze om te kunnen gaan. Met deze Vastenactie willen we hen daarbij graag ondersteunen.

Door het coronavirus vinden we het onverantwoord om nu in deze periode de zakjes van de vastenactie huis aan huis te komen ophalen. U kunt uw bijdrage bij de parochie afleveren in een envelop (vastenactiezakje) in de brievenbus van de pastorie. Of in de bus in de kerk deponeren. Of u kunt een bijdrage overmaken naar Missiesecretariaat Bisdom Roermond NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. Nkwanta. Of het kan via de digitale collectebus, zie de QR code.



HET LEVEN IS ALS EEN ORGEL: LATEN WE ALLE REGISTERS VAN ONS HART OPEN ZETTEN!

Van onze organist/dirigent van Gronsveld deze tekst ontvangen.

Met de aankomende nieuwe lente in aantocht is het mooi te beseffen dat we als mensen een ruime keuze hebben om 'iedere dag weer opnieuw' een oneindig domein aan registers te kunnen open zetten voor onszelf maar ook voor onze medemens. We kunnen starten met lichte fluittonen om de dag mee te openen, de trompetregisters als we iets willen verkondigen en vol op het orgel gaan als we met veel passie iets willen bereiken. Vol op het orgel gaan vergelijk ik met iets van je leven maken, niet "blijven hangen in leegte"! Elke toets en toonsoort heeft zijn waarde, alsook elk register en elke combinatie. Je creëert hiermee je eigen werkelijkheid, dynamiek. Soms kan de klank gedempt zijn, soms ben je op de achtergrond, soms volledig op de voorgrond. Op de achtergrond zijn als het om jezelf gaat en op de voorgrond acteren als het om anderen gaat. Ken je plaats maar wees niet afwezig... Corona gooit veel roet in het eten op tal van vlakken, maar het weerhoudt ons niet om vandaag vol op het orgel te gaan en er ook vandaag een mooie symfonie van te maken. Zoals we in ieder concert een ander soloregister kunnen kiezen, kunnen we ook iedere dag een persoon een compliment cadeau doen. Niet omdat het moet maar omdat het mag. Niet teveel bezig blijven met onze eigen kwetsbare natuur en klagen over de maatregelen, nee wees zelf die persoon die verlichting brengt bij je medemens in tijden van CORONA! Dat is het tegenovergestelde van blijven hangen in leegte. Want Corona hebben wij niet in de hand, maar wel onze betrokkenheid en aandacht voor de mensen om ons heen, die onder Corona gebukt gaan... Laten we vol op het orgel gaan voor onze gemeenschap tijdens deze moeizame periode en onze medemens verblijden met de hemelse klanken van onze eigen (orgel-) symfonie! SvK.



PENNINGMEESTERS GEZOCHT

Helaas geen reactie, we zijn nog steeds op zoek.

VERBOUWING VAN DE KERK RIJCKHOLT

Momenteel kunnen we als kerk niet zoveel verder, aangezien we aan het wachten zijn op allerlei offertes, en dat sommige zaken gemaakt moeten gaan worden. Ondertussen hopen we wel alvast de sacristie in orde te kunnen maken.

We willen echter **vanaf Pasen wel weer de H. Mis in de kerk** gaan vieren. Niet dat we dan klaar zijn, maar het is toch prettig om dan weer in de eigen kerk te zijn.

PALMTAKKEN

Voor verschillende parochies zijn we op zoek naar palmtakjes. Moet u binnenkort uw buxushaagje/-struikje snoeien, zouden wij dan de iets langere takjes mogen komen ophalen? Liefst 15-20 cm. Ook wanneer u uw buxushaag eruit doet horen wij dit graag. U kunt bellen of mailen met pastoor of het secretariaat. 043-4091267 of ruud.verheggen@home.nl



AANMELDEN HEILIGE MIS.

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt het aanmelden voor de Heilige Missen op. **Breust-Eijsden:** op dinsdag en donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor). **Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom). **Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294. **Mariadorp:** tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 06-52390674. **Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 06-51968042. **Rijckholt:** op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 06-41937842.



GESPREK

Juist in deze tijd, waarin we zo moeilijk samen komen, merken we dat mensen sneller alleen komen te staan. Mensen mogen niet op bezoek komen, ieder probeert zoveel mogelijk thuis te werken. Mensen hebben het soms wat moeilijker. Maar we kunnen wel telefonisch contact hebben, telefonisch het gesprek aangaan. En dat willen we als priesters ook graag doen. Neem dus gerust contact met ons op, voor een gesprek. Pastoor R. Verheggen 0434091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl
Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com



Kinderpagina

Jezus is de goede herder. Wij, alle mensen, zijn de schaapjes van Jezus. Hij houdt van ons en zorgt voor ons.



Evangelie - De Goede Herder

Evangelie van Johannes 10: 11, 14-16

Jezus zegt: Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schaapjes en zij kennen Mij. Net zoals God de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet uit deze schaapsstal komen. Ook voor hen moet ik herder zijn en zij zullen naar mijn stem luisteren. Zo wordt het één kudde met één herder.

We horen dat de schaapjes van Jezus naar zijn stem luisteren. Luisteren naar de stem van Jezus moeten we leren. Die stem moet je leren kennen en vertrouwen. Het is een zachte en rustige stem in ons hart die ons de goede dingen inluistert. Als we luisteren naar wat die Stem zegt en het ook doen, dan gebeuren de dingen zoals God het bedoelt. Dan krijgen we meer en meer een stukje hemel op aarde.



Heer Jezus,

U houdt zoveel van ons, uw schaapjes, dat U alles voor ons over heeft. Ik wil ook veel van U houden en ik wil luisteren naar uw stem in mijn hart. Wilt U mij leren de goede dingen te kiezen.

Amen

🎵 Jezus is de Goede Herder



Tekst: Hogenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings



Steun RK Kids.nl

RK Kids.nl Kinderpagina is een kosteloos initiatief voor parochies van Stichting Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (ANBI)

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 o.v.v. RK Kids.nl