



## **Nieuwsbrief 18 februari 2021**

### **Samenwerkende Parochies**

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt**

#### **40 DAGEN**

We zijn weer begonnen aan de voorbereidingstijd op het Hoogfeest van Pasen, de Veertigdagentijd of de Vastentijd. Ze is op Aswoensdag begonnen en duurt tot Pasen, dat zijn 46 dagen, maar op de zes zondagen hoef je niet te vasten.

Nu moet het vasten geen doel op zich zijn, al is iets minder eten en drinken voor de meesten van ons echt niet ongezond, maar een middel om een beter (Christen)mens te worden. Behalve het ons ontzeggen van voeding- en genotsmiddelen kunnen we ook denken aan het meer aandacht geven aan ons gezin of aan onze medemensen. Niet alleen maar denken aan wat ik niet zou mogen, maar kijken hoe ik er meer kan zijn. Meer echte aandacht voor ons gezin of voor de mensen om ons heen. En tegelijkertijd ook meer aandacht voor God, ons gebedsleven, het lezen van een goed geestelijk boek.

Het is denk ik goed om minder verstrooiing te zoeken bij TV of internet en de tijd die je dan overhoudt te besteden aan een liefdevoller omgaan met elkaar.

Een vast onderdeel van de veertigdagentijd is dan ook het geven van aalmoezen aan de allerarmsten. Daarvoor is de Vastenactie in het leven geroepen. Via de kerk kunt u geld geven aan een project in de derde wereld. De Vastenactie wil echter meer zijn dan een normale collecte voor een goed doel en dan is het een goed idee om ergens in huis een vastenpotje te zetten. Als u telkens als u boodschappen gedaan heeft iets van wat u bespaart, omdat u minder snoep, snacks of rookwaar gekocht heeft, in dat potje stopt, levert dat in de Goede Week een aardig bedrag op voor in het Vastenzakje. Behalve geen vlees eten op Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn er geen vaste Vastenregels. U bepaalt zelf of en hoe u vast, maar hoe meer werk u maakt van de Veertigdagentijd, hoe bewuster u Pasen kunt vieren.

### **VASTENACTIE 2021**

Na het Carnaval breekt de veertigdagentijd voor Pasen aan. Dat is een periode waarin we met name omzien naar degenen die onze steun kunnen gebruiken, waar ook ter wereld. De jaarlijkse Vastenactie wordt traditiegetrouw in onze streken bij toerbeurt georganiseerd door de samenwerkende parochies van Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch, Oost-Maarland en Rijckholt voor één gezamenlijk doel. Vorig jaar organiseerde de parochie van Bemelen een project voor het Sint Joseph Ziekenhuis in Nkwanta, Ghana, waar met name grote behoefte is aan apparatuur voor het laboratorium. Vooral voor bloedanalyse apparatuur. Er zijn drie dokters werkzaam in het ziekenhuis. Maar voor bloedanalyse is men afhankelijk van ziekenhuizen, soms honderden kilometers ver weg. Dat is tijdrovend en duur en kan soms zelfs fataal zijn. En is ook frustrerend voor de daar werkzame dokters. Vanwege de Corona hebben we niet zoals we wilden acties kunnen ondernemen voor de Vastenactie. Daarom hebben we als parochies besloten om dit jaar het project te herhalen. En dat is fijn voor dit ziekenhuis, want er



staat nog wel het een en ander op het programma zoals onder andere de aanschaf van microscopen en de training van de analisten, om maar een punt van hun verlanglijstje te noemen.

Omdat we dit jaar ook niet langs kunnen komen om de vastenactie te kunnen ophalen zal er een digitale collectebus komen. Zodat u toch een bijdrage kunt geven. In de komende edities van deze nieuwsbrief daar meer informatie over.



## **NU OOK CAMPAGNE VIER PASEN**

Vier Pasen. Onder dat motto zijn de gezamenlijke Nederlandse bisdommen een campagne gestart om gelovigen te helpen, ondanks de lockdown, de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. Deze week is een speciale website online gegaan, die bezoekers de gelegenheid biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De site helpt mensen ook om de eigen parochie te vinden.

De bisdommen zijn deze campagne gestart, omdat de kans groot is dat de huidige beperkende coronamaatregelen nog wel even zullen aanhouden. De campagne VierPasen wil net als de eerdere campagne VierKerstmis mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar in kleine kring stil te staan bij de betekenis ervan.

### **Website**

Op VierPasen staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd.

### **Bisschoppen geven uitleg**

In de Goede Week worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.

## **PENNINGMEESTERS GEZOCHT**

We zijn voor onze besturen dringend op zoek naar nieuwe penningmeesters. Voor een goed bestuur hebben we natuurlijk mensen

nodig die een goede kennis van financiële zaken hebben. Helaas zijn momenteel door verschillende redenen onze penningmeesters aan het stoppen (verhuizing, maximale termijn enz.). Het zou erg fijn zijn als er nieuwe mensen op staan die ons kunnen helpen. Durf de stap aan en meld je aan bij pastoor Verheggen of een van de kerkbestuursleden.

## **VERBOUWING VAN DE KERK RIJCKHOLT**

De tussenmuur is ondertussen klaar, nu nog stukadoren. Verder is de doorgang naar de nieuwe sacristie gemaakt. Langzaam aan wordt het steeds zichtbaarder en kunnen we ook als kerk verder aan de slag met de werkzaamheden in de kerk.



## **AANMELDEN HEILIGE MIS.**

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt nog steeds het aanmelden voor de Heilige Missen. **Breust-Eijsden:** op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor) **Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom) **Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294 **Mariadorp:** tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 0652390674. **Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 06-51968042 **Rijckholt:** op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842.



## **GESPREK**

Juist in deze tijd, waarin we zo moeilijk samen komen, merken we dat mensen sneller alleen komen te staan. Mensen mogen niet op bezoek komen, ieder probeert zoveel mogelijk thuis te werken. Mensen hebben het soms wat moeilijker. Maar we kunnen wel telefonisch contact hebben, telefonisch het gesprek

aangaan. En dat willen we als priesters ook graag doen. Neem dus gerust contact met ons op, voor een gesprek. Pastoor R. Verheggen 0434091267, 06-53515143, [ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)

Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)

## **KINDERPAGINA**

Deze keer een puzzel passend bij de 2<sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd



# DOORDENKERTJES

2<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd

Marcus 9, 2-10

Een stem uit  
de wolk

Mozes en Elia verschijnen bij Jezus op  
de berg Thabor en dan klinkt er een  
stem die zegt:  
(Ontcijfer de woorden door de letters  
in de goede volgorde te zetten.)



" t D i s i i m j n o n Z o ' a n v e W i k I "

l e v e o h d u ' s e r t i u l t a n r a H m e "

Teken hieronder de verbaasde gezichten van  
Petrus, Johannes en Jakobus.

