



Nieuwsbrief 4 februari 2021

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade,
Gronsveld, Mariadorp, Oost-
Maarland, Rijckholt

CARNAVAL 2021

Geen optocht, geen zittingen, geen
prinsen met veren op hun steek.



Het lijkt onwerkelijk in Limburg. Carnaval hoort erbij. Toch gaat het
dit jaar net even iets anders.

Vergeet dan niet dat echte blijdschap niet in praalwagens zit of in
zelfgemaakte 'pekskes', hoe creatief ook.

Echte blijdschap zit in je hart. Een échte carnavalist weet ook nu een lach om de mond te toveren.



Een blij gezicht en stralende ogen zijn de mooiste schmink die er is.

ASWOENSDAG

Hoe kunnen we tijdens de coronapandemie veilig Aswoensdag vieren? Als antwoord op die vraag heeft de Nationale Raad voor Liturgie alle parochies geadviseerd om de as over de hoofden van de gelovigen te strooien in plaats van een askruisje op het voorhoofd te maken.



As over het hoofd strooien, is niet nieuw. Het is zelfs de oorspronkelijke Bijbelse vorm. Het gebruik van as is een boeteritueel aan het begin van de Vasten. Van oudsher kent de Kerk twee manieren om de as op te leggen, zoals dat officieel heet: het strooien van as boven het hoofd of het tekenen met as in de vorm van een kruisje op het voorhoofd.

Later werd er een verschil gemaakt tussen de twee vormen: bij priesters en diakens werd de as over het hoofd gestrooid en leken gelovigen kregen een kruisje op het voorhoofd. Door tijdens deze pandemie terug te keren naar de oude vorm kan Aswoensdag gewoon gevierd worden, zonder dat er fysiek contact hoeft plaats te vinden.

Vieringen Aswoensdag

10.30 uur Breust, 19.00 uur Eckelrade, 19.00 uur Gronsveld, 19.00 uur Oost-Maarland.

Omdat de toegankelijkheid van de H. Missen maar beperkt is zullen we ook los het askruisje uit gaan delen. We zullen hiervoor na iedere H. Mis nog even in de kerk aanwezig blijven. Voor Mariadorp, zal er om 18.00 uur nog een mogelijkheid zijn tot 18.30 uur in de kerk. Wel aanmelden voor Aswoensdag.



MISTIG

Laatst toen ik naar mijn ouders reed, hing er behoorlijk wat mist over het land. Op sommige plekken was het best opletten geblazen. In diezelfde dagen sprak ik iemand die aan haar ogen was

geopereerd, voor de operatie was haar zicht soms ook behoorlijk mistig geweest. Maar nu ging het al weer een stuk beter en langzaam werd het allemaal beter.

Toch mistig kan het op andere manieren zijn in ons leven. Mistig door alle informatie die we krijgen. En welke informatie, zeker nu weer rondom de Corona, is waar. Maar als het zo mistig is, dan moet je inderdaad extra opletten in je leven, waar loopt mijn levensweg. In de Bijbel zien we dat Jezus verschillende keren mensen geneest die blind zijn. Juist door hun ogen aan te raken trekt de mist op en worden ze ziende. Of zoals op een andere plaats in het Oude Testament staat, vallen hun de schellen van de ogen.

Eigenlijk zou het voor iedere mens goed zijn als het wat minder mistig was in hun leven. En juist daarbij wil Jezus ons helpen. Hij wil ons steeds weer opnieuw de juiste weg laten zien voor ons leven. Een weg die loopt langs de paden van oprechte liefde. Liefde voor God en liefde voor de medemensen. Het zou mooi zijn als we de ogen van ons hart door Hem laten aanraken opdat we werkelijk kunnen zien hoe we het beste in het leven kunnen staan.

Een weg die niet gaat ten koste van anderen zoals we helaas nog veel te veel in onze wereld zien. De mistgordijnen die mensen optrekken om zich daar achter te verschuilen zijn niet het beste. God wil het licht, de zon zijn die daardoor heen schijnt en het leven wil verwarmen. Laten wij dat overnemen als intentie voor dit jaar.

H. MIS RIJCKHOLT

Voorlopig zullen de H. Missen in de Dominicanenzaal worden gehouden op de zondag. Tijdstip blijft zoals het was.

VERBOUWING VAN DE KERK RIJCKHOLT

Ondertussen gaan de werkzaamheden druk verder. Er is hard gewerkt aan de tussenmuur en de verdiepingsvloer, als ook het afkappen van het stucwerk.



ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

11 februari is de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 11 februari 1858 verscheen namelijk Maria voor het eerst aan Bernadette in de grot van Lourdes. Voor veel mensen is Lourdes een plaats van steun en troost, een plaats van geloof. Nu kunnen we natuurlijk niet altijd naar Lourdes toe. Maar binnen onze parochies hebben we natuurlijk meerdere Lourdesgrotten waar we kunnen bidden. In de H. Missen van die dag zullen we er bijzonder bij blijven stilstaan. Maar u kunt natuurlijk zelf ook even naar de grot bijvoorbeeld van Mariadorp gaan om daar even te bidden en om steun te vragen.



AANMELDEN HEILIGE MIS.

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt nog steeds het aanmelden voor de Heilige Missen. **Breust-Eijsden:** op dinsdag en donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor) **Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom) **Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294 **Mariadorp:** tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 06-52390674. **Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 06-51968042 **Rijckholt:** op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 06-41937842.

GESPREK



Juist in deze tijd, waarin we zo moeilijk kunnen samen komen, merken we dat mensen sneller alleen komen te staan. Mensen mogen niet op bezoek komen, ieder probeert zoveel mogelijk thuis te werken. Mensen hebben het soms wat moeilijker.

Maar we kunnen wel telefonisch contact hebben, telefonisch het gesprek aangaan. En dat willen we als priesters ook graag doen. Neem dus gerust contact met ons op voor een gesprek. Pastoor R. Verheggen 0434091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

PUZZEL Deze negen carnaval-clowns zijn met hun borden door elkaar gelopen, en nu weet men niet meer, hoe de hele zin luidt. Of kun je toch nog ontdekken wat hun boodschap is?

