



Nieuwsbrief 7 januari 2021

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

ZALIG NIEUWJAAR

Voorzover ik u nog niet gezien heb, wil ik ieder van u nog een Zalig Nieuwjaar toewensen. Dat het een jaar mag worden waarin er weer werkelijk aandacht is voor iedere mens.

DANK

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om overal de kerken kerst klaar te maken, alle kerststallen hebben opgezet, maar ook toezicht hebben gehouden tijdens de openstelling. Zonder uw inzet zouden we niet kunnen. Ook dank aan hen die hebben meegeholpen met de werkzaamheden in de kerk van Rijckholt. Met de hulp van velen ging het gelukkig erg snel.



H. MIS RIJCKHOLT

Voorlopig zullen de H. Missen in de Dominicanerzaal worden gehouden op de zondag. Tijdstip blijft zoals het was. Op deze manier kan iedereen toch gemakkelijk naar de kerk blijven komen.

WAT MAKEN WE VAN HET NIEUWE JAAR

Ik las in een parochieblaadje van een collega het volgend verhaaltje wat ik heel passend vond bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Ik moest denken aan een droom, ik liep een winkel binnen. Ik vroeg: Wat verkoopt u hier? Alles wat u maar wilt, zei de engel achter de toonbank. O, zei ik, echt waar? Dan wil ik graag vrede op aarde, opheffing van onderdrukking, geen honger meer, een huis voor alle vluchtelingen. Wacht even, zei de engel, u begreep me verkeerd. We verkopen hier geen vruchten, enkel zaden....

Wij zullen allemaal wel onze wensen en dromen hebben voor het nieuwe jaar. En daar hoort natuurlijk ook de vrede bij, zeker na wat er afgelopen jaar weer allemaal is gebeurd. We willen natuurlijk allemaal in vrede en eenheid leven. Een leven waar plaats is voor iedereen, waar eigenlijk niemand meer hoeft te vluchten omdat er rust heerst, voldoende voedsel voor eenieder. Maar we krijgen dit alles niet zomaar bij ons in de schoot geworpen. Wel krijgen we van God het zaad om ervoor te zorgen dat dit werkelijkheid kan worden. Maar of het zaad wil groeien ligt aan ons allemaal. We zullen er allemaal zorg voor moeten hebben. Als dat gebeurt kunnen al onze dromen en wensen ten bate van de wereld uitkomen.



Graag wens ik u toe dat u het zaad dat u krijgt goed gaat gebruiken, zodat dit jaar een beter jaar mag worden voor u zelf, maar ook voor allen om ons heen.



BRUGGEN BOUWEN

Naar aanleiding van wat de laatste dagen weer gebeurd is in o.a. Amerika, moest ik terugdenken aan een artikel wat ik een aantal jaren geleden geschreven had. Ik heb het nu aangepast naar deze tijd. Het artikel was geschreven naar aanleiding in het kader van de Maaswerken, waarin compleet nieuwe kademuren werden geplaatst, maar er ook bruggen werden gebouwd. De bedoeling was om

het allemaal voor ons beter te maken. Maar wat is beter ?

Ook in onze samenleving zien we dat mensen muren bouwen om zich te beschermen, om de ander buiten te houden. Niet alleen letterlijk worden ze gebouwd maar ook figuurlijk bouwen we soms hindernissen voor anderen, opdat we maar geen last van de ander hebben. We zijn het ergens niet mee eens en we bouwen muren van verzet, of het nu is omdat we het niet eens zijn met de uitslag van een verkiezing of omdat we het niet eens zijn met de regels rondom de Corona. Momenteel bouwen heel veel leiders in onze samenleving zo muren op, omdat ze menen dat dit het beste is voor hun land, hun volk, hun groep. De vraag is of dat de beste weg is ? Natuurlijk is het aan de ene kant begrijpelijk dat je je bezit beschermt tegen dieven of inbrekers. Maar om zo muren te bouwen dat je niet meer in gesprek bent met de ander, ik weet niet of je er zo verder mee komt. Helaas zien we het ook in het klein binnen onze gemeenschappen, waar we soms muren bouwen om de eigen parochie of het eigen dorp.

We bouwen echter soms ook muren omdat we soms liever niets met andere mensen te maken willen hebben. Ze passen niet bij ons beeld van de samenleving, bij onze visie, bij onze geloofs- of levenshouding. We willen het alleen zelf goed hebben.

Met dat voor ogen zien we dat Jezus juist geen muren bouwt naar de anderen toe. Hij ziet iedere mens, met liefde en respect aan. Hij heeft voor ieder aandacht, ook al heeft men misschien wel van alles verkeerd gedaan. Maar juist door zo aandacht te hebben voor de anderen, kunnen er veranderingen plaats vinden, zien we dat mensen veranderen, dat men groeit.

Wat Jezus doet is geen muren bouwen, maar bruggen. Bruggen om zo

naar elkaar toe te gaan. En al kan het soms lijken, dat ze een beetje verloren liggen in het landschap, uiteindelijk zullen we mogen merken dat ze mooie verbindingen worden.



Verbindingen naar de ander toe. Juist als je op die manier naar elkaar toe kunt groeien en komen, als je elkaar met liefde en respect benadert, kan een gemeenschap en kun je zelf groeien. Je sluit je niet op achter muren. Je staat open voor de wereld en voor iedereen die er woont. Dat betekent natuurlijk niet dat je met alles hoeft in te stemmen. Natuurlijk Jezus wees ook naar fouten en riep op tot verbetering, maar wel vanuit eenheid en liefde.

En eigenlijk zou dat de taak van leiders moeten zijn, bruggenbouwers. Maar ook hier in onze eigen parochies moeten we proberen meer bruggen te bouwen, moeten we meer kijken naar wat ons verbindt. Laten we dat in onze samenleving steeds weer proberen te doen. Niet de ander meteen veroordelen, buitensluiten, muren bouwen, maar met liefde en respect tegemoet treden. Je wordt er zelf door verrijkt. Juist met liefde kun je bruggen bouwen, bruggen naar de ander, bruggen in onze gemeenschappen, in onze kerken, bruggen naar de toekomst.

VERBOUWING VAN DE KERK RIJCKHOLT

In de week tussen Kerst en Nieuwjaar zijn de vrijwilligers druk bezig geweest om alles in de kerk, sacristie en zolder op te ruimen, zodat de werkzaamheden konden beginnen. Ondertussen is er al hard gewerkt. Het oude priesterkoor is er al uit, vandaag wordt al beton gestort voor de vloer en steunpunten van de pilaren. Je herkent de kerk niet meer terug.

Vanuit de dagkapel een doorgang gemaakt naar de Dominicanerzaal.



AANMELDEN HEILIGE MIS

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt nog steeds het aanmelden voor de Heilige Missen. **Breust-Eijsden:** op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor) **Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom) **Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294 **Mariadorp:** tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 0652390674 **Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 06-51968042 **Rijckholt:** op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842.

KINDERPAGINA

Dit weekend vieren we het feest van de Doop van de Heer. Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt in de rivier de Jordaan. Daarbij deze kleurplaat.

