



Nieuwsbrief 7 december 2020

Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-
Maarland, Rijckholt**



TOEKOMST VOOR DE KERK VAN RIJCKHOLT.

In de afgelopen weken zijn er positieve stappen gemaakt in de toekomst van de kerk van Rijckholt. Na een weg van meerdere jaren is op woensdag 19 november jl. de akte getekend voor de verkoop van een deel van de kerk van Rijckholt. Zoals de parochie al eerder is geïnformeerd, willen we graag een kerkgelegenheid behouden in ons dorp. De staat van de huidige kerk is aan een echte opknapbeurt toe, terwijl er ook gedacht wordt aan een verbetering van het bedevaart gebeuren rondom de H. Vincentius.

Met de verkoop van het achterste deel van de kerk is dit nu mogelijk. Het huidige priesterkoor met een deel erbij is verkocht aan dhr.

Bronckers van Eetcafé en B&B Riekelt. In het bovenste gedeelte zal zijn B&B verder worden uitgebreid, beneden zal een ontvangstruimte komen voor bezoekers van de vuursteenmijn en nadere informatie over ons dorp.

We zullen nog een kerk overhouden met zeker 80 zitplaatsen, hetgeen in deze tijd normaal gesproken voldoende is.

Momenteel worden de al eerder gemaakte plannen voor de herinrichting en de opknopbeurt van de kerk verder uitgewerkt. Binnenkort zullen wij hierover informatieavonden houden om u verder te informeren.



We zijn blij dat het nu zover is gekomen en we aan de slag kunnen. Er ligt nog zeker een weg voor ons, maar deze belangrijke stap is gezet voor de toekomst van de kerk van Rijckholt.

#RedWednesday

In het kader van #RedWednesday is ook de kerk van Breust rood gekleurd geweest. Dit is om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. Hierbij wat foto's



ADVENT.

We mogen komende zondag al weer het derde kaarsje van de adventskrans aansteken. Steeds meer nadert het Kerstfeest. Daarom neem ook eens de tijd om je geestelijk voor te bereiden op Zijn Komst.

Advent, een stille wenk om te bezinnen over die stille nacht toen de Maagd het goddelijk Kind ter wereld bracht

Advent, geen wens,
maar een gezamenlijke tocht naar de stal
waar de sterre stille bleef staan, naar de
kribbe naar Hét Kind - Gods Hart - door
Gods geestelijke straal
naar de schoot van de Moeder gebracht



Advent, een voorbereiding op een nieuwe start naar het
nieuwe leven om het volle leven te kunnen beleven
dat door een Maagd doorheen Haar Kind in
ieders bereik wordt gebracht.

ZOMAAR.

Afgelopen week reed ik 's morgens door een
wit bevroren landschap door onze parochies.
De zon kwam langzaam op. Het was een
schitterend gezicht en echt genieten. En als je
eigenlijk dan nadenkt dat je dit zomaar om
niet krijgt, is het nog bijzonderder. Maar we



krijgen meer dingen, waar we van mogen
genieten, zomaar. De glimlach van een kind, een kus van je kind of
kleinkind of een knuffel. Zo krijgen we ook in de natuur vele mooie
kleine dingen waar we van mogen genieten, zomaar om niet. Denk
maar eens aan de zonnestralen, de schoonheid van een bloem of plant.
Nu kunnen we ons leven laten leiden door alle angst en het negatieve
wat soms onze wereld lijkt te beheersen, maar als je dan al het mooie
ziet en ervaart wat we cadeau krijgen, dan mag dat ons ondersteunen,
mag dat ons kracht geven op de moeilijke momenten.

Eigenlijk krijgen we met Kerstmis ook Jezus zomaar om niet cadeau om
ons te helpen, ons bij te staan. Zomaar om niet vanuit Gods liefde. Die
liefde mag ons hart raken zodat we steeds weer tegen alle angst en
onzekerheid kunnen blijven doorgaan. Laat ons tijdens deze advent
laten raken door alles wat we krijgen om niet, zomaar, die kleine Gods
wondertjes.



WAT DOEN WE DIT JAAR MET KERST?

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. Soms al in oktober, want je moet op tijd plannen. Spreken we af met de familie? Wordt het wintersport? Of toch met z’n

allen naar een restaurant? En last but not least: naar welke Nachtmis gaan we? “Wat doen we met Kerst?” wordt dit jaar een heel bijzondere vraag. Kerstmis is bij uitstek een feest om samen te vieren. We zoeken elkaar graag op: thuis en in de kerk. Maar hoe knus wordt het als we anderhalve meter afstand moeten houden? Als we niemand een hand mogen geven om hem of haar een Zalig Kerstfeest te wensen?

Misschien goed om even terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd geboren in een stal, omdat hij niet welkom was in de herberg. En die herders? Dat waren ruwe kerels, met wie de meeste mensen in die tijd liever geen contact hadden, laat staan dat ze geknuffeld werden. Social distancing is dus niet helemaal nieuw. In andere vormen was het er al vanaf de eerste dag. Juist in afzondering werd Gods Zoon geboren. In een wereld die Hem op afstand hield werd God mens met de mensen. Op wat eenvoudige herders en excentrieke wetenschappers na, zocht niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen toe. “Wat doen we dit jaar met Kerst?” is helemaal geen moeilijke vraag. Waar we ons ook bevinden en hoe de omstandigheden ook zullen zijn: met Kerstmis mogen we vieren dat God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is en juist op moeilijke momenten ons heel nabij wil zijn.

Uitnodiging

De Nederlandse Bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om Kerstmis te vieren. Zij roepen daartoe op met de slogan Vier Kerstmis en geven verdere informatie op de website Vierkerstmis.nl. De mogelijkheden om met Kerstmis in de kerken bij elkaar te komen zijn dit jaar beperkt vanwege Covid-19 en het kerkelijk leven op anderhalve meter. Maar Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. Op Vierkerstmis.nl vinden bezoekers tips om Kerstmis te vieren in het gezin (doe-boekje voor kinderen), met de armen (Adventsactie) én door deel te nemen aan de liturgie. Dat laatste kan door een kerk te bezoeken of de vieringen van Kerstmis online of op tv via NPO2 (KRO) te volgen. Hiervoor wordt het liturgieboekje online beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.vierkerstmis.nl



KERSTMIS

Helaas ziet het er niet naar uit dat er met Kerstmis versoepelingen gaan komen. We gaan ervan uit dat met Kerstmis nog steeds maar 30 personen mogen komen. Dat betekent dat het aanmelden nog belangrijker wordt. Hoewel het eigenlijk totaal niet past, kunnen we alleen maar mensen toelaten die zich aangemeld hebben. Anders helaas niet.

Om toch zoveel mogelijk verschillende mensen bij een van de vieringen toe te laten, graag maar voor één H. Mis aanmelden (u kunt wel op een reservelijst komen staan voor een 2^e keer, als we nog plaatsen vrij hebben).

Om mensen toch extra kansen te geven om naar de kerk te komen, willen we de kerken 's middags met de kerstdagen extra open houden, maar dat kunnen we alleen maar als er voldoende vrijwilligers zijn die willen meewerken. U kunt zich hiervoor aanmelden via ruud.verheggen@home.nl of 043-4091267. De exacte openingstijden kunnen we pas doorgeven als we weten hoeveel vrijwilligers we hebben.



Het programma van de vieringen is momenteel als volgt.

Kerstavond

16.30 uur Mariadorp	17:30 uur Breust	
18.00 uur Gronsveld	18.30 uur Rijckholt	
19:00 uur Oost-Maarland	19.00 uur Eijsden	
20.00 uur Gronsveld	20.00 uur Eckelrade	21:00 uur Mariadorp
21.30 uur Oost-Maarland	21.30 uur Rijckholt	22.00 uur Eckelrade
23.00 uur Breust		

1^e Kerstdag

9.30 uur Eckelrade	9.30 uur Rijckholt	10:00 uur Eijsden.
10.00 uur Oost-Maarland	11.00 uur Gronsveld	11.30 uur Mariadorp

2^e Kerstdag:

9.30 uur Eijsden	9.30 Rijckholt	9.30 uur Eckelrade
10:30 uur Oost-Maarland	11.00 uur Gronsveld	11.30 uur Breust
11.30 uur Mariadorp		

KRIBKESTOCHT

Als aanvulling op de vieringen is er in Eijsden net zoals vorig jaar weer een Kribkestocht. Bij verschillende winkeliers in de etalage als ook bij mensen in de vensterbank staan kerstgroepen opgesteld. Deze kunt u op eigen gelegenheid gaan bekijken als een stukje voorbereiding op Kerstmis. Officieel zal alles vanaf 18 december klaar staan t/m Driekoningen, maar waarschijnlijk is alles al een paar dagen eerder klaar. Voor de kinderen is er ook een speurtocht aan verbonden met een prijsje. U kunt hierover meer lezen in de Etalage



AANMELDEN HEILIGE MIS.

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt het aanmelden voor de Heilige Missen. Voelt u zich ziek, of heeft u verkoudheidsklachten of koorts, dan vragen we u zich niet aan te melden. U kunt zich alleen aanmelden voor het komend weekend. Mocht



u in het weekend niet kunnen, we hebben ook verschillende weekmissen waar u naar toe kunt gaan.

Hoe aanmelden:

Voor iedere parochie is het een klein beetje anders:

Breust-Eijsden: op dinsdag en donderdagmorgen tussen 10.00 -12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor)

Eckelrade: op zaterdagmorgen van 10.00 -12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom)

Gronsveld: op donderdagmiddag van 14.00 -16.00 uur op nummer 043-4081294

Mariadorp: tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 0652390674.

Oost-Maarland: op woensdagavond tussen 17.00 -19.00 uur op 0651968042, en anders op donderdagmorgen tussen 10.00 -12.00 uur op parochiekantoor met duidelijke vermelding Oost-Maarland, nummer 043-4091267

Rijckholt: op donderdagavond tussen 18.00 - 20.00 uur op nummer 0641937842.

GESPREK

Zou u het leuk vinden als we bij u op bezoek komen, neem dan gerust contact op voor het maken van een afspraak. Pastoor R. Verheggen 0434091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

Er is een kindeke...



Gemaakt voor: van: