



Nieuwsbrief 24 november 2020

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART

Zo zingen we in deze dagen van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart wat we zullen krijgen. De kinderen zullen benieuwd zijn wat ze in hun schoen zullen vinden en ze straks met pakjesavond aan cadeaus gaan krijgen.

Eigenlijk is het altijd mooi de gezichten van de kleine kinderen te zien, hoe blij ze zijn. En dan hoeven het echt niet allemaal zo'n dure cadeaus te zijn. Vaak is men met een kleinigheid nog het meest blij.

Vol verwachting klopt ons hart ook bij de grotere mensen, hoe zal het allemaal verder gaan in onze wereld, rondom het Corona, zal het vaccin gaan werken, zullen we weer de Bronk kunnen vieren het komende jaar. Hoe gaat het verder in Amerika en op alle andere plaatsen met zoveel spanning. En ook de gevolgen daarvan. Vol verwachting klopt ons hart hoe het verder zal gaan met het werk, kunnen we het behouden



of gaan we het vinden. Vol verwachting klopt ook het hart of een liefde beantwoord gaat worden, of het zal gaan lukken met een studie. Graag willen we net als met de cadeaus van tevoren graag weten wat er allemaal in zit. Maar het is niet goed om alles meteen te willen weten. De spanning naar wat gaat komen is natuurlijk ook heel mooi. Vol verwachting klopt ons hart hoe het verder zal gaan met de samenwerking tussen de parochies. Kunnen we echt stappen gaan zetten naar eenheid en samen kerk zijn.

Vol verwachting klopt ons hart ook om nog een totaal andere reden. Komend weekend begint de advent. De voorbereidingstijd op de komst van Jezus Christus. Vol verwachting klopt ons hart vanwege zijn komst. De advent is dan een tijd om ons daarop voor te bereiden. En dat is meer dan alleen maar een stuk sfeer in huis brengen. Voorbereiden wil ook zeggen plaats maken in ons hart voor de komst van Jezus. Hopelijk klopt ons hart van verwachting om zijn komst en is er werkelijk plaats in ons hart voor hem.



ADVENT

Komende zondag start weer de Advent, onze voorbereidingstijd op Kerstmis. 4 weken van voorbereiding op het feest van de Geboorte van Gods Zoon.

Op de 1^e zondag van de advent zullen we als symbool van deze periode ook de 1^e kaars van de adventskrans weer gaan aansteken. De

adventskrans met de vier kaarsen, die geleidelijk aangestoken worden, zondag na zondag tot aan het Hoogfeest van Kerstmis, mag een symbool zijn van onze groei naar dit feest heen. Het mag steeds lichter worden in ons leven.

ADVENTSKRANSEN ZEGENEN

Graag wil ik ook uw eigen adventskransen zegenen. Want wat is mooier als voorbereiding op het kerstfeest om samen steeds weer opnieuw een

kaars meer te ontsteken. U kunt uw eigen krans meenemen naar de kerk en voor in de kerk neerleggen. Dan zullen we deze samen met de krans van de kerk gaan zegenen.

Hoe maakt u een adventskrans. De krans bestaat uit groen.

Symbool ook dat het leven blijft en niet sterft.

Met daarop 4 witte kaarsen, wit als symbool van het goddelijke en van blijdschap. De 4 kaarsen als teken van de 4 weken van de advent. Met daarbij paars lint. Paars de kleur van de bezinning, omdat we ons ook innerlijk moeten voorbereiden. Verder kunt u het nog naar eigen smaak verder versieren.



OEUMENISCHE VESPERS Zondag 29 november 17.00 uur

Graag willen wij u bij de start van de adventsperiode, de start van het nieuwe kerkelijke jaar, uitnodigen voor de oecumenische vesperviering op zondag 29 november om 17.00 uur in de Christinakerk van Eijsden. Dit i.s.m. de protestantse gemeente van Eijsden.

#RedWednesday AANDACHT VOOR VRIJHEID VAN GODSDIENST EN VERVOLGING VAN CHRISTENEN

Op woensdag 25 november worden in heel Nederland kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van

godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. Een groeiend aantal kerken doet mee met #RedWednesday. Inmiddels kleuren zo'n 83 kerken in Nederland rood, van Texel tot Maastricht. Waaronder ook de Martinuskerk van Breust.



Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen - vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in Nood presenteert de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze

dialogoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen.

UITVAARTEN

We mogen momenteel weer meer mensen ontvangen in onze kerken bij een uitvaart. Het mag tot maximaal 100 personen als de afstandsregels maar in acht genomen worden. In onze kerken betekent dit tussen de 50 en 90 personen dus.

KERSTMIS

We zijn druk bezig om alles voor de Kerstdagen rond te krijgen. Zoals vorige keer al geschreven willen we een aantal zaken gaan opnemen en uitzenden via ons YouTube kanaal. We zoeken alleen nog vrijwilligers die ons erbij willen helpen. Helpen met opnemen, monteren, muziek maken enz. Meld je dus gerust.

Ook zijn we aan het kijken naar openstelling van de kerken op 1^e en 2^e Kerstdag. Met daarin dan een soort doorlopend programma.

Ook dit zal deels digitaal zijn en ter plaatse worden getoond.

En natuurlijk hebben we de verschillende vieringen. Onze hoop is dat we met iets meer mensen Kerst mogen gaan vieren als de 30 van nu. Maar er zal zeker een aanmelden gaan gelden.

Het programma van de vieringen is momenteel als volgt.

Kerstavond

16.30 uur Mariadorp	17:30 uur Breust	18.00 uur Gronsveld
18.30 uur Rijckholt	19:00 uur Oost-Maarland	19.00 uur Eijsden
20.00 uur Gronsveld	20.00 uur Eckelrade	21.00 uur Mariadorp
21.30 uur Oost-Maarland	21.30 uur Rijckholt	22.00 uur Eckelrade
23.00 uur Breust		

1^e Kerstdag

9.30 uur Eckelrade	9.30 uur Rijckholt	10.00 uur Eijsden
10.00 uur Oost-Maarland	11.00 uur Gronsveld	11.30 uur Mariadorp

2^e Kerstdag:

9.30 uur Eijsden 9.30 Rijckholt 9.30 uur Eckelrade
10.30 uur Oost-Maarland 11.00 uur Gronsveld 11.30 uur Breust
11.30 uur Mariadorp

AANMELDEN HEILIGE MIS.

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt het aanmelden voor de Heilige Missen. Voelt u zich ziek, of heeft u verkoudheidsklachten of koorts, dan vragen we u zich niet aan te melden. U kunt zich alleen aanmelden voor het komend weekend. Mocht u in het weekend niet kunnen, we hebben ook verschillende weekmissen waar u naar toe kunt gaan.



Hoe aanmelden:

Voor iedere parochie is het een klein beetje anders:

Breust-Eijsden: op donderdagmorgen tussen 10-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor)

Eckelrade: op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-408-1214 (pastorie en anders bij Jef Blom)

Gronsveld: op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294

Mariadorp: tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 0652390674.

Oost-Maarland: op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 0651968042, en anders op donderdagmorgen tussen 10-12.00 uur op parochiekantoor met duidelijke vermelding Oost-Maarland op nummer 043-4091267

Rijckholt: op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842.

GESPREK

Graag willen we bij u als parochianen, maar ook bij verenigingen en instanties op bezoek komen, om kennis te maken, om zo onze gemeenschappen beter te leren kennen. Zou u het leuk vinden als we bij u op bezoek komen, neem dan gerust contact op voor het maken van

een afspraak. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,
ruud.verheggen@home.nl
Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

TOEKOMST VOOR DE KERK VAN RIJCKHOLT

In de afgelopen weken zijn er positieve stappen gemaakt in de toekomst van de kerk van Rijckholt. U zult hierover binnenkort meer gaan horen, zeker in de Etalage van komende week. Maar ook in de weken erna in informatiebijeenkomsten. Maar een belangrijke stap is gemaakt.



KINDERPAGINA

Het is leuk om in deze adventstijd thuis zelf een adventskrans te maken. Maar hoe zou je dat kunnen doen. Hieronder een stukje uitleg.

Een Adventskrans is een hangende of liggende ronde krans van dennen- of sparrenegroen. Het is een symbool van hoop. Hoop op de komst van Jezus Christus, het Licht van de Wereld. Op de krans staan vier kaarsen waarvan er elke zondag van de Advent één meer wordt aangestoken. Zo leven we elke zondag meer toe naar Kerstmis. Met Kerstmis branden alle vier de kaarsen. De krans heeft paarse linten. Paars is de liturgische kleur die hoort bij Advent. Deze kleur nodigt uit om je te bezinnen. Om even stil te staan in de drukte van alledag en je hart weer opnieuw voor God open te stellen.

Maak hem zelf! Wat heb je nodig?

- Klei
- Dennentakken
- Paars lint
- 4 Kaarsen
- Een bordje
- IJzerdraad
- Versiermateriaal (dennenappels, bessentakken, meerdere kleuren lint, sterren geknipt uit goudpapier enz.)



Aan de slag!

Maak van de klei een lange, dikke slang die je langs de rand van het bordje rondom legt. Steek als de krans stevig en dik genoeg is de vier kaarsen in de klei. Steek de groene takjes er laag omheen totdat de klei niet meer te zien is. Je kunt het groen eventueel met wat ijzerdraad vast maken. Versier de krans met paars lint en met het versiermateriaal.

Tip: om de krans langer mooi te houden kun je hem inspuiten met vernis.

Tip: op de website van bisdom Den Bosch kun je ook een digitale adventskalender vinden.