



# Nieuwsbrief 10 november 2020

## Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-  
Maarland, Rijckholt**

### **KONING**

Bij veel mensen stond er vroeger een H. Hartbeeld in huis. Maar niet alleen bij mensen in huis, ook in menige plaats stond er zo'n beeld buiten. Maar sinds eind jaren 60 werd dat allemaal minder, de beelden verdwenen uit de huiskamer en het gips werd als straatkrijt gebruikt.



Mensen hadden dit H. Hartbeeld in huis staan, omdat ze geloofden dat

Jezus voor hen een koning wilde zijn. Een koning met een hart voor hen. Een koning die zichzelf heeft weggegeven op dat kruis. Volgende week zondag vieren we dit koningschap met het hoogfeest van Christus Koning. Helaas is dit feest ook een beetje net als de beelden uit het oog verdwenen. Maar is dat niet ook momenteel de manier waarop we tegen het koningshuis aan kijken. Wat vroeger een bestuursfunctie was, is nu ook eigenlijk verwaterd tot een ceremonieel iets. We vinden het goed dat we een koningshuis hebben, maar ze mogen steeds minder inbrengen en we hebben (terecht) kritiek op hen als ze in onze ogen verkeerde beslissingen nemen. Ze zijn net als de H. Hartbeelden ook een beetje op een zijpad aangekomen of ze worden als iets moois gezien om het plaatje sfeervol aan te kleden.

Toch is het koningschap van Jezus meer dan alleen maar een mooi plaatje. Een goede koning heeft oog voor zijn onderdanen, wil het beste voor hen. En zo wil Jezus ook het beste voor ieder van ons. Hij wil dat wij het geluk, ook het eeuwig geluk mogen bereiken. Daarvoor geeft Hij ons zijn goddelijke liefde. Maar we zullen er wel voor moeten openstaan.

Wanneer de koning nu ergens op bezoek komt staan er vele mensen te kijken om hem echt welkom te heten. Laten wij Jezus welkom heten bij ons in de kerk tijdens de vieringen maar ook in ons leven.

### **VORMSEL OOST-MAARLAND zaterdag 14 november**

Op zaterdag 14 november zal het H. Vormsel worden toegediend aan de 11 vormelingen van Oost-Maarland. Dit zal plaatsvinden tijdens de H. Mis van 19.15 uur. De viering is alleen toegankelijk voor de vormelingen en hun familie welke zijn aangemeld.

Graag uw gebed voor onze vormelingen, dat ze mogen beseffen dat de H. Geest hen wil ondersteunen in hun leven.



## UITVAARTEN

De afgelopen periode merkte ik regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk en dat men, om extra verplaatsingen maar achterwege te laten, maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Ik vind dat erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien



in het leven over de dood heen in de hemel. En zoals eerder hier al beschreven is in de kerk in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.

Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier

afscheid nemen in de kerk.

Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

## AANMELDEN HEILIGE MIS.

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt het aanmelden voor de Heilige Missen. Voelt u zich ziek, of heeft u verkoudheidsklachten of koorts, dan vragen we u zich niet aan te melden. U kunt zich alleen aanmelden voor het komend weekend. Mocht u in het weekend niet kunnen, we hebben ook verschillende weekmissen waar u naar toe kunt gaan.

**Hoe aanmelden:**

**Voor iedere parochie is het een klein beetje anders:**



**Breust-Eijsden:** op donderdagmorgen tussen 10-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor).

**Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom).

**Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294.

**Mariadorp:** tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 0652390674.

**Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 0651968042, en anders op donderdagmorgen tussen 10-12.00 uur op parochiekantoor met duidelijke vermelding Oost-Maarland. nummer 043-4091267.

**Rijkholt:** op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842.

## MONDKAPJES

Er is een dringend advies om ook tijdens de H. Mis de mondkapjes op te blijven houden. Ik weet echter dat dit voor sommigen lastig is. Als u in ieder geval wel tijdens het binnenkomen en gaan een mondkapje op wilt hebben zou erg prettig zijn. Op de andere momenten raden we het zo mogelijk aan.

## KERSTMIS

Beste mensen. Kerstmis nadert ook al weer. Hoe het dan zal zijn met wat mag is nu nog onzeker. We hopen dat tegen die tijd weer de regels van de zomer kunnen, maar het zal zeker niet zijn zoals we gewend waren, met volle kerken, uitbundige zang, complete gezinsmissen. Natuurlijk is dat erg jammer. We zijn als parochie aan het kijken hoe we toch zoveel mogelijk klaar kunnen krijgen en de mensen de mogelijkheid kunnen bieden om naar de kerk te kunnen komen. In de loop van deze maand zal daar waarschijnlijk meer duidelijkheid in komen.

Maar toch zal niet iedereen nog durven of kunnen komen. Daarom willen we van zowel Kerstavond, 1<sup>e</sup> als 2<sup>e</sup> Kerstdag een H. Mis opnemen om deze dan op het moment zelf uit te zenden via ons Youtubekanaal van de parochie. Aangezien we geen wifi hebben in de



kerk is het moeilijk om alles rechtstreeks uit te kunnen zenden. Maar in dit kader zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen, met het maken van de opnames en mooie vorm te geven, als ook naar mensen, groepen die de muziek willen verzorgen. En dat kan zang, orgel, gitaar maar ook de harmonieën met een afvaardiging zijn. Samen kunnen we er dan toch een mooie viering van maken. En de boodschap uitdragen aan eenieder hier in onze gemeenschap.



### **GESPREK**

Graag willen we bij u als parochianen, maar ook bij verenigingen en instanties op bezoek komen, om kennis te maken, om zo onze gemeenschappen beter te leren kennen. Zou u het leuk vinden als we bij u op bezoek komen,

neem dan gerust contact op voor het maken van een afspraak. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, [ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)  
Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)

### **KINDERPAGINA**

Dit weekend gaat het in de kerk over de talenten. Ook jullie hebben allemaal talenten. Doe daar iets goeds mee. Schrijf in de sterren jouw talenten op.

God heeft ook jou bepaalde talenten gegeven,  
dingen waar jij goed in bent.  
Doe er iets mee!



#### Talenten.

Elk kind heeft talenten gekregen  
De een wat meer dan de ander  
We mogen dit delen met elkander  
En kunnen elkaar zijn tot zegen.

Talenten, het gaat niet om geld of eer  
Wel, dat je er goed mee om zult gaan  
En niet uit eigen belang of eigenwaan  
Maar om te prijzen, Jezus, onze Heer.

Zingen, tekenen, goed kunnen leren  
Het zijn gaven door God ons gegeven  
Om dit op een goede wijze te beleven  
Dat menigeen hiervan mag profiteren.