



Nieuwsbrief 28 oktober 2020

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

LEEGTE EN GEMIS

We vieren deze dagen Allerheiligen en Allerzielen. Juist met deze dagen merk je soms de leegte en het gemis. Afscheid nemen, missen van een dierbare het raakt mensen hoe dan ook. Ineens hoef je niet meer te zorgen, niet meer bang te zijn voor wat er komen gaat of kan. Je kunt hem of haar niet meer zien, de stem niet meer horen, je niet storen aan die lastige eigenschap. Maar er is ook niet meer die arm om jouw schouder, die begripvolle blik, geen woorden nodig om elkaars gedachten te lezen. En in de leegte kunnen de verhalen groeien, wordt de herinnering levend. In je hart en gedachten blijft hij of zij leven. Want je kent de beweegredenen, de beslissingen die de ander zou hebben genomen. En hoe moeilijk kan het zijn als je plotseling dat ene muzieknnummer hoort klinken. Het heeft tijd nodig om die leegte ook de leegte laten zijn en geen antwoord meer noodzakelijk is voor elke vraag. Immers, Jezus zelf geeft ons een



antwoord: “Wij willen u niet in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen”. Nee, Hij geeft er geen plattegrond bij of een interieurfoto van dat huis. We moeten het doen met de wetenschap dat er een Vader is die op ons wacht en ruimte heeft om juist ons te ontvangen. Zo mogen we Allerzielen vieren, hoe leeg deze dag ook kan zijn, hoe hol het gesproken woord ook kan galmen. Maar wij willen het doen met Jezus’ woord. Niet zonder hoop dus. Leven en eeuwig leven in elkaars verlengde, dat eeuwige leven begint dus in ons gelovige hart. Daarom is het goed om bij elkaar te komen om te gedenken, om te danken, om te bidden om kracht. Om juist als gemeenschap elkaar te steunen in de leegte en het gemis en woorden te stotteren en te stamelen die vertroosting hopen te geven. Daarom is het goed dat we aandacht geven aan die bijzondere plek waar we misschien juist alleen de verbondenheid met onze geliefden voelen.

En in die tuin van God onze gevoelens de vrije loop te laten.

Allerzielen, dag van jou persoonlijk, maar ook dag van gemeenschap. Ik bid u alle kracht en moed toe die u juist op die dagen nodig heeft.

VIERINGEN ROND ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Met Allerheiligen, zondag 1 november, spreken wij onze hoop uit dat onze overledenen uiteindelijk bij God thuis mogen komen. Dat alle heiligen voorsprekers voor ieder van ons mogen zijn.

Met Allerzielen staan we dan heel intens stil bij onze dierbaren waar we dit jaar afscheid van hebben genomen. Voor hen zullen deze H. Missen in het bijzonder aan God worden opgedragen.

De vieringen zijn als volgt:

Zaterdag 31 oktober: H. Missen met Allerzielenviering

18.00 uur Breust, 19.00 uur Gronsveld en 19.15 uur Oost-Maarland.

Zondag 1 november: H. Missen met Allerzielenviering

9.30 uur Eckelrade, 9.30 uur Rijckholt, 10.00 uur Eijsden, 11.00 uur Gronsveld, 11.30 uur Mariadorp en 17.00 uur Oost-Maarland.



Maandag 2 November H. Missen met Allerzielenviering

10.30 uur Breust (voor bewoners de Bron), 19.00 uur Eijsden.

Dinsdag 3 november H. Missen met Allerzielenviering

19.00 uur Gronsveld en Oost-Maarland.

De aparte Allerzielen vieringen komen vanwege de regels te vervallen.

In alle vieringen zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar vernoemd worden.

ZEGENING GRAVEN

Alle kerkhoven zullen op zondag 1 november worden gezegend:

Breust: Kerkhof Groenstraat 15.00 uur aansluitend rond de kerk

Eckelrade: Om 15.00 uur

Eijsden: Na de H. Mis van 10.00 uur kerkhof rond de kerk

Gronsveld: Na de H. Mis van 11.00 uur rond de kerk en om 15.00 uur het nieuwe algemene kerkhof

Mariadorp: Na de H. Mis van 11.30 uur het kerkhof op de Hutweg

Oost-Maarland: Na de H. Mis van 17.00 uur

Rijckholt: Na de H. Mis van 9.30 uur

Vanwege de regels zal dit in stilte gebeuren

WIJ NOEMEN DE NAMEN

Wij noemen de namen van wie ons vóór gingen op de weg van het leven; de weg van het leven en de weg van de dood.

Wij zullen hun namen blijven herinneren op onze weg door het leven; onze weg door het leven tot aan onze dood.

Wij kunnen de namen nooit meer vergeten, omdat ze staan geschreven, voorgoed staan geschreven in de palm van Gods hand.



AANMELDEN HEILIGE MIS.

Vanwege de regels van 30 personen bij de vieringen geldt het aanmelden voor de Heilige Missen op. Voelt u zich ziek, of heeft u verkoudheidsklachten of koorts, dan vragen we u zich niet aan te melden. U kunt zich alleen aanmelden voor het komend weekend. Mocht u in het weekend niet kunnen, we hebben ook verschillende weekmissen waar u naar toe kunt gaan.

Hoe aanmelden:

Voor iedere parochie is het een klein beetje anders:

Breust-Eijsden: op donderdagmorgen tussen 10-12.00 uur op het nummer 043-4091267 (parochiekantoor)

Eckelrade: op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214 (pastorie en anders bij Jef Blom)

Gronsveld: op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294

Mariadorp: tot uiterlijk vrijdagavond bellen (na kantoortijd): 0652390674



Oost-Maarland: op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 0651968042, en anders op donderdagmorgen tussen 10-12.00 uur op parochiekantoor met duidelijke vermelding Oost-Maarland. nummer 043-4091267

Rijkholt: op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842 .

MONDKAPJES

Er is een dringend advies om ook tijdens de H. Mis de mondkapjes op te blijven houden. Ik weet echter dat dit voor sommigen lastig is. Als u in ieder geval wel tijdens het binnenkomen en uitgaan een mondkapje op wilt hebben zou erg prettig zijn. Op de andere momenten raden we het zo mogelijk aan.



NIEUWE MANTEL VOOR MARIA.

De nieuwe mantel is op 16 oktober gezegend. Vele positieve reacties hebben we mogen ontvangen. Graag wil ik alle complimenten doorgeven aan de maker. Het is erg mooi geworden. En nu hopen we dat we het komend jaar deze nieuwe mantel kunnen meedragen met de Bronk.

KINDERPAGINA

Op deze kaart kun je schrijven wie je deze dagen met Allerzielen erg mist.

Misschien kun je op een stukje karton een theelichtje plakken en dit er bij plaatsen als een herinnering aan degene die je mist.



Lieve God,
willt U bij mij blijven
nu ik verdrietig ben?
Willt U mij troosten
als ik moet huilen?
Laat de zon weer schijnen,
vandaag, morgen
en alle dagen die komen. Amen