



# **Nieuwsbrief 8**

## **september 2020**

### **Samenwerkende**

### **parochies**

**Breust-Eijsden, Eckelrade,  
Gronsveld, Mariadorp, Oost-  
Maarland, Rijckholt**



#### **COMMUNIE**

Zoals vorige keer al geschreven is, zullen we de uitgestelde Communievieringen in onze parochies houden de komende 2 zondagen. Communie mag natuurlijk een feest worden voor onze Communicanten. Juist omdat ze weten dat ze samen met Jezus aan de grote tafel van de kerk mogen aanzitten. Dat ze mogen weten dat Hij heel dicht bij hen wil komen.

Nu zou normaal gesproken de gehele kerk wel vol zitten met mensen die dit feest willen meemaken.

Helaas is dat niet mogelijk. Door de Coronamaatregelen mogen we maar een beperkt aantal mensen toelaten. En dat wordt verdeeld onder de Communicanten. De vieringen zijn daarom besloten vieringen. De Communieviering in Breust-Eijsden zal voor de overige familieleden

via een livestream verbinding worden uitgezonden, zodat ze op een afstand het toch kunnen volgen.

U kunt de Communicanten natuurlijk wel ondersteunen door uw gebed. En natuurlijk kunt u langs de route naar de kerk gaan staan, om hen te steunen. Natuurlijk wel met de anderhalve meter maatregel. Vanwege alle regels rondom de Corona, hebben een aantal ouders in Gronsveld besloten om het uit te stellen tot komend jaar. Toch laten we het voor de andere kinderen zeker wel doorgaan.

Laten we er samen de schouders onder zetten om er voor alle kinderen een mooi feest van te maken.

## **AANGEPAST ROOSTER VIERINGEN IVM DE COMMUNIE.**



Vanwege deze Communies zijn de Mistijden anders als gebruikelijk. Let daar even goed op.

**Zondag 13 september H. Mis 10.00 uur  
Eijsden komt te vervallen. 11.00 uur  
Communieviering in Breust.**

**Zondag 20 september 9.30 uur**

**Communieviering in Gronsveld. H. Mis  
van 11.00 uur in Gronsveld komt te vervallen.**

Alle andere vieringen gaan gewoon door.

## **COMMUNIE EN VORMSEL DIT NIEUWE SCHOOLJAAR.**

De communie- en vormselvieringen voor dit nieuwe schooljaar zijn allemaal weer vastgelegd. In de hoop dat alles dan normaal kan doorgaan.

De **Communies** zijn als volgt:

**Zondag 2 mei 2021:** 9.00 uur in Oost-Maarland

11.00 uur in Mariadorp voor de kinderen van Breust-Eijsden en Mariadorp samen.

**Hemelvaartsdag 13 mei 2021:** 9.30 uur in Gronsveld, voor de kinderen van Eckelrade, Gronsveld en Rijckholt.



Het Vormsel is als volgt:

**Zaterdag 14 november 2020** 19.15 uur in Oost-Maarland.

**Vrijdag 5 maart 2021** 19.00 uur in Breust, voor de kinderen van Breust-Eijsden en Mariadorp samen.

**Zaterdag 6 maart 2021** 19.00 uur in Gronsveld, voor de kinderen van Eckelrade, Gronsveld en Rijckholt.



## WE ZIJN OPEN

Ik zag deze tekst laatst ergens bij een bedrijf staan, om mensen te trekken. Maar ik moest toen ook aan andere zaken denken. We zijn



open, wat we soms allemaal op Social Media plaatsten, alles moet gezegd worden, we maken van ons hart geen moordkuil, of soms plaatsen we iets zonder er echt bij na te denken en het moet allemaal maar kunnen, want we zijn open. Ook mag iedereen weten wat we allemaal doen, wanneer en waar we naar toe op vakantie gaan en

zo zetten we ons huis open voor de inbrekers.

Maar we zijn open riep niet alleen de gedachte naar de openheid van ons mensen op Social Media op, want ik merk dat we vaak helemaal niet open zijn, dat we vaak gesloten zijn en mensen niet echt onze gevoelens mogen weten. Dat we dingen voor ons zelf behouden. Nee bij de titel, wij zijn open, dacht ik ook aan onze kerken.

Verschillende kerken en kapellen binnen onze parochies zijn overdag deels geopend. Je mag weten dat je daar welkom bent, dat je daar mag zijn wie je echt bent, daar hoef je niet alles maar openlijk te verkondigen. God kent ons toch wel van binnen.

Maar die open Kerk mag ons ook uitnodigen om eens wat vaker rustig binnen te lopen. Even een moment van rust en bezinning te nemen.

Want ik merk steeds weer opnieuw bij heel veel mensen dat we dit ook nodig hebben.

Neem even rustig plaats, steek een kaarsje aan en neem even tijd.

Maar ieder weekend zijn we als kerk ook open voor de H. Mis.

Misschien eens een idee, om daar ook eens naar toe te komen. We

moeten allemaal blijven eten om te kunnen leven. Maar we moeten ons ook geestelijk laten voeden, om geestelijk goed te kunnen blijven leven. En juist dat kan steeds weer opnieuw ieder weekend in de H. Mis.

## OPEN OF GESLOTEN

Als aansluiting op het vorige berichtje: in onze samenleving zien we regelmatig de vragen voorbij komen of we een open of gesloten gemeenschap moeten zijn. Zijn mensen welkom of willen we onze gemeenschappen liever voor onszelf houden. Hetzelfde geldt voor onze kerk.



Er zijn mensen die alleen maar strikt vinden dat de kerk er is voor de gelovigen, voor de getrouwen, en als een vreemde een keer komt, wordt deze vreemd aangekeken. Terwijl anderen vinden dat de kerk open moet staan voor iedereen en als er een nieuw iemand komt deze van harte verwelkomd moet worden.

Als we dan kijken naar Jezus zelf, dan zien we dat Hij naar iedereen toegaat, ongeacht iemands achtergrond. Hij wil mensen afhalen en begeleiden op hun weg naar God. Hij spreekt zodoende heel duidelijk over een open gemeenschap. Paus Franciscus schrijft in Evangelii Gaudium dat de kerk een plaats moet zijn van belangeloze barmhartigheid, waar allen zich welkom kunnen voelen en bemind, vergeven en bemoedigd om te leven naar het goede leven van het evangelie.



En daar ligt voor ieder van ons een opdracht. Laten we ervoor zorgen dat we een open Kerk zijn, die er wil zijn voor alle mensen, ongeacht achtergrond. Laten we ernaar streven dat ieder zich oprecht welkom weet en geliefd.

Juist als je merkt dat je je welkom voelt, kun je groeien binnen de gemeenschap, kun je meer lid en meer één worden. Kun je verder groeien in het geloof.

Dat groeiproces is echter voor ieder van ons belangrijk, het is een levenslange opdracht.

Maar wat voor ons als kerk geldt, zou natuurlijk ook voor de gehele gemeenschap mogen gaan gelden. Laten we de deuren dicht doen voor haat, maar volop open zetten voor een liefdevolle gemeenschap, zodat ieder kan groeien in mens-zijn. Bij God zijn we allemaal welkom.

## **GESPREK**

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, We zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 0653515143, [ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)  
Kapelaan Robin Thomas 0659706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)

## **KINDERPAGINA**

In het kader van de Communie een woordzoeker die hierbij past.

# Belangrijke woorden bij de grote stap...

Zoek de woorden in het kader. Kleur ze. (Je moet zoeken van links naar rechts en van boven naar onder!)

WELKOM  
PRIESTER  
LICHAAM  
BLOED  
COMMUNIE  
DELEN  
HOSTIE  
AMEN  
JEZUS

C	K	I	O	W	L	P	S	R	U	X	Q	P
O	X	W	E	L	K	O	M	Q	X	Y	P	R
M	Z	X	X	L	I	C	H	A	A	M	Y	I
M	Q	D	E	L	E	N	Y	X	B	W	X	E
U	P	H	O	S	T	I	E	X	L	X	Q	S
N	W	A	M	E	N	X	H	Q	O	C	X	T
I	Y	X	J	E	Z	U	S	Y	E	W	X	E
E	X	Z	H	T	O	X	Y	T	D	K	X	R