



## **Nieuwsbrief 30 juli 2020**

### **Samenwerkende parochies Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt**

#### **AFSCHEID RECTOR JO WOLTERS**

Afgelopen jaren hebben we in de parochies van Rijckholt, Eckelrade en Gronsveld de geweldige steun mogen ervaren van rector Jo Wolters. Ieder weekend was hij wel in een of meerdere parochies actief als een ondersteuning voor pastoor Storcken. Door de veranderingen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, hoefden we wat minder vaak gebruik te maken van zijn hulp. Tegelijkertijd kwam vanuit de Beyart in Maastricht de vraag om daar meer te komen meehelpen. Dat heeft hem doen besluiten om aan te geven dat hij wil stoppen als vaste assistent in onze parochies.

Voor ons als parochies is het natuurlijk erg jammer, want hij was een prettige collega en een goede hulp. We zullen hem dan ook gaan missen. Zeker in Rijckholt waar hij toch 3x per maand de H. Mis verzorgde.

Nu zal komende zondag 2 augustus het afscheid van hem al zijn in de H. Missen om 9.30 uur in Rijckholt en om 11.00 uur in Gronsveld. Graag willen wij u van harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Om hem toch een mooi afscheid te kunnen aanbieden.



## **GENIETEN**

Ik was een tweetal weken geleden even een paar dagen op vakantie, deels in Noord-Limburg en deels op de Veluwezoom. Daar heb ik flink wat gewandeld. Na een hele drukke periode was het goed om even je hoofd tot rust te laten komen. Juist in alle drukte van ons land waren sommige plaatsen waar ik gewandeld heb oases van rust.

Plaatsen waar je kon genieten van de stilte, van de bloemen en planten, of van allerlei soorten vogels en insecten, genieten van de natuur.

Eigenlijk is dat heel mooi. In ons leven is heel wat hectiek, we veroorzaken zelf heel wat stress en dan is het ook voor ons zelf belangrijk dat we plaatsen van rust kunnen vinden, plaatsen waar we mogen genieten. Genieten van het kleine, van het mooie van de natuur. En juist in die rust mogen we ook God vinden. Vakantie komt van *Vacare Deo*. Tijd voor God.

We hebben vaak helemaal niet zoveel nodig om gelukkig te kunnen zijn, om te kunnen genieten, als we er maar voor openstaan.

Ik wens u allen toe, dat u in deze vakantieperiode mag genieten, dat u de rust mag vinden, om weer kracht te krijgen om verder door te kunnen gaan. En weet dat heel veel kerken zo'n oase in het leven willen zijn. Oases die je nieuwe energie geven.

Loop tijdens deze vakantieperiode gerust eens een kerk binnen. Laat je daar raken door Gods liefde en geniet van de schoonheid van alles wat God ons geeft.

Graag wens ik u allen een mooie vakantietijd toe.



## **PRIESTERRAAD**

Afgelopen voorjaar zijn er verkiezingen gehouden onder alle priesters van het bisdom. Iedereen mag 3 namen aangeven van een priester die men geschikt vindt voor de priesterraad. Uit de kandidaten met de meeste stemmen worden er in een tweede ronde 11 gekozen. Ik ben, tot mijn eigen verbazing, ook gekozen door mijn collega's. Nog nooit eerder lid geweest.

Deze 11 gekozen leden worden aangevuld met 7 andere benoemde leden, om een goede mix van alle priesters uit ons bisdom te krijgen. Verder zitten de hulpbisschop en de vicaris-generaal hier in.



Tijdens mijn vakantie ben ik op de donderdag terug moeten komen vanwege de eerste vergadering van de nieuwe priesterraad. Hoe het verder allemaal gaat lopen is nog even afwachten. Wel zit ik in de agendacommissie zodat ik wel invloed heb op wat behandeld gaat

worden.

De priesterraad is een van de adviesorganen van een bisschop die door het kerkelijk recht worden voorgeschreven. De priesterraad komt vier keer per jaar bij elkaar en praat dan over pastorale en beleidsmatige aangelegenheden in het bisdom. Ook moet de priesterraad gehoord worden over bijvoorbeeld het onttrekken van kerken aan de eredienst.

## **ZIEKENCOMMUNIE**

Op de 1<sup>e</sup> vrijdag van de maand, ook in augustus, brengen we weer de Communie bij de zieken thuis. Mocht u nog mensen weten die graag de Communie willen ontvangen, geef dat even door. Dan nemen we met hen contact op.

## **KOMENDE WEKEN VAKANTIE EDITIE 1X PER 2 WEKEN**

In de vakantieperiode willen we deze nieuwsbrief 1 keer in de 2 weken laten uitkomen. Mocht u er iets in willen hebben, hou er dan rekening mee.

### **GESPREK**

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen? We zijn hiervoor beschikbaar.

## **Pastoraat**

### **Omzien naar elkaar**

Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,

[ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)

Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)

