



Nieuwsbrief 2 juli 2020

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijkholt



BRONK 3

Komende zondag is het Bronkzondag in Oost-Maarland. Helaas kunnen we het hier ook niet vieren zoals we zouden willen. In het kader van de Bronk hebben de jonkheden ism het kerkbestuur een poster uitgegeven, die ons oproept om het toch te vieren maar dan aan huis. Graag willen wij u uitnodigen om deze poster samen met de vlag op te hangen, om ons zo toch het Bronkgevoel te geven. Zoals ook in de andere plaatsen zullen we toch het dorp symbolisch weer willen zegenen met het Allerheiligste.

SAMEN BOUWEN

Dit is het thema van de Communiemis zondag in Oost-Maarland. Het past ook wel bij de 5 jongens. Maar het past ook wel dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen aan de opbouw van de gemeenschap, de

opbouw van de kerk en van Gods Rijk. We moeten zijn als een levende steen in dat grote bouwwerk. Dat vraagt wel dat we ons steeds weer opnieuw inzetten en niet alleen voor ons zelf leven.

Graag wil ik uw gebed vragen voor onze Communicanten.

Passend bij dit thema is ook dit lied:

www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcsw

AANMELDEN HEILIGE MIS KOMT TE VERVALLEN

Nu de regels verruimd zijn, komt het aanmelden voor de H. Mis te vervallen. Wel geldt dat er nog een registratie zal blijven. Daarvoor is achter in de kerk een lijst waar u zich kunt registreren. Zodat, mocht er iets gebeuren, we u kunnen bereiken. Wel blijft de afstandsregel gelden. Daardoor kan de kerk natuurlijk niet vol zitten. In sommige kerken is maar voor 40 personen plaats, voor andere kunnen we tot 80 gaan. Daarom geldt helaas vol is vol. Ik kan het helaas niet veranderen. Ook koorzang is voorlopig nog niet mogelijk.

RUST

Het evangelie van komende zondag spreekt er al over: Komt allen tot mij die uitgeput zijn en ik zal u rust en verlichting schenken.

De laatste tijd hoorde ik van veel mensen dat ze erg vermoeid waren. De laatste periode was een heftige periode, nu alles een beetje tot rust is gekomen, komt alle vermoeidheid naar buiten. Tegelijkertijd loopt ook de agenda weer vol.

Juist de komende vakantietijd mag dan ook voor iedereen een tijd zijn dat men echt ook weer opnieuw tot rust komt. Tijd neemt om tot zichzelf te komen. Tijd ook om na te denken over het leven. En hoe fijn is dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen. Dat Jezus ons wil helpen om die rust en verlichting te vinden. Hij wil ons helpen om onze last van het leven mee te dragen of om het zelfs over te nemen.

Voor hen die de komende dagen dan ook op vakantie gaan wens ik hen dan ook die rust toe. Maar neem ook de tijd om op uw vakantieadres



eens een kerk binnen te gaan. Om daar even stil te worden en te bezinnen. U zult merken dat doet goed.

Zelf ga ik ook een paar dagen die rust op zoeken. Van maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli ben ik even een paar dagen er tussenuit. De bedoeling is dat ik de eerste dagen bekenden ga bezoeken en de laatste dagen wil ik vooral gaan wandelen.

VAKANTIEWENS

De mens maakt reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen, over de geweldige golven van de zee, over de lange loop van de meanderende rivieren, over de uitgestrektheid van de oceaan, over de reikwijdte van de sterren... maar al te vaak gaat hij aan zichzelf voorbij!



Misschien biedt deze vakantie juist de tijd om met nieuwe verwondering en bewondering dichter bij jezelf te komen, dichter bij een ander, dichter bij het goddelijk geschenk een 'Mens van God' te zijn!
Zo'n goddelijke tijd wensen we je van harte toe!

KOMENDE WEKEN VAKANTIE EDITIE 1X PER 2 WEKEN

In de vakantieperiode willen we deze nieuwsbrief een keer in de 2 weken laten uitkomen. Mocht u er iets in willen hebben, hou er dan rekening mee.

PASTOOR AFWEZIG

Zoals u hierboven al kon lezen ben ik van 13 t/m 17 juli een midweek afwezig. De vieringen gaan allemaal gewoon door. Kapelaan Robin Thomas zal de boel waarnemen. Mocht u dringend een priester nodig hebben, kunt u een beroep op hem doen.

GESPREK

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, We zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 0653515143, ruud.verheggen@home.nl
Kapelaan Robin Thomas 0659706745, robinthanni@gmail.com

Vakantie is fijn!

