



## **Nieuwsbrief 18 juni 2020**

### **Samenwerkende parochies**

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-  
Maarland, Rijckholt**

#### **BRONK**

Afgelopen weekend zou de Bronk in Gronsveld en Eijsden zijn en komend weekend zou het in Eckelrade zijn.

Het was heel vreemd om deze dagen in de dorpen rond te gaan. Er hing een bepaalde sfeer van spanning, van er staat iets te gebeuren, en aan de andere kant er kan niets. Heel mooi was dan te merken dat er toch verschillende initiatieven zijn geweest om het niet zomaar voorbij te laten gaan. In Gronsveld is door een groep jongeren een schitterend bloementapijt gelegd. Heel veel respect hoe ze dit hebben klaar



gemaakt. Ook in Eijsden was op de Diepstraat een bloemen/zaad tapijt gelegd en in Caestert lagen 2 kleine bloemen hartjes, heel mooi om te zien en dankbaar voor de inzet van deze groepen. Wat bij veel mensen in Breust-Eijsden goed gedaan heeft is het karretje met daarop de processiemarsen die de route heeft gelopen, mensen waren er tot tranen door geroerd.

Zelf was het mooi om na de H. Missen de zegen buiten te kunnen geven in Gronsveld en Eijsden. Op de Facebookpagina van de samenwerkende parochies kunt u hier filmpjes van vinden. Heel bijzonder was de onderlinge gemeenschapszin te merken binnen de dorpen, die verbondenheid. Het maakt ons nog meer nieuwsgierig om de Bronk het komende jaar te mogen meemaken. Dankbaar nu echter al voor ieder die zich op een op andere manier heeft ingezet om deze dagen niet zomaar voorbij te laten gaan. Dank voor allen die de vlag hebben uitgehangen, die een poster hebben opgehangen, dank aan allen die een heiligenbeeld voor het raam hebben gezet.

Laten we samen dan verder gaan op weg naar hopelijk een hele mooie Bronk in 2021.



## **VEILIGHEID IN DE KERKEN.**

We merken dat sommige mensen nog erg angstig zijn om naar de kerk te komen, want de kerken zouden gevaarlijke plaatsen zijn, waar je snel een virusinfectie zou kunnen oplopen. Helaas is dit niet waar. Daarnaast streven we ernaar om uw veiligheid in de kerken duidelijk voorop te stellen. Daarom

worden de kerken allereerst extra gelucht, zowel ruim voor als na de H. Missen, want ventilatie is natuurlijk erg belangrijk. Ook blijven de deuren extra open tijdens de vieringen. Verder zijn er looproutes en vastgestelde plaatsen in de kerken gekomen, zodat mensen de juiste afstand tussen elkaar kunnen bewaren en we zo min mogelijk passeerbewegingen krijgen. Dan hebben we een compleet hygiëneprotocol waar we ons aan proberen te houden. Dat wil zeggen dat er bij binnenkomst meteen handgel staat, we liever niet hebben dat u ter kerke komt als u ziek bent. Verder voordat u ter Communie gaat in de plaatsen waar u naar voren moet komen, is er handgel. De Communie wordt uitgereikt deels achter een hoestscherm, of anders met een mondmasker en met een hostietang. Natuurlijk heeft de priester van tevoren nog extra zijn handen schoongemaakt. En na afloop worden de kerken meteen weer schoongemaakt en de zitplaatsen weer gedesinfecteerd. Dit alles om het voor u zo veilig mogelijk te doen.



Verder is er nog geen samenzang in de kerk. De kerk let zo zeer goed op uw veiligheid. U mag weten dat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. We doen dit opdat u werkelijk zich weer welkom en veilig mag voelen. Dus schroom niet om weer naar de kerk te komen. Wel geldt deze maand nog zeker dat u zich moet aanmelden. Helaas merken we dat niet iedereen dit doet en denkt er is toch wel plaats. Helaas is dit niet altijd zo. Dus meldt u echt aan, anders kan het zijn dat er geen plaats meer is.

## **AANMELDEN HEILIGE MIS.**

**Breust-Eijsden:** op donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267

**Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214

**Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294

**Mariadorp:** op donderdagavond tussen 17.00-19.00 op nummer 0652390674

**Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 0651968042



**Rijckholt:** op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842



### **KLOKKENSTOEL**

Er wordt achter de schermen gewerkt aan de toekomst van de kerk van Rijckholt. Ondertussen is de klok al van de kerk afgehaald en opgeknapt. Deze krijgt nu plaats voor de kerk in een nieuwe klokkenstoel. Deze is afgelopen week geplaatst geworden. Een dezer dagen zal de luidklok worden opgehangen. In de komende periode hopen we alles verder te kunnen afwerken en hopen we u ook te kunnen informeren over de verdere stappen en ontwikkelingen.

### **MARIABEELD LOURDESGROT OPGEKNAPT**

Het Mariabeeld van de Lourdesgrot in Mariadorp is ondertussen weer opgeknapt en zal deze komende periode weer terug geplaatst gaan worden. Graag wil ik iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

### **STEUN**

In het kader van de Coronamaatregelen heeft onze overheid verschillende bedrijven en instanties geholpen om weer verder te kunnen. Dat is natuurlijk erg mooi.

Nu zult u begrijpen dat het zeker ook financieel voor ons als kerken niet de meest gunstige periode is geweest. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en is nog niet terug door de beperkingen die er zijn en dat terwijl de kosten even goed zijn doorgelopen. Het zal dus dit jaar erg moeilijk worden om financieel niet in zwaar weer te komen. Helaas krijgen wij geen steun van de overheid.

Daarom de vraag, denkt u nog eens aan de kerkbijdrage. Dit zorgt voor een vaste bron van inkomsten voor onze parochie. Zonder deze inkomsten kunnen we helaas de kerken niet open blijven houden. Als u uw parochie lief is, geef dan uw bijdrage. Dit geld is echt bestemd

voor onze eigen kerken. Voor het onderhoud, om de energie en verzekeringskosten te betalen, om de salarissen van o.a. kapelaan en pastoor te betalen. Maar ook om mensen te ondersteunen die het nodig



hebben, voor tekens van nabijheid. Alles eigenlijk om uw parochie, parochie te laten zijn. Mocht u al bijdragen dan zijn we erg blij, mocht u nog niet meedoen, of denken ik kan misschien iets meer geven, neem gerust contact op, of geef via het rekeningnummer van de kerk ovv kerkbijdrage.

## **GESPREK**

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,

[ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)

Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)

*Mocht u deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, stuur gerust een mailtje naar het parochiekantoor en u komt op de lijst te staan.*

[parochiebreusteijden@ziggo.nl](mailto:parochiebreusteijden@ziggo.nl) of

[parochiecentrum@kerkgrosveld.nl](mailto:parochiecentrum@kerkgrosveld.nl)

12<sup>e</sup> zondag door het Jaar A Matteüs 10, 26-33

# PUZZEL



Wees niet bang,  
Ik ben bij je



voorbeeld: b → → ↓ ↓ × g

- 1 g → ↓ ↓ = .....
- 2 g → ↓ ↓ = .....
- 3 c ← ← ↑ = .....
- 4 r → ↓ ↓ = .....
- 5 r ↑ ↑ ↑ = .....
- 6 g → ↓ ↓ = .....
- 7 h → ↓ ↓ = .....
- 8 v → ↓ ↓ = .....
- 9 v → ↓ ↓ = .....
- 10 t → ↓ ← = .....
- 11 i → ↓ ← = .....
- 12 i → ↓ ← = .....
- 13 g → ↓ ↓ = .....
- 14 c ← ← ↑ = .....

d	k	v	x
n	h	p	w
g	a	c	m
b	l	r	y
t	e	q	o
u	i	f	z
x	s	j	x



Wees dus niet bevreesd;  
jullie zijn toch meer waard  
dan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

(Matteüs 10, 31)

