



## **Nieuwsbrief 4 juni 2020 Samenwerkende parochies Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijkholt**

### **WE ZIJN WEER BEGONNEN**

Afgelopen maandag 2<sup>e</sup> Pinksterdag zijn we weer begonnen met publieke vieringen. Het was weer even wennen, tegelijkertijd kijken of alles verliep zoals gepland was, of we alle regels goed hadden aangepakt, of er nog verbeterpunten waren. En natuurlijk zijn er die altijd wel te vinden. Maar bovenal waren we blij. Blij om weer samen te komen als gelovigen.

Vanaf deze week gaan nu weer alle H. Missen door, zowel in het weekend als door de week. Daarbij de Mistijden aanhouden zoals normaal gesproken iedere week zijn.

### **AANMELDEN HEILIGE MI**

Wel is het zo dat u zich volgens de regels moet aanmelden voor de Heilige Mis. Ik weet dat het niet ideaal is, maar het is een duidelijk verzoek van de overheid. Op die manier kunnen we er ook zorg voor dragen dat we niet over de toegestane hoeveelheid mensen komen.

Voelt u zich ziek, of heeft u verkoudheidsklachten of koorts, dan vragen we u zich niet aan te melden. U kunt zich alleen aanmelden voor het komend weekend. Mocht u in het weekend niet kunnen, we hebben ook verschillende weekmissen waar u naar toe kunt gaan.



## **Hoe aanmelden:**

**Voor iedere parochie is het een klein beetje anders:**

**Breust-Eijsden:** op donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur op het nummer 043-4091267

**Eckelrade:** op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur op nummer 043-4081214

**Gronsveld:** op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur op nummer 043-4081294

**Mariadorp:** op donderdagavond tussen 17.00-19.00 op nummer 0652390674

**Oost-Maarland:** op woensdagavond tussen 17.00-19.00 uur op 0651968042

**Rijkholt:** op donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur op nummer 0641937842

## **VERANDERING MISTIJD DONDERDAG CHRISTINAKERK EIJSDEN**

Tot nu toe was de H. Mis op donderdagmorgen om 9.00 uur in de kerk van de H. Christina in Eijsden.

Om meer mensen de kans te geven om naar de kerk te kunnen komen zal deze H. Mis worden verplaatst naar 19.00 uur in dezelfde kerk. Dit zal ingaan vanaf donderdag 11 juni. Hopelijk kunt u hier rekening mee houden.

## **RAAK DE LIEFDE EENS AAN**

Hoe ziet God er volgens u uit? Als ik die vraag aan u persoonlijk zou vragen, dan zou ik verschillende antwoorden krijgen. We kijken allemaal met misschien net wat andere ogen naar God.

We vieren het komend weekend het feest van de Drie-eenheid. Een moeilijk te vatten feest voor veel mensen. Want een is drie en drie is een, dat kan volgens ons wiskundig niet. Maar het verwijst naar hoe wij God mogen zien. Met het beeld van een Vader, van een Zoon en van de Heilige Geest, toch blijft dat moeilijk.



Daarom wil ik het uit proberen te leggen aan de hand van een verhaal wat ik ergens heb gelezen over dit thema. Anneke had op school van de juf gehoord, dat God overal is. Nog nadenkend daarover komt ze thuis. Ze vraagt haar moeder of het zo is, of God echt overal is. Moeder zegt niet meteen: ja, maar zegt, dat ze het moeilijk

vindt... en dat is natuurlijk ook zo. Natuurlijk mag je als vader of moeder, als opa of oma ook aan je kinderen laten horen dat je het zelf ook niet altijd weet. En dan zegt die moeder: God is altijd bij je. Hij gaat je hele leven met je mee. Ja, zegt Anneke dan, maar ik zie Hem niet, waar is Hij dan? Haar moeder krijgt een idee en zegt tegen haar dochter: raak mijn arm eens aan en mijn hoofd en mijn wang en mijn been? Anneke doet het en vindt het leuk en dan zegt haar moeder ineens: raak nu mijn liefde eens aan? En dan schudt Anneke haar hoofd en zegt: Liefde kan je niet aanraken. Dat is er gewoon. En haar moeder reageert en zegt: Ik denk dat het met God ook zo is. God is er gewoon..... altijd.

We proberen woorden te geven aan wie God is en wat Hij voor ons betekent. En eigenlijk willen we dan precies hetzelfde zeggen als de moeder van Anneke: God is er gewoon. Hij trekt met ons mee. Natuurlijk vieren we dat. Op de zondagen dat we eucharistie vieren in het bijzonder maar ook in andere vieringen en op andere momenten, bidden we dat God bij ons mag zijn: in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid, alle dagen van ons leven. Dat geloof in God, die er altijd is, dat geloof mag ons gaande houden. Hij wil er voor ons zijn als een vader, als een vader en een moeder tegelijk, die van je houden, die weten wat goed voor je is maar die je ook de kans geven fouten te maken en je leren ze te herstellen, bij wie je altijd mag terug komen. Hij wil er ook voor ons zijn, als de Zoon. Jezus, een voorbeeld voor ons leven waarnaar wij ons mogen richten:



naasteliefde, gerechtigheid, delen met elkaar en zorg voor de zwakkeren. Dat staat voor Jezus voorop. Als je zo leeft, maak je God zelf zichtbaar in woorden en in daden.

En na de Vader en de Zoon ook de Geest natuurlijk. De Geest van God die ons mag bezielen. Die geest van God vierden we met Pinksteren, die geeft kracht en moed en steeds weer nieuwe inspiratie.

Drie aspecten van die ene God, die er wil zijn voor ons. We kunnen die God niet aanraken, zoals Anneke wel haar moeder kon aanraken, maar wel voelen zoals zij de liefde van haar moeder voelde. En we kunnen het zichtbaar maken in ons leven en dat van anderen. Zo blijft God steeds bij ons waar we ook gaan of staan.



## SACRAMENTS DAG

Donderdag 11 juni viert de kerk officieel Sacramentsdag. Hier in de streken is het vaak verplaatst naar het weekend. Dan zouden ook de Bronken worden gehouden in Gronsveld en Eijdsden. Helaas dit jaar niet. Volgende week willen we daar natuurlijk meer bij blijven stilstaan.

Maar we zullen op deze donderdag er in de vieringen toch bij blijven stilstaan. Jezus die bij ons wil komen in die Heilige Communie. Hij maakt zich niet groot, maar toont zich juist in die kleinheid. Laten we in die kleinheid het dit jaar dan ook gaan vieren.

## GEZOCHT !!!!!!!

Inderdaad, jij wordt gezocht. Waarom vraag je je misschien af. We zijn op zoek naar jou om misdienaar te worden. Graag zouden we nieuwe misdienaars willen hebben voor onze kerk. Want een pastoor kan het niet allemaal alleen doen, daarbij heeft hij ook de hulp van misdienaars nodig. En dit is iets wat jij kunt doen, samen met andere kinderen. Om de paar weken kom je dan in het weekend aan de beurt om te dienen.

We proberen ieder jaar ook iets extra's te doen voor jullie. Meld je gerust aan bij pastoor of kapelaan.



## **GESPREK**

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, [ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)

Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)

*Mocht u deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, stuur gerust een mailtje naar het parochiekantoor en u komt op de lijst te staan.*

[parochiebreusteijdsden@ziggo.nl](mailto:parochiebreusteijdsden@ziggo.nl) of

[parochiecentrum@kerkgrosveld.nl](mailto:parochiecentrum@kerkgrosveld.nl)