



Nieuwsbrief 14 mei 2020

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

UITVLIEGEN

In de tuin heb ik een aantal vogelnestjes zitten. Het is altijd mooi om daar naar te kijken. Je hoort het getjilp van de jonge vogeltjes als de ouders met eten aankomen. Zo zorgen ze ervoor dat ze krachtig genoeg worden om zelf hun vleugels uit te kunnen slaan.

Nu zag ik afgelopen dagen ineens zo'n heel klein meesje in de tuin zitten, net uitgevlogen. Eindelijk waren de jonge vogeltjes groot genoeg om hun eigen leven te leiden. Ze hadden hun ouders niet meer nodig. Ze konden vliegen op eigen kracht.

Je zou deze natuurgebeurtenis kunnen vergelijken met waar het in het evangelie om gaat. De leerlingen van Jezus zijn eigenlijk als die jonge vogeltjes. Ze zitten nog veilig in hun nest, terwijl de moedervogel, Jezus in dit geval, de hele dag bezig is om ze voedsel te geven, om ze voor te bereiden op het echte leven. Zodat ze straks op eigen benen kunnen staan. Jezus weet namelijk dat er een tijd zal



komen, waarop zijn vrienden alleen zullen staan. En Hij wil ze daarop voorbereiden. In het evangelie van deze zondag horen we hoe Hij hen goddelijke hulp belooft. Ze hoeven het niet alleen te doen. Natuurlijk, er zal een dag komen waarop de vrienden van Jezus alleen komen te staan. Er zal een moment komen waarop ze Hem moeten loslaten. Eens komt de dag waarop ze op eigen benen moeten staan, net als die vogeltjes in het nest. Zelf het leven in, zonder degene die altijd voor je gezorgd heeft. Dat valt niet mee. En Jezus weet dat en Hij belooft de heilige Geest. Die goede Geest van God, die mensen helpt en enthousiast maakt. Die mensen begeestert en inspireert. Die goddelijke kracht, daar mogen de leerlingen op vertrouwen. Jezus vertrouwt er ook op dat ze het kunnen. Dat zijn leerlingen volwassen kunnen worden. En dat gaat, zoals altijd, met vallen en opstaan.

En nu, 2000 jaar later, staan we voor diezelfde taak. Ook wij hebben de heilige Geest gekregen. Door ons doopsel en vormsel zijn we toegerust om de boodschap van Jezus te belijden en te beleven. En dat kan soms best een beetje spannend zijn. Want er zijn zoveel zaken die ons in deze tijd onzeker maken. Maar toch moeten we ons concentreren op de kern van die boodschap: liefde en vrede brengen aan de mensen.

En dat is nog steeds heel actueel als we elke dag opnieuw beelden op TV zien. Meer dan ooit is het belangrijk even stil te staan bij wat mensen elkaar kunnen aandoen. Het kan niet zo zijn dat dood en verderf het laatste woord hebben. Jezus heeft ons laten zien dat het leven sterker is dan de dood. Dat er licht zal zijn, ook als er misschien geen uitzicht is. Als we maar vertrouwen hebben. Dat is alles wat van ons gevraagd wordt.



Vertrouwen in onze eigen kracht, die we allemaal in ons hebben. Zoals ook die kleine vogeltjes die kracht in zich hebben en de sprong in het diepe wagen. En ze kunnen het. Ze slaan hun vleugels uit en gaan verder op eigen kracht. Met de heilige Geest, die goddelijke helper, zijn ook wij als die kleine vogeltjes die uit ons huisje tevoorschijn komen en de sprong wagen. Een sprong in het diepe, in het onbekende, maar ook een sprong die ondersteund wordt door God zelf. Hij geeft ons de kracht om te vliegen op eigen kracht.

KAN HET NIET ALLEEN

Ik was ooit bij een concert van Stef Bos in het theater. Hij sloot zijn show af met de tekst: Ik kan het niet alleen, jij kan het niet alleen, wij kunnen het niet alleen. Deze tekst komt uit een van zijn liederen.

https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ.

Toen hij zijn eerste cd presenteerde en meteen veel succes had, meende hij dat hij alles kon, maar door de jaren heen had hij geleerd dat hij niet alles alleen kon. We hebben elkaar nodig, wij staan in een lijn van dingen.

Maar zo mag het natuurlijk voor ieder van ons gelden, ook al menen we soms dat we alles wel aankunnen, we merken toch steeds weer opnieuw dat het gevaar bestaat dat we vastlopen. Hoe fijn is het als je merkt dat je ondersteund, geholpen wordt, bij heel veel zaken.

Maar zo mag het ook voor ons als priesters gelden. Ik kan het niet alleen. Ik heb uw hulp nodig.

Heel bijzonder ben ik op zoek naar nieuwe bestuursleden, mensen die mee willen denken en werken aan de toekomst van onze parochies en bereid

zijn om over grenzen heen te kijken. Heel bijzonder ben ik ook op zoek naar financiële mensen, want toevallig gaan ze nu allemaal stoppen of zijn net gestopt. En ik kan dit echt niet zelf erbij hebben.

Als het dorp, als de gemeenschap u lief is, durft u zich ervoor ook in te zetten. Want het is toch niet de bedoeling dat ik alles moet sluiten omdat ik geen bestuurders heb.

Ik kan het niet alleen. Hopelijk komt u ons helpen. Neem gerust contact op voor meer informatie.





HEMELVAART

40 dagen zijn er als voorbereiding op Pasen. 40 dagen na Pasen blijft Jezus weer bij Zijn leerlingen na de Verrijzenis. 40 dagen lang wil Hij hen ondersteunen, opdat ze alleen verder kunnen. Na die 40 dagen gaat Hij naar Zijn Vader in de Hemel. We vieren dat met Hemelvaart. Tegelijkertijd mogen we natuurlijk op deze dag bijzonder stilstaan bij onze hemelvaart ooit. In de veertigdagentijd

bereiden wij ons zelf voor op het Paasfeest. Misschien is het goed om niet alleen 40 dagen, maar steeds in ons leven voor te bereiden op onze eigen hemelvaart. Dat wij dan ook mogen verrijzen tot eeuwig leven. Natuurlijk wil God ons daarbij ondersteunen. Op Hemelvaartsdag willen we van 10.30-12.00 uur de kerken van Breust en Gronsveld openstellen voor extra gebed. Er zal aanbidding zijn en rozenkransgebed om 11.30 uur.

WANNEER MOGEN WE WEER

We zien dat de overheid langzaam aan steeds meer dingen toelaat die weer mogen. De kinderen weer naar school, weer naar de kapper, weer deels sporten. Het gevolg is dat we ook de vraag krijgen wanneer mogen we weer de H. Mis samen vieren, ook al is dat met regels. Dan moet ik helaas nu nog antwoorden, ik weet het niet. Afgelopen week is daar wel overleg over geweest, maar er schijnt binnen de Nederlandse Kerkprovincie verschil van visie te zijn. Ik had gehoopt u te kunnen vertellen dat we vanaf 1 juni, al was het dan maar met 30 man, weer publiekelijk de H. Mis konden vieren. Maar helaas, ondanks herhaald aandringen en een persoonlijke mail naar de bisschop zelf, heb ik, als ik dit op donderdagmorgen schrijf, nog geen antwoord gekregen. Laten we het blijven hopen.

OPENSTELLING KERKEN EN AANBIDDING

Het portaal van Breust en Eckelrade en de kerk van Rijckholt zijn overdag steeds open. Daarnaast zullen op de volgende momenten de kerken open zijn:

Zondag	10.00-12.00	Eijsden en Gronsveld	
	10.30-12.00	Eckelrade	10.30-12.30 Mariadorp
Maandag	10.00-12.00	Breust	
Dinsdag	18.30-20.00	Oost-Maarland	
Donderdag	18.00-19.30	Gronsveld	
Vrijdag	18.30-20.00	Mariadorp	
Zaterdag	10.00-12.00	Breust	17.30-19.00 Oost-Maarland

GESPREK

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

Mocht u deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, stuur gerust een mailtje naar het parochiekantoor en u komt op de lijst te staan.

(parochiebreusteijsden@ziggo.nl of parochiecentrum@kerkgronsveld.nl)

KLEURPLAAT HEMELVAART

Deze week een kleurplaat voor de kinderen.

EBDONLINE.com.br - direitos de distribuição adquiridos da Franco Associados Ilustrações



Jesus é o meu herói

João 14:3

Jesus venceu a morte. Ele está vivo e voltará para nos buscar. Que bom!
Agora pinte esta cena bem bonito para não se esquecer disto!
Sugestão: cole algodão nas nuvens.