



Nieuwsbrief 7 mei 2020

Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp,
OostMaarland, Rijckholt**

MOEDERDAG

Komende zondag is het weer Moederdag. Een dag voor alle moeders, een dag voor alle vrouwen, die hun leven, hun werken, voor anderen beleven, door te zorgen, door te troosten, door warmte te geven, liefde en genegenheid: een moeder voor haar kinderen.....

Maar ook de juf, die al zoveel jaren bemoedert. Die dame die zo leuk op de kinderen past. Die verpleegster die oprecht zorg heeft voor de patiënten. Die buurvrouw die zo goed kan luisteren. Die vrouw die al zolang haar ouders verzorgt. Die religieuze werkend in de ontwikkelingslanden.

Die.....en zo kun je wel doorgaan.

MOEDERDAG, een dag voor al deze vrouwen, al hebben ze, wat de natuur betreft, op deze naam geen recht, maar door hun leven hebben ze die ere naam "moeder" dubbel en dwars verdiend. Ligt aan Moederdag nu waarschijnlijk de commercie ten grondslag, de Meimaand als MARIA-maand kent een veel langere traditie. Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,



een beetje vergeten soms, vind je Maria toch overal terug, in kerken, in huiskamers, oud of modern van vorm. En menig kaarsje wordt bij haar opgestoken. Waarom? Wellicht heeft Maria als moeder ons toch heel wat te zeggen. Zij laat ons steeds weer opnieuw zien, hoe het moederschap beleefd mag worden, met aandacht en zorg voor haar eigen kind, met alle problemen die er bij kwamen, met zorg en liefde voor de medemens. Niet op de voorgrond, maar juist dienstbaar.

Tegelijkertijd mag dat voorbeeld van Maria, niet alleen een oproep zijn voor alle moeders of alle vrouwen, nee, het mag ons allen inspireren om zo in het leven te staan.

MARIAGEBED

Onze paus heeft opgeroepen om in deze meimaand extra de Rozenkrans te bidden. Over deze rozenkrans heb ik afgelopen keer al wat meer geschreven. Maar onze paus heeft daarbij ons ook een tweetal gebeden gegeven om extra te bidden in deze tijd rondom de Corona. Eentje plaats ik alvast hier.

O Maria, je schijnt altijd op onze weg als een teken van redding en hoop.

Wij vertrouwen op u, redding van de zieken, die u verenigd hebt onder het kruis met de pijn van Jezus en die uw geloof stevig hebt bewaard.

Jij, redding van het Romeinse volk, weet wat we nodig hebben. We zijn er zeker van dat u ervoor zult zorgen dat vreugde en blijdschap na deze tijd van beproeving terugkeren, zoals te Kana in Galilea.

Help ons, moeder van goddelijke liefde, om ons af te stemmen op de wil van de Vader en te doen wat Jezus ons wil vertellen, die ons lijden heeft doorstaan en onze pijn heeft geleden om ons door het kruis



te leiden naar de vreugde van de opstanding.

Amen.

ROUTE VAN HET LEVEN.



Nu in mijn nieuwe parochies is het voor mij nog vaak zoeken waar ergens een bepaalde straat ligt. Gelukkig heb ik navigatie in mijn auto en op de telefoon, zodat ik de adressen gemakkelijker kan vinden. Ik moest hieraan echter ook denken bij het evangelie van komende

zondag.

We horen namelijk dat Thomas ook om de weg vraagt. Hij wil graag weten hoe hij de plaats kan bereiken waar Jezus naar toe gaat.

Jezus zegt dan dat Hij de weg is.

Hij geeft dus de richting aan hoe wij in de hemel moeten komen. Maar niet alleen de weg om in de hemel te komen, maar ook de weg die we moeten gaan in ons leven.

Nu geeft een navigatiesysteem steeds weer aanwijzingen welke kant we uit moeten gaan. Hier links of rechts op. En als je de aanwijzingen volgt dan kom je goed terecht. Soms zouden we willen dat we in ons leven ook zo'n inwendig navigatiesysteem hadden die ons de richting aangaf welke kant we uit zouden moeten gaan. Wat we moeten doen in bepaalde situaties. Want soms weten we gewoon geen antwoord op bepaalde vragen van ons leven.

En als Jezus nu zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Dan zegt Hij eigenlijk dat als wij Hem durven volgen in de manier van Zijn leven goed terecht zullen komen. En antwoorden zullen krijgen op de vragen die we hebben. Maar als we die weg bekijken zien we dat Jezus het had over liefde voor God en de medemensen, over zorgen voor de armen, elkaar helpen. Hij had over elkaar dragen en verdragen, over geloven, over naastenliefde.

Vaak rijden we een beetje op de automatische piloot zonder echt te kijken naar wie Jezus is. We willen denk ik allemaal best wel Jezus volgen op de weg naar de hemel toe, maar we willen steeds aanwijzingen krijgen en niet zelf op de kaart moeten kijken of de borden moeten lezen. En toch is dat belangrijk. Jezus heeft ons in zijn leven zoveel richtingwijzers gegeven, en na zijn leven zijn er genoeg bij gekomen dat we echt wel de weg kunnen vinden. De mensen die ons



zijn voorgegaan naar Jezus hebben ons aanwijzingen achter gelaten, de heiligen natuurlijk, maar ook de ouders en grootouders, en vele andere mensen. Maar we mogen ook verder kijken, naar de wonderen die nog steeds plaatsvinden zoals bij de geboorte van een kind. We kunnen richtingwijzers vinden in het samenkomen om de eucharistie te vieren. We moeten ons niet blind staren op het feit dat we gedoopt zijn, om zeker te zijn dat we steeds de weg zullen vinden. Nee, we zullen ook de richtingswijzers van het leven moeten volgen. En we zullen het ook moeten laten zien dat we de weg volgen. We zullen dus in onze manier

van leven steeds weer opnieuw moeten getuigen in onze daden, in de manier

waarop we in het leven staan en met andere mensen omgaan.

OPENSTELLING KERKEN EN AANBIDDING

Het portaal van Breust en Eckelrade en de kerk van Rijckholt zijn overdag steeds open. Daarnaast zullen op de volgende momenten de kerken open zijn:

Zondag	10.00-12.00	Eijsden en Gronsveld		
	10.30-12.00	Eckelrade	10.30-12.30	Mariadorp
Maandag	10.00-12.00	Breust		
Dinsdag	18.30-20.00	Oost-Maarland		
Donderdag	18.00-19.30	Gronsveld (nieuw)		
Vrijdag	18.30-20.00	Mariadorp		
Zaterdag	10.00-12.00	Breust	17.30-19.00	Oost-Maarland

GESPREK

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

Mocht u deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, stuur gerust een mailtje naar het parochiekantoor en u komt op de lijst te staan.

(parochiebreusteijdsden@ziggo.nl of parochiecentrum@kerkgrosveld.nl)

woorden met
5 letters:
ENGEL
JEZUS
JOZEF
KRUIS
MARIA

PUZZEL

WEES GEGROET MARIA

Vul de lege rondjes in met de
bovenstaande woorden.
In het midden de dikke rondjes
vormen een zin. Welke zin is dat?

Al deze woorden hebben iets te
maken met het leven van Maria.

woorden met
6 letters:
BIDDEN
GENADE
KRIBBE
MOEDER

