



Nieuwsbrief 23 april 2020

Samenwerkende parochies

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt

HAW PIN

In Maastricht kent men momenteel de uitdrukking Haw Pin. Voor de mensen die het niet begrijpen. Het betekent: Hou vol.

Die uitdrukking mag natuurlijk ook voor ieder van ons gelden. Haw Pin. Natuurlijk als de periode langer duurt, is het soms ook moeilijker om vol te houden, om door te gaan. Natuurlijk missen we allemaal het samen kunnen komen met dierbaren, het samen kunnen komen met familie die misschien in een zorgcentrum zitten. Hou vol, dat geldt natuurlijk als een dierbare momenteel in het ziekenhuis ligt.

Ook voor ons als kerk geldt het dat we vol moeten houden, want het is natuurlijk niet gemakkelijk dat we niet als gemeenschap kunnen samen komen om Eucharistie te vieren, om de Communie te ontvangen.

Je kunt door alles wat er gebeurt soms moedeloos worden.

Maar dan moet ik ook denken aan de uitdrukking: Wees niet bang. Weet u hoeveel keer deze uitdrukking in de Bijbel voorkomt.



Het is 365 keer. Een keer voor iedere dag. Iedere dag weer opnieuw zegt God, wees niet bang, Ik ben bij je. Juist met Gods hulp mogen we weten dat we kunnen vol houden. Dat je de soms zware dingen samen kunt dragen.

Haw Pin, we moeten het inderdaad doen, volhouden, des te eerder namelijk kunnen we weer samen komen ook als kerk, kunnen we er weer goed voor elkaar zijn.

Maar ook in het na-corona tijdperk, wat toch zal komen, moeten we volhouden. Volhouden, om niet alleen voor ons zelf te leven, maar zorg te dragen voor de wereld, zorg te dragen voor Gods schepping.

KONINGS DAG.



Komende maandag is het Koningsdag. Het zou groots gevierd zijn gaan worden in Maastricht en misschien was u zelf daar ook wel heen gegaan om onze koning te mogen begroeten. Helaas nu niet, het is veranderd in

woningsdag las ik ergens.

Als kerk vieren we eigenlijk Koningsdag op een heel ander moment. Namelijk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar als we Christus Koning vieren. Maar dan geen koning die de baas wil spelen, die alle aandacht op zichzelf wil vestigen. Zoals we dat tegenwoordig helaas wel zien bij sommige leiders van de wereld. Nee. Christus Koningschap is een koningschap van dienstbaarheid, van het er zijn voor de ander. En hoe mooi zou het zijn als de leiders van onze wereld deze houding zouden overnemen.

Maar we kennen ook een woningsdag in de kerk, namelijk als we in Gods woning voor eeuwig mogen thuiskomen. Daar mogen we voor eeuwig thuiskomen. Nu is het nog niet zover, maar eens zal het voor ieder van ons komen. Laten we echter zo leven dat we er klaar voor zijn.

HOE MOET HET VERDER?

Hoe moet het verder? Een vraag die regelmatig door het hoofd van mensen spelen.

Zo was het ook bij de Emmaüsgangers zoals we lezen in het evangelie van komende zondag.

Hoe nu verder nu Jezus is gestorven op het kruis. Hun levensideaal, hun toekomstperspectief is weggefallen. Nu hebben we ze net voor hun vertrek uit Jeruzalem wel gehoord dat Jezus niet meer in het graf zou zijn, maar ze kunnen het niet geloven. Ze lopen maar weg van de rest van hun groep, van hun geloofsgenoten. Er is geen toekomst meer. Hoe nu verder? Moeten we dan ook maar het zinkende schip gaan verlaten, moeten we de rest van de gelovigen dan maar achter ons laten en terug gaan naar onze eigen plaats.

Het lijkt vaker erop dat velen zich een beetje gedragen als die Emmaüsgangers.

Maar dan zien we het gebeuren dat Jezus, zonder dat ze Hem herkennen met hen meetrekt. En met hen in gesprek gaat. Hij spreekt over wat er allemaal gezegd is in de Bijbel. En je ziet die deze mensen langzaam veranderen en als ze dan in hun dorp aankomen, nodigen ze hem uit om te blijven. En als Jezus dan het brood met hen breekt, dan pas herkennen ze dat het

Jezus is geweest die met hen is meegetrokken, die hen had opgebeurd uit hun verdriet. En juist door die persoonlijke ontmoeting met Jezus worden ze geraakt en gaan weer vol enthousiasme terug naar Jeruzalem naar hun eigen groep.



En eigenlijk is dat wat nu nog steeds gebeurt. Wanneer wij met onze vragen zitten van hoe nu verder, trekt Jezus met ons mee, wil Hij onze vragen beantwoorden, alleen wij herkennen Hem niet. En de vraag mag dan ook gelden of we hem nog uitnodigen om de gast van ons te zijn. De vraag mag gelden waarom herkennen we Jezus niet meer, waarom ontvangen we Hem niet meer. Deels omdat we niet meer geleerd hebben om Jezus te herkennen in onze medemensen. Jezus kan namelijk door ieder van ons heen werken. Wij worden zodoende allemaal uitgedaagd, uitgenodigd om met mensen mee de weg te gaan, om hun vragen, hun twijfels te gaan beantwoorden. Niet om zo het geloof, om zo Jezus op te dringen, maar om mensen werkelijk bij te staan. Wij mogen een gids voor hen zijn. En we hoeven de antwoorden niet zelf te gaan verzinnen, dat doet Jezus ook niet. Hij haalt de woorden uit het Oude Testament aan. En als je dat doet dan zul je merken dat ze geraakt worden, dat ze ondersteund raken, dat ze dan ook weer samen maaltijd

willen vieren en Jezus gaan herkennen in zowel het gebroken Brood als ook in iedere gelovige.

Je zag bij de Emmaüsgangers dat ze door die persoonlijke ontmoeting met Jezus weer vol vuur raakten en terugkeerden. Zo mag het ook in onze tijd zijn, wij worden allemaal uitgenodigd om te komen tot die persoonlijke ontmoeting met Jezus. Juist door die persoonlijke ontmoeting kunnen we weer vuur terug vinden, kunnen we antwoorden vinden bij onze vragen, kunnen we weer samen een levende geloofsgemeenschap vormen.

Het evangelie van komende zondag is zo dan weer een heel bemoedigend en inspirerend evangelie. Maar net zo een evangelie wat ons uitdaagt om met mensen op weg te gaan opdat ze Gods liefde en goedheid mogen ervaren.

OPENSTELLING KERKEN EN AANBIDDING

Het portaal van Breust en Eckelrade en de kerk van Rijckholt zijn overdag steeds open. Daarnaast zullen op de volgende momenten de kerken open zijn:

Zondag	10.00-12.00	Eijsden en Gronsveld
	10.30-12.00	Eckelrade
	10.30-12.30	Mariadorp
Maandag	10.00-12.00	Breust
Dinsdag	18.30-20.00	Oost-Maarland
Vrijdag	18.30-20.00	Mariadorp
Zaterdag	10.00-12.00	Breust
	17.30-19.00	Oost-Maarland

Vanuit Rijckholt is ook de vraag gekomen voor aanbidding. Natuurlijk willen we daar op zich wel gehoor aan geven, alleen we zoeken dan vrijwilligers die wacht willen houden dan.

GESPREK

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com

Mocht u deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, stuur gerust een mailtje naar het parochiekantoor en u komt op de lijst te staan.
parochiebreusteijdsden@ziggo.nl of parochiecentrum@kerkgrosveld.nl

KLEURPLAAT EMMAÜSGANGERS.

