



Nieuwsbrief 16 april 2020 ***Samenwerkende parochies***

***Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-
Maarland, Rijckholt***

EEN MOOIE WAANZINNIGE WERELD.

Afgelopen week draaide ik nog eens de cd van Stef Bos, met als titel, een mooie waanzinnige wereld. Ik moest toen inderdaad denken dat het wel klopte als je naar deze tijd gaat kijken. Als ik zo door de parochies heen fiets of wandel in deze periode, dan zie je natuurlijk van alles.

Dan denk ik wel eens vaker, wat wonen we toch in een mooie omgeving. Als ik al het groen van de natuur zie, de bomen die nu bloeien, de roofvogels die rondvliegen of op een paal langs de kant zitten, dan sta ik steeds weer verbaasd over de schoonheid van de natuur. En daarbij nog de vaak mooie luchtpartijen. Je hoeft soms niet eens zover weg op vakantie te gaan om te kunnen genieten en tot rust te komen.



Aan de andere kant is onze wereld niet alleen een mooie wereld, helaas is het soms ook een waanzinnige wereld. En dan hoef ik niet alleen te denken aan alle zorgen die er nu zijn rondom het Coronavirus. Maar soms zijn we ook waanzinnige wereld als ik zie hoe we met de



schoonheid van de schepping, de schoonheid van het leven omgaan.

Onze paus spreekt regelmatig hierover. Onze paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties

van verspilling. Maar respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens.

Juist in deze waanzinnige tijd is het denk ik voor ieder van ons goed om na te denken hoe we met alles om gaan. Dat deze periode ons kan helpen om te komen tot een andere manier van leven en omgaan met mensen en de schepping. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden. Misschien is het goed om toch eens te kijken naar hoe wij omgaan met onze wereld. Laten we er een geen waanzinnige wereld van maken, maar laten we ons inzetten voor al het mooie in onze wereld. Zodat ze behouden blijft ook naar de toekomst toe, opdat wij ze op een mooie manier kunnen blijven doorgeven aan de toekomstige generaties.

AFSCHEID NEMEN

Helaas moeten we binnen onze eigen gemeenschappen of familie in deze periode afscheid nemen van dierbaren, soms omdat ze door de ziekte komen te overlijden, maar tevens vanwege andere redenen. Ook in mijn eigen familie zijn al een oom en tante overleden. Maar we kunnen geen afscheid nemen zoals we zelf misschien graag zouden willen.



Maar mensen weten soms niet wat er allemaal wel kan. **Een afscheid in de kerk is gewoon mogelijk, maar wel met maximaal 30 personen.**

Er kan een H. Mis of gebedsdienst zijn en door de familie net als anders gewoon gesproken worden. Wat niet kan is dat er Communie wordt uitgereikt of dat het koor gaat zingen, wel een solist is mogelijk. Maar

we gaan ook mee naar het crematorium om daar een gebedsdienst te verzorgen of een zegening te doen.

Als priesters zijn we gewoon beschikbaar voor u, zodat u op een zo goed mogelijke manier afscheid kunt nemen. Wees dus niet bang om ons ervoor te vragen. We zijn er.

EERST ZIEN EN DAN GELOVEN

Eerst zien en dan geloven, de uitspraak van de apostel Thomas die we in het evangelie van deze zondag horen, zou een uitspraak van ieder van ons kunnen zijn.



In onze tijd willen we allereerst duidelijkheid krijgen, we zijn niet meer zo goed gelovig als vroeger, menen wij. Alles willen we verklaren. Alles moet duidelijk zijn. In deze tijd moet alles verklaard worden, alles moeten we kunnen bewijzen, alles moeten we zelf kunnen maken.

En toch merken we ook juist in onze tijd van alles moet maakbaar zijn, dat het toch niet lukt.

Op het gebied van de medische wetenschap hebben we lang gemeend alles te kunnen genezen of zelfs een mens te kunnen maken,

maar men komt er steeds meer achter dat we het niet kunnen. Op het gebied van de moderne informatica begrijpen we vaak niet hoe al de moderne dingen werken, maar we geloven en vertrouwen erop dat alles goed zal werken. Ook op het geloofsgebied hebben we vaak zoiets van eerst zien en dan geloven.

We hebben het vaak moeilijk om alles te kunnen geloven. Hoe kan een Maagd zwanger worden, hoe kan Jezus wonderen doen, de zieken genezen of mensen weer te eten geven. Hoe kan Jezus bij ons komen door de Heilige Communie, hoe kan een dode weer levend worden, hoe zit het met Jezus verrijzenis? Vaak gebeurt daarom tegenwoordig dat men natuurlijke verklaringen gaat zoeken om deze wonderen te verklaren, zoals iedereen had zijn boterhamzakje meegenomen bij de broodvermenigvuldiging. Maar de zaken die niet te verklaren zijn, die worden dan maar als onwaarheden gezien.

Thomas kon ook niet geloven dat Jezus kon verrijzen. Hij had Jezus dood aan het kruis zien hangen. Hij had het graf gezien. De dood was voor hem iets duidelijk, dat kon hij verklaren, maar hij kon niet inzien dat Jezus ook kon verrijzen, dat ging zijn geloof te boven. Daar wilde

hij wel bewijzen voor zien. Hij moest zijn hand in de wonden kunnen leggen, dan pas zou hij geloven. Jezus weet dat Thomas zo twijfelt in zijn geloof, dat hij nog bewijzen nodig heeft. En wanneer Hij weer terug komt roept Hij Thomas bij zich en nodigt hem uit om zijn handen in de wonden te leggen. Dan komt Thomas tot de prachtige geloofsovertuiging Mijn Heer en Mijn God.

Ook wij hebben net als Thomas zo onze vragen en twijfels, maar wat hebben wij nodig om een gelovige te kunnen worden. Welk bewijs vragen wij aan God? We gaan pas geloven als Hij ons eerst goed heeft geholpen, een ernstig zieke heeft genezen, pijn en verdriet heeft

weggenomen, en vul daar verder maar onze eigen wensen in.

Jezus zegt echter tegen Thomas, zalig die niet zien en toch geloven. We moeten dus niet uit zijn op eigen bewijzen dat Jezus bestaat, maar gewoon geloven. Want wanneer we verder kijken dan onze neus lang is. Dan zien we namelijk al dat Jezus ontzettend veel bewijzen heeft geleerd, die ons mag brengen tot dezelfde geloofsovertuiging als bij Thomas, dat Jezus Mijn Heer en Mijn God is.



OPENSTELLING KERKEN EN AANBIDDING

Het portaal van Breust en Eckelrade en de kerk van Rijckholt zijn overdag steeds open. Daarnaast zullen op de volgende momenten de kerken open zijn:

Zondag	10.00-12.00	Eckelrade, Eijsden en Gronsveld
	10.30-12.30	Mariadorp
Maandag	10.00-12.00	Breust
Dinsdag	18.30-20.00	Oost-Maarland
Vrijdag	18.30-20.00	Mariadorp
Zaterdag	10.00-12.00	Breust
	17.30-19.00	Oost-Maarland

GESPREK

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267,

06-53515143, ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 06-

59706745, robinthanni@gmail.com

Mocht u deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, stuur gerust een mailtje naar het parochiekantoor en u komt op de lijst te staan.

*(parochiebreusteijdsden@ziggo.nl of
parochiecentrum@kerkgrosveld.nl)*

KLEURPLAAT VOOR DE

KINDEREN VAN ONZE MOOIE WERELD.



Genesis 1:1-26

ben hansthuus.