



# ***Nieuwsbrief 9 april 2020*** ***Samenwerkende*** ***parochies***

***Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld,  
Mariadorp, Oost-  
Maarland, Rijckholt***



*Halleluja! Zingt de Hemel En wij stemmen juichend in. Jezus Leeft! Er wacht ons allen na de nacht een nieuw begin.*

Beste Parochianen graag willen wij u ook namens de kerkbesturen een **Zalig Pasen** toewensen.

In deze bijzondere periode, welke voor velen van ons niet gemakkelijk is door het Coronavirus, mogen we weten dat Jezus ook voor ieder van ons verrezen is. De dood is geen eindpunt maar de deur naar het eeuwige leven. En wij mogen dankzij Jezus verrijzenis zelf ook delen in die verrijzenis.

Kapelaan Thomas, Pastoor Verheggen

## GOEDE VRIJDAG

Naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief kreeg ik van Willy Philippens een gedicht in het Eijdsdens dialect toegestuurd. Om het gehele gedicht hier te plaatsen is iets te lang. Maar ik heb er een klein deel uit genomen. Als een mooie gedachte voor deze dag. De kerken zijn van 14.30-15.00 uur open om zelf stil te staan bij de kruisweg. Natuurlijk kan het ook thuis.



### Aon Eur kneje

Gier, deh gedraoge wurd op erm  
De Keunig vaan de Hiemel en eerd  
Deh veur miech aon 't kreushoot streft, ocherm  
Zoedat iech neet hoeft te streve, been iech dat  
weerd? Iech zuuk Euch ien rienheid  
Aon Eur kneje rust mien geziecht Iech  
zal genoeze wurde en kin geen leed Es  
Gier Eur geziecht op mien hart riecht.

### OPSTEKER.

Beste mensen afgelopen week was er een klein opsteker concert op het internet van Joep van Wegberg. Die opsteker kunnen we natuurlijk allemaal in deze periode goed gebruiken. Het is zeker door het Coronavirus niet gemakkelijk. Alles lijkt misschien een beetje donker en verdrietig daardoor geworden. En als ik dan ga kijken naar de persoonlijke verhalen die ik de afgelopen weken weer heb mogen horen, zit daar ook heel wat duisternis in. En juist dan kunnen we wel een opstekertje gebruiken. Maar dat opstekertje was ook een klein kaarsje wat de mensen symbolisch kregen en als je had ingeschreven kreeg je dit kaarsje ook, om bij het concert aan te maken. Een opstekertje, een lichtpuntje. We willen dat denk ik allemaal heel graag. De Zuid-Afrikaans zangeres Amanda Strydom zingt in het lied het



Ligje, de tekst dat het kleinste kaarslichtje al de diepste duisternis kan breken. En daarna weer duizenden anderen lichtjes kan aansteken. En zo kunnen al die lichtjes weer verder anderen verlichten zodat uiteindelijk de gehele wereld door de duisternis heen kan zien naar het licht. Met Pasen wordt dat normaal gesproken letterlijk zichtbaar gemaakt. Het licht van de Paaskaars wordt ontstoken en van daaruit weer het licht van vele andere kaarsen. En zo wordt het steeds lichter. Van donker wordt het steeds lichter in de kerk. Het begon bij Jezus, maar daarna komt ook onze inzet, want wij moeten het licht, het vuur van onze kaarsjes doorgeven aan de mensen rondom ons heen. We mogen juist nu met Pasen vieren dat niet de donkerte en het verdriet, het niet wint, maar het licht. Jezus Christus wil licht brengen in ons leven, in onze duisternis. Hij wil in ons leven dat kleine lichtpuntje zijn, dat de duisternis doorbreekt, Die ons ook de hoop voor de toekomst wil geven. Maar dat kleine lichtje is tegelijkertijd ook een opdracht. Het is ook voor ons juist een taak om daar dat lichtje te zijn, zodat er weer licht in hun leven kan komen. Zodat ook voor hen weer hoop komt, nieuw leven komt. Juist met Pasen mogen we vieren dat de duisternis van de dood wordt overwonnen. Laten wij het licht van het verrijzenisgeloof, steeds verder doorgeven, ook al is dat licht soms nog maar klein en zwak.



Maar laat dat lichtje ook de duisternis van ons eigen hart verlichten, wanneer wij het een keer moeilijk hebben, wanneer duisternis ons leven raakt. Jezus wil voor ons ook dat Lichtje zijn. Wil die opsteker voor ons zijn, zodat we weer verder kunnen gaan. Laten wij dus voor elkaar een lichtpuntje zijn om door te kunnen gaan.

Ik wens u allen een Zalig Paasfeest toe en dat het snel weer licht mag worden in deze soms moeilijke wereld nu.

## VIERINGEN.

U kunt onze weekendmis volgen via de Facebookpagina van onze samenwerkende parochies als ook op het Youtubekanaal van Kapelaan (MMC media) . Daarnaast worden vieringen uitgezonden op tv via verschillende kanalen. (KRO, L1, RTV Maastricht,)

## OPENSTELLING KERKEN EN AANBIDDING

**Natuurlijk is het portaal van Breust en Eckelrade en de kerk van Rijckholt overdag steeds open. Daarnaast zullen op de volgende momenten de kerken open zijn:**

1 <sup>e</sup> Paasdag	10.00-12.00	Eckelrade, Eijsden en Gronsveld
	10.30-12.30	Mariadorp
2 <sup>e</sup> Paasdag	10.00.-12.00	Breust
Dinsdag	18.30-20.00	Oost-Maarland
Vrijdag	18.30-20.00	Mariadorp
Zaterdag	10.00-12.00	Breust 17.30-19.00 Oost-Maarland



## BRONK, COMMUNIE EN VORMSEL

Het virus heeft natuurlijk ook een heel grote invloed op het kerkelijk leven. U heeft het ondertussen allemaal wel mee gekregen dat de Grote Bronk in Gronsveld en de Bronk in Eijsden niet zullen

doorgaan. Helaas, maar het gaat uit veiligheid van de mensen niet anders. Betreffende de Bronk in Eckelrade en Oost-Maarland, zullen binnenkort besluiten genomen gaan worden. Ook de Communies zijn verplaatst. In Oost-Maarland staat het op 28 juni. Voor Eijsden/Mariadorp is het verplaatst naar 13 september en voor Gronsveld naar 20 september.

Het vormsel in Mariadorp/Eijsden zal verplaatst worden naar begin schooljaar definitieve datum is nog niet bekend.

## **GESPREK**

Mocht u deze dagen met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143,  
[ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl) Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, [robinthanni@gmail.com](mailto:robinthanni@gmail.com)



Mocht u deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, stuur gerust een mailtje naar het parochiekantoor en u komt op de lijst te staan.  
([parochiebreusteijdsden@ziggo.nl](mailto:parochiebreusteijdsden@ziggo.nl) of  
[parochiecentrum@kerkgrosveld.nl](mailto:parochiecentrum@kerkgrosveld.nl) )

Langs welke weg loopt Maria naar het graf van Jezus?

Schrijf de letters op die je tegen komt op de goede weg. Welke woorden en zinnen lees je?

Zoek 10 woorden die horen bij het Paasverhaal.

De letters staan op de doodlopende weggetjes.

